

PAROCHIE VAN DE H. MARTINUS te Groningen

Parochiebrief 31-7-2021

No. 2021.20 (43)



Inhoud:

1. Van de pastoor
2. Zien, soms, even –
gedachten bij het hoogfeest van de Gedaanteverandering (6 augustus)
3. **Gebeden voor de 10^e en 11^e zondag na Pinksteren**
4. Een mogelijke vakantieactiviteit –
een museumbezoek waarvoor je deur niet uit hoeft.
5. Hoe wij vieren in deze tijden
6. Livestreamvieringen t.m. de 13^e zondag na Pinksteren
7. Thuiscollecte
8. Contact

1. Van de pastoor

Midden in de vakantieperiode in de Regio Noord van ons land zullen er vast in onze parochiegemeenschap mensen zijn die van vakantie dichtbij of ver(der)weg genieten. Anderen zullen het vanwege corona veiliger vinden om maar thuis te blijven of doen dat om heel andere redenen. Of u nu weg bent of thuis bent, toch hoop ik dat u kunt recreëren, u zelf een beetje kunt herscheppen en kracht op doen voor de tijd die voor ons ligt.

Recreëren en kracht op doen, kunnen we ook op *zondag 1 augustus* als wij weer eucharistie mogen vieren in onze mooie kerk in de Witte de Withstraat. Hiervoor moeten we ons nog wel van te voren aan melden bij onze secretaris Ab Mollema: tel. 0512 341 116, mail secretaris@groningen.okkn.nl.

Parochiedag 12 september

In de komende week hoop ik u nadere gegevens te kunnen sturen over tijd, plaats en manier waarop onze parochie na de vakantie het *nieuwe kerkseizoen* met een parochiedag wil *starten*. Om al vast een tipje van de sluier op te lichten: de tijd is *zondag 12 september*; de plaats is *Nieuwe Pekela* (u raad het al daar wonen de pastoor en Maarten). Wij willen daar in een kerk

de eucharistie vieren en elkaar daarna in en rondom de pastorie ontmoeten en voor wie dat wil is er dan ook nog een vervolgprogramma Noteert u al vast de datum.

De *vieringen* in de maand augustus zijn op de zondagen *1 augustus*, *15 augustus* (Ontslapen van de H. Maagd Maria) en *29 augustus*. Hiervoor moeten we ons nog wel van te voren aan melden bij onze secretaris Ab Mollema: tel. 0512 341 116, mail secretaris@ groningen.okkn.nl.

Op 20 juli mocht ik in de gemeentenzaal de aangekondigde lezing over *Maria Magdalena* houden. Er waren – als ik goed geteld heb - tien of elf mensen op af gekomen. Ik denk dat het een goede bijdrage van onze parochie was aan de zomeractiviteiten van de Groningse binnenstadskerken. De aanwezigen hebben inleidende teksten en de power pointpresentatie later per mail ontvangen.

Hartelijke groet voor u allen,

Wietse van der Velde, pastoor

2. Zien, soms, even

gedachten bij het hoogfeest van de Gedaanteverandering

Volgende week vrijdag 6 augustus viert de Kerk het hoogfeest van de Gedaanteverandering van de Heer of zoals het ook wel wordt genoemd de Transfiguratie.

De afbeelding daarvan hangt in mijn slaapkamer tweemaal: een ikoon die ik eens in Griekenland kocht en een door een Nederlandse Oud-Katholieke ikonenschilder voor een wandvlak gemaakte ikoon die omwille van zijn grote formaat boven op een kast moet staan.

Op 30 april 1972 was ik samen met mijn moeder in de H. Nicolaaskerk aan het Beatrixplein in Haren voor het eerst in een liturgieviering volgens de Orthodoxe ritus. Celebrant en predikant was metropoliet Anthony Bloom, een Russisch-Orthodoxe bisschop uit London en schrijver van in die tijd oecumene-wijd veel gelezen meditaties en preken. Hij preekte toen over de verheerlijking op de berg.

Die preek maakte op mij indruk en sindsdien ben ik steeds bezig gebleven met dit evangeliegedeelte. Was het toeval dat het altaarschilderij in de parochiekerken van Rotterdam en Den Haag waar ik later pastoor mocht zijn de verheerlijking op de berg afbeelden?

Ik vond een korte meditatie met als titel *Ziens, soms, even* die ik ooit over één van de vele aspecten van dit evangelieverhaal schreef en die ik nu graag met u deel.

Het opschrift van deze meditatie is ontleend aan de titel van een boek van Huub Oosterhuis, een theoloog uit een heel andere hoek van de kerk dan Anthony Bloom, maar het zijn woorden die mij ook al heel lang begeleiden.



Icoon van de Transfiguratie (Theophanis, Heilige Berg Athos 16^e eeuw)

Zien, soms, even

Jezus is met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem.

Het dringt steeds meer tot hem door wat hem daar te wachten zal staan;
hij voorvoelt lijden en kruis.

Jezus, de Heer, is mens onder de mensen.

Zo is hij, zo wil hij de Heer als onze Broeder ons bestaan delen.

En dat betekent dat hij – net als wij – op zijn tijd bemoediging nodig heeft.

Met zijn drie vrienden – Petrus, Jakobus en Johannes –
gaat hij een hoge berg op.

Een hoge berg is in Bijbeltaal en bijbelverbeelding
een plaats van bezinning en van ontmoeting met God,

van Godsopenbaring.

En plotseling als hij in gebed is straalt Jezus als de zon,
straalt hij goddelijk licht uit.



*Altaarschilderij met de Verheerlijking op de berg (Matthias Terwesten 1733)
Oud-Katholieke parochiekerk van Den Haag*

En bij Jezus staan daar ook Mozes en Elia.

In hun leven, hun woorden en daden wordt als het ware samengevat
waar het in het geloof van het volk Israël omgaat.

Deze vertegenwoordigers van de Wet en de Profeten,
komen vanuit de hemelse gloria,

van bij God vandaan naar Jezus toe en spreken met hem.

In Gods naam steken zij Jezus een hart onder de riem,
bemoedigen zij hem de consequenties van zijn woorden en daden
niet te ontlopen,

om zijn weg ten einde toe te gaan ook al betekent dat de dood.

Zo'n stralend hemels moment dat willen de drie vrienden,
met Petrus voorop,
graag vasthouden.

Wie van ons zou dat eigenlijk ook niet willen?

Een Godservaring vasthouden?

Maar dat gaat nu juist niet in onze aardse werkelijkheid.

Het hemelse visioen gaat voorbij.

Er blijft echter wel wat in hun oren en in hun harten hangen.

Het is de stem uit de wolk,

de wolk bijbels symbool van verborgenheid èn aanwezigheid van God.

Die stem is de stem van God:
"Dit is mijn geliefde zoon, hoort naar hem!"
Dat overweldigt de drie vrienden.
Het wordt hen teveel.
Maar dan is het Jezus die hen aanraakt.
Hij is alleen.
Het visioen is weg, de stem is weg.
Jezus zal de weg naar Jeruzalem,
naar zijn kruis alleen moeten afmaken.
Maar hij kan dat omdat hij van Godswege is bemoedigd.
Hij weet dat die kruisweg hem uiteindelijk veilig bij God zal brengen.
Daar ligt ook voor ons een belofte, een bemoediging.
Wat er ook op onze levensweg gebeurt,
net als in het leven van Jezus gaat God met ons mee,
staat God aan het einde.
En hopelijk is er voor ons allen zo nu en dan onderweg
een "hemelse ervaring".
Zien, soms, even, dat moet genoeg zijn,
maar er zonder kunnen we niet.

Wietse van der Velde, pastoor

3. Gebeden voor de tiende en elfde zondag na Pinksteren

*Tiende zondag na Pinksteren –
zondag van het brood uit de hemel*

Wees uw mensen nabij, God,
en zegen hen die tot U bidden;
Gij zijt onze schepper,
Gij behoedt ons levenslang,
breng tot bloei
wat Gij in ons gezaaid hebt
en koester zorgvuldig
wat tot bloei komt.
Amen.

*Elfde zondag na Pinksteren –
zondag van het brood des levens*

God, onze Vader, onze Moeder,
wees in ons midden met uw warme liefde,
met uw klare wijsheid,
zodat wij bemoedigd en bezield
ons kunnen toewijden

aan de zorg voor uw schepping.
Amen.

bron: W. R. van der Zee
Zondagswoorden

4. Een mogelijke vakantieactiviteit
Van Yesse naar Sint Jan
sporen van een rijk verleden

Een persbericht over een m.i. interessant project werd mij toegestuurd. Een deel daarvan heb ik hieronder opgenomen. Misschien is het iets voor u om op uw computer op te zoeken. U kunt naar een expositie zonder de deur uit te gaan!

Ter gelegenheid van het project “Van Yesse naar Sint Jan” heeft “Bijzondere Collecties” van de Groninger Universiteitsbibliotheek een digitale expositie voorbereid.

Deze is te bekijken via de sites van de UB en van Klooster Yesse (<https://www.kloosteryesse.nl/yesseensporenvaneenrijkverleden>).

Verdere informatie over eerder opgravingen: (<https://www.kloosteryesse.nl/yessesintjan>)

De nu digitaal te bewonderen schatten zullen vanaf 29 april 2022 in de Universiteitsbibliotheek tentoongesteld worden.

Van Yesse naar Sint Jan is een project dat aanvankelijk in 2020 zou plaatsvinden. Covid19 heeft tot tweemaal toe roet in het eten gegooid. Het evenement staat nu geboekt voor april 2022. De aanleiding van “Van Yesse naar Sint Jan” is het feit dat in het jaar 1220 de cisterciënzer monnik Caesarius van Heisterbach het vrouwenklooster Yesse en de Groningse Martinikerk bezocht. Samen met zijn abt Henricus kwam hij ruim 800 jaar geleden naar Yesse om het cisterciënzer klooster te visiteren.



*Het voormalige kloosterterrein in de buurtschap Essen bij Groningen:
de omtrek van de kerk is met linten aangegeven.*

Op het programma van het driedaags evenement in april 2022 staan onder meer een “processie van Yesse naar de Martinikerk”, lezingen, exposities, de uitvoering van de Caesarius-Cantate en de vertoning van de film “Caesarius”. De meeste activiteiten vinden plaats in de Martinikerk.

WvdV

5. Hoe wij vieren in deze tijden

Na het ingaan van de jongste versoepelingen van de coronamaatregelen op 26 juni gelden in onze parochie de volgende regels:

Aanmelden: Omdat er i.v.m. de 1,5 meter afstand nog niet meer dan 30 personen in de viering aanwezig kunnen zijn is het van het belang dat u zich tot vrijdagavond voor de viering aanmeldt bij de secretaris Ab Mollema tel. 0512 341 116, mail secretaris@ groningen.okkn.nl.

Mochten er zich meer dan dertig personen aanmelden dan zal hij degene(n) boven de dertig die zich het laatst hebben aangemeld, laten weten dat er voor hen helaas geen plaats is.

- Mondkapjes zijn niet meer verplicht.
- De 1,5 meter afstand regel geldt.
- Bij het betreden van de kerk dient u uw handen te desinfecteren.
- Op de stoelen liggen de orde van dienst en een gezangboek.
- De collecte wordt bij de uitgang gehouden.
- Bij de communie komt ieder afzonderlijk naar het altaar, de pastoor staat daarvoor. De communie vindt (m.u.v. de pastoor) plaats onder één gedaante. U komt via de aangegeven looproute en met inachtneming van de op de vloer aangegeven 1,5 meter afstand tot anderen naar voren. De pastoor reikt de hostie op armlengte uit op uw uitgestrekte hand.



U kunt er ook voor kiezen om geestelijk te communiceren vanaf de eigen zitplaats. Of u kunt naar voren komen voor een zegen, waarbij er geen aanraking zal plaatsvinden.

- Bij de uitgang zal de pastoor geen handen schudden.

- Bij het koffiedrinken letten we net als in de horecagelegenheden op de 1,5 meter afstand.

Wietse van der Velde, pastoor

6. Diocesane livestreamvieringen in de komende tijd

Gedurende de weken waarin ons land in (gedeeltelijke) lockdown is zal er iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen voor het aartsbisdom Utrecht een *livestreamuitzending* vanuit de *kathedrale kerk te Utrecht* zijn.

Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.

Zondag 1 augustus tiende zondag na Pinksteren

Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Louis Runhaar

Zondag 8 augustus elfde zondag na Pinksteren

Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Henk Schoon.

Zondag 15 augustus hoogfeest van het ontslapen van de H. Maagd Maria

Utrecht: 10.00 uur, voorganger kanunnik Ruud Bosma

Zondag 22 augustus dertiende zondag na Pinksteren

Utrecht: 10.00 uur, voorganger deken Wietse van der Velde

5. De 'thuiscollecte'

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen, de zgn. 'thuiscollecte': *"De collecte tijdens het offertorium is bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen"*... Maar, helaas, we hebben geen vieringen, dus ook geen collecte. En toch gaan veel kosten gewoon door, ook zonder dat de vieringen feitelijk plaatsvinden in de kerk. Het Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de bekende bankrekening van de kerk.

Rekeningnummer van de parochie is:

NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen, onder vermelding van 'thuiscollecte'.

Dan weet Christa wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).

Contact:

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen

deservitor (waarnemend *pastoor*):

can. drs. Wietse van der Velde,

Jan R. Stuustraat F8,

9663 SE Nieuwe Pekela

tel. 0597 221080/06 481 99 493

secretaris a.i.:

dhr. Ab Mollema, tel. 0512 341 116