

PAROCHIE VAN DE H. MARTINUS te Groningen

Parochiebrief 18-12-2021

No. 2021.29. (52)



Inhoud:

1. Van de pastoor
2. Wij wachten op de koning
3. Livestreamviering Vierde Zondag van de Advent
4. Hoe wij vieren in deze tijden
5. Thuiscollecte
6. Contact

1. Van de pastoor

Afgelopen week ontving u al een extra-parochiebrief met daarin enkele actuele berichten uit de parochie. Het is in de afgelopen tijd gewoonte geworden een parochiebrief te doen uitkomen voorafgaande aan een zondag waarop wij als Sint Martinusparochie samenkomen om eucharistie te vieren. Ook a.s. zondag – de vierde zondag van de Advent - mogen wij weer samenkomen. Deze keer is de parochiebrief wat minder uitgebreid dan u van mij gewoon bent. Volgende week voor Kerst komt er weer één en ook zal de komende week ons parochieblad met diverse verdiepende artikelen in uw digitale brievenbus rollen. Vandaar.

Wat de komende dagen door de oprukkende omikron-variant van het coronavirus ons eventueel aan nieuwe maatregelen zal brengen is koffiedik kijken. Laten wij hopen dat onze Kerstviering door zal kunnen gaan en dat de mensen elkaar in deze tijd niet aan hun lot overlaten, maar zorgzaam naar elkaar omzien.

Zondag 19 december vieren wij om 11.00 de eucharistie van de vierde zondag van de Advent. Op deze zondag staat in alle drie lezingenjaren van ons Kerkboek de aankondiging van de geboorte van Jezus - niet alleen zijn historische komst in de wereld, maar ook zijn komst hier en nu in ons leven - centraal. Het volgende gebed verwoordt dat laatste:

O God, kom naar ons toe
met uw krachtige liefde,
met uw warme genade,
met uw vurige nabijheid,
en neem uw intrek bij ons,
zodat wij als woning van U
licht en warmte uitstralen
in deze kale en kille wereld.



De aankondiging van de geboorte van Jezus door een boodschapper van God aan Maria
(schilderij van Hendrick Bloemaert uit 1669
in de Oud-Katholieke parochiekerk van Amersfoort)

Hieronder vindt u de tekst van een “kaarsenlied” voor de Advent. Daarin lezen we onder meer dat het vuur van onze vreugde, de gloed van ons gezang niet meer zal kunnen doven totdat de Heer komt. Ik hoop dat dat een ervaring is die u deelt.

Er wordt in het lied gesproken over “*ons gezang*”. In onze vieringen wordt er – anders dan in een vorige periode van beperkingen i.v.m. corona – wel gezongen. Wel wordt van ons gevraagd omdat minder uitbundig te doen, dan wij misschien wel zouden willen of anders deden. Ook is de rol van de cantor hierom groter geworden. Bepaalde gedeelten van de gezongen gedeelten worden nu alleen door hem gezongen.

Graag deel ik met u goed nieuws over *Grietko Huizinga* uit Groningen. Vandaag belde zijn vrouw Carla mij met het verheugende bericht dat Grietko deze vrijdag van de intensive care naar de verpleegafdeling zal gaan. Begrijpelijk grote vreugde bij zijn vrouw en kinderen. Nu zal

Grietko een heel traject van revalidatie moeten gaan volgen. Laten wij Grietko en zijn gezin ook verder in ons gebed gedenken.

Ik wens u allen gezondheid, hoop en moed.

Wietse van der Velde, pastoor

2. Wij wachten op de koning

Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!



Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam,
Het houdt de nacht gevangen
totdat hij komt!

Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat hij komt!

Wij wachten op de koning,
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer hij komt!

tekst: Sytze de Vries

3. Diocesane livestreamvieringen in de komende tijd

Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht een *livestreamuitzending* vanuit de *kathedrale kerk te Utrecht* verzorgd.

Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.

Zondag 19 december Vierde zondag van de Advent

Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Louis Runhaar

4. Hoe wij vieren in deze tijden

Na het ingaan van de jongste maatregelen in verband met de toename van het aantal covid-besmettingen heeft de Oud-Katholieke Kerk van Nederland haar regelgeving voor de kerkdiensten en het gebruik van de kerkruijnte aangescherpt.

Voor onze kerkdiensten zijn daarvan de volgende punten relevant.

- De 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers – behalve als zij een “bubble” vormen - wordt in acht genomen.
- Bij het betreden van de kerk desinfecteren de kerkgangers hun handen en dragen een mondkapje op weg naar hun stoel.
- De kerkgangers verplaatsen zich verder zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. Bij verplaatsing wordt een mondkapje gedragen
- Alle basisregels, zoals handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in elleboog blijven onverminderd van kracht.
- Er zal worden toegezien op een goede ventilatie van de kerkruijnte.
- Bij het zingen wordt u gevraagd zich wat in te houden, terwijl de rol van de cantor wordt versterkt ten opzichte van de gemeentezang.
- De collecte wordt bij de uitgang gehouden.
- De communie vindt (m.u.v. de pastoor) plaats onder één gedaante.
- Voor de communie komen de communicanten één voor één naar het altaar. De pastoor legt de hostie op de uitgestrekte hand.



- Ook als u de communie niet wilt ontvangen kunt u naar het altaar komen en een zegen waarbij er geen aanraking zal plaatsvinden - ontvangen.
- Bij de uitgang zal de pastoor geen handen schudden.
- Bij het koffiedrinken houden wij rekening met de 1,5 meter afstand. Om dat te vergemakkelijken zal er zowel in de gemeentenzaal als in de kerkzaal koffie/thee worden gedronken.

5. De 'thuiscollecte'

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen, de zgn. 'thuiscollecte': *"De collecte tijdens het offertorium is bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen"*... Onze vieringen zijn gelukkig hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere redenen verhinderd om de viering bij te wonen. En toch gaan de kosten gewoon door. Het Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de bekende bankrekening van de kerk.

Rekeningnummer van de parochie is:

NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen, onder vermelding van 'thuiscollecte'.

Dan weet Christa wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).

Contact

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen

deservitor (waarnemend pastoor):

can. drs. Wietse van der Velde,

Jan R. Stuustraat F8,

9663 SE Nieuwe Pekela

tel. 0597 221080/06 481 99 493

secretaris a.i.:

dhr. Ab Mollema, tel. 0512 341 116