

PAROCHIE VAN DE H. MARTINUS te Groningen
Parochiebrief 24-12-2021

No. 2021.30. (52)

KERST



Inhoud:

1. Van de pastoor
2. Teksten youtube-filmpjes Kerst en Jaarwisseling
3. Gebed voor de Kerstavond
4. Livestreamvieringen Kerst en Epifanie
5. Hoe wij vieren in deze tijden
6. Thuiscollecte
7. Contact

1. Van de pastoor

Hoe snel de situatie kan veranderen merkten we de vorige week. Terwijl ik er nog vanuit ging dat we op de vierde zondag van de Advent samen eucharistie zouden vieren en schreef dat ik hoopte dat onze Kerstviering op Tweede Kerstdag zouden kunnen doorgaan, veranderde de persconferentie van de regering afgelopen zaterdagavond alles. De oprukkende omikron-variant van het coronavirus bracht ons land weer in een lockdown.

De eucharistieviering op zondag kon nog worden afgeblazen. Wel was ik die ochtend samen met Ab, Janneke en Ineke in de kerk om de kerststal op te zetten en om afspraken te maken over het openen en sluiten van de dagkapel tot in het nieuwe jaar. Het is heel mooi dat dit mogelijk is door de bereidwilligheid van een buurvrouw van Ineke en de zoon van Ab.



De Kerststal in de kerk zoals die te zien is vanuit de dagkapel.

N.a.v. de persconferentie vergaderde het crisisteam (die “oude” naam lijkt beter te passen bij de huidige situatie dan “corona-overleg waarnaar zij waren overgegaan) van de landelijke kerk. Aan het bericht ontleen ik het volgende: het viel hun zwaar maar zij besloten dat in aansluiting op de totale lockdown, vieringen in aanwezigheid van de gemeente tot 14 januari 2022 komen te vervallen. De vieringen van de komende weken, waaronder die van Kerst, zullen in ieder geval via de livestream vanuit de kathedrale kerken van Utrecht en Haarlem mee te vieren zijn. Het team schreef dat zij zich realiseerden dat deze boodschap voor veel mensen en vooral ook jongeren die naar de Kerstvieringen hadden uitgezien en zich voor de organisatie ervan hadden ingezet, een enorme teleurstelling is.

“Met deze besluiten blijven we zoals we steeds gedaan hebben zoveel mogelijk in lijn met vergelijkbare organisaties in de samenleving en hopen we bij te dragen aan het indammen van de nieuwe coronagolf. Hoewel we zo opnieuw Kerstmis moeten vieren onder ernstige beperkingen, blijven we uitzien naar het nieuwe licht dat ons in de geboorte van Christus wordt gegeven.”

Tot 14 januari geen dienst, maar de dagkapel is open

Eén ander betekent dus dat onze parochie tot tenminste 14 januari geen vieringen houdt. De dagkapel met uitzicht op de Kerststal in de kerk is dagelijks open. Hier kan ieder die dat wil komen bidden of mediteren. In de kapel hebben we ook een (kunst)kerstboom opgesteld. Hierin kunnen mensen die dat willen een gebed of een bemoedigende boodschap hangen.



*De “kerstboom” in de dagkapel waarin ieder die dat wil een gebed,
een wens of een opmerking kan hangen.*

Eén en ander betekent ook dat het voornemen om op zondag 2 januari officieel afscheid te nemen van Ab Mollema en Christa Prinsen die hun taak als kerkbestuurslid neerleggen, maar daarnaast gelukkig “gewoon” op allerlei fronten doorgaan, geen doorgang kan vinden. Ook de officiële aanstelling van Renée Lokman als nieuw kerkbestuurslid zal moeten worden verschoven.

Voor de vieringen kan ik u verwijzen naar de ondertussen vaste rubriek “Livestreamviering”.

Ook de geplande *vesper* en *nieuwjaarsontmoeting* van ons bisdom op 2 januari kan dus nu geen doorgang vinden. De bedoeling is dat er op de middag van 2 januari een online nieuwjaarsontmoeting is waarin diverse mensen uit de verschillende parochies zullen participeren. Voor meer informatie moet u komende week www.oudkatholiek.nl raadplegen.



*De geboorte van Christus,
Henric Bloemaert (1601-1672),
kathedrale kerk van Ste Gertrudis te Utrecht*

Er zijn maar liefst twee bijlagen bij deze parochiebrief.

De eerste is de *Kerstgroet van onze bisschoppen*. Behalve de groet zelf staan daarin ook een aantal andere teksten.

Daarnaast is er een link voor een *youtube-filmpje*. Net als in de vorige lockdown-periode zijn organist Albertha, cantor Eddy, "filmer" Maarten en ik weer bijelkaar gekomen in de kerk om daar een opname met tekst en muziek voor de *Kerst en voor de jaarwisseling* te maken. De teksten van lezingen, gebeden en gezangen heb ik hieronder opgenomen, zodat u ze ook nog eens rustig kunt lezen als meditatietekst in deze dagen.

Mocht u hieraan nog niet genoeg hebben, dan herinner ik u nog graag aan de deze week bij u *digitaal* binnengekomen *parochiebrief*. Redacteur Adrie Paasen deed dit tot medio dit jaar samen met Thomas van Es, die nu in Jordanië verblijft. De plaats van Thomas voor de opmaak etc. is ingenomen door Karin Bijlsma. Dank voor jullie inzet!

Uit de parochie

Afgelopen maandagmiddag vond in Gasselte in het Witte Kerkje de uitvaartdienst van *Silvia Kemp- Orellana Cisneros* plaats. Deze Oud-Katholieke viering had een duidelijk oecumenisch accent doordat de oud-predikant van Gasselte, Jan Vaessen, hierin meedeed. Er was telefonisch contact met El Salvador zodat de moeder en de broer van Silvia in het Spaans ook woorden van herinnering konden spreken (ze werden voor ons in het Nederlands door Silvia's jongste zoon Reinoud vertaald). Silvia oudste zoon Leonard kon gelukkig met zijn gezin op tijd vanuit de Dominicaanse Republiek waar zij wonen aanwezig zijn. Moge God Silvia in zijn barmhartigheid blijven gedenken en haar opnemen in het Vaderhuis, waar de vele woningen zijn.

Vorige week mocht *Grietko Huizinga* van de intensive care naar de verpleegafdeling van het UMCG. Zijn herstel gaat zodanig dat hij op Tweede Kerstdag even naar huis mag om daar met Carla en zijn kinderen Kerst te vieren. De dag erna wordt hij overgeplaatst naar een verpleeghuis voor verdere revalidatie. Grietko en Carla zijn erg dankbaar dat hij vanuit een zeer diep dal al zover omhoog heeft kunnen klimmen. Vrede en alle goeds voor hen en hun gezin.

Voor het tweede jaar op een rij zullen ook nu de Kerstdagen en de jaarwisseling anders zijn wij graag zouden willen. Maar ik hoop dat u ondanks dat alles een **zalig Kerstfeest** zult hebben, waarin u Gods licht en nabijheid mag ervaren. En voor het jaar van de Heer 2022 wens ik u gezondheid, hoop en moed of om het met de nieuwsjaargroet uit mijn jeugd te zeggen: **Veel heil en zegen!**

Wietse van der Velde, pastoor

2. Teksten en muziek youtube-fimpjes Kerst en Jaarwisseling

***Kerstmis 2021* - <https://youtu.be/OSTjbtuMQzA>**

- *Orgelspel: "Puer natus est" (Een kind is ons geboren),*
Gijsbert van Stenwick (1642-1679), organist van de Eusebiuskerk te Arnhem en beiaardier van de St. Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen.
- *Woorden van de profeet Jesaja van bemoediging en hoop ook voor onze dagen (Jesaja 9, 1-2; 5-6a).*

Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.

- *Zingen: gez. 579, 1 OKG*

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

- *Gebed*

In de heilige nacht, God,
is ons een licht opgegaan
in Jezus Christus, onze Heer,
wil ons ervan doordringen
dat Hij ons levenslicht is,
verhelder alle donkere nachten
door de hoop op uw dageraad,

schenk ons de vreugde die blijft,
nu en in uw rijk dat komt.
Amen.

- *Zegen*

De zegen van de God van Sara en Abraham,
de zegen van de Zoon geboren uit Maria,
de zegen van de heilige Geest
die ons verwarmt als een moeder haar kinderen,
zij met u allen
vandaag en alle dagen.
Amen.

Overgang 2021 naar 2022 – https://youtu.be/wyDC_5OY1ho

- *Openingszang: Introïtusantifoon voor het feest van de Naamgeving en Besnijdenis van onze Heer Jezus Christus – Nieuwjaarsdag*
Een kind is ons geboren, een zoon is ons geboren
(Lied 467c – Liedboek zingen en bidden)

- *Bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar*
woorden uit psalm 90 (1-2;17b)

Heer, u bent ons een toevlucht geweest
van geslacht op geslacht.
Nog voor de bergen waren geboren,
voor u aarde en land had gebaard –
U bent, o God van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.

- *Zingen: psalm 8 (graduale feest 1 januari)*

Refrein: Heer onze Heer,
hoe machtig is Uw Naam,
allerwegen op aarde.

Gij die Uw majesteit toont aan de hemel,
Gij opent de mond van weerloze kinderen,
en dan klinkt het lied dat Uw vijand beschaamt
en brengt Gij Uw tegenstanders tot zwijgen.

Refrein

Als ik kijk naar de hemel, het werk van Uw vingers,

de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd,
wat is dan de mens, dat Gij aan hem denkt,
de zoon van Adam, dat Hij U ter harte gaat.

Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt
en hem met glorie en luister gekroond.
Gij doet hem het werk van Uw handen beheren
en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd.

Refrein

- *Gebed* (dankgebed feest 1 januari)

Heer van tijd en eeuwigheid,
die ons leidt van jaar tot jaar,
wij bidden U,
dat voor ons alle jaren die Gij schenkt
vervuld mogen zijn met het hemels licht
dat verschenen is in Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

- *Zegen* (ontleend aan 1^e lezing van feest 1 januari, Numeri 6, 24-26)

Moge de HEER u zegenen en behoeden,
moge de HEER het licht van zijn gelaat
over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER zijn gelaat naar u keren
en u vrede geven.

✠

Amen.

3. Gebed voor de Kerstavond

Toen de stille nacht was aangebroken
hebt Gij, God, uw licht ontstoken
in het duistere leven van hen
die bij niemand gezien waren:
een boodschap van boven kwam
tot de mensen aan de onderkant;
geef ons dit oude verhaal te verstaan
als een steeds weer nieuwe belofte
voor alle tijden
en als een blijvende bemoediging
voor ons eigen bestaan.
Amen.

Uit: W.R. van der Zee, *Zondagswoorden*.

4. Diocesane livestreamvieringen in de komende tijd

Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht een *livestreamuitzending* vanuit de *kathedrale kerk te Utrecht* verzorgd.

Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.

Kerstmacht 24 december 2021

Utrecht: 21.00 uur, voorganger aartsbisschop Bernd Wallet, en pastoor Louis Runhaar.

1e Kerstdag, 25 december 2021

Utrecht: 10.00 uur, voorganger aartsbisschop Bernd Wallet, en pastoor Henk Schoon.

2e Kerstdag, Zondag 26 december 2021

Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Henk Schoon, en pastoor Rudolf Scheltinga.

Oudjaarsdag, 31 december 2021

Utrecht: 19.00 uur, voorganger Louis Runhaar, en pastoor Henk Schoon.

Nieuwjaarsdag, 1 januari 2022

Utrecht: 10.30 uur, voorganger pastoor Louis Runhaar, en diaken Loes Berkhout.

Epifanie, zondag 2 januari 2022

Utrecht: 10.00 uur, voorganger aartsbisschop Bernd Wallet, en pastoor Marieke Ridder.

Doop van de Heer, zondag 9 januari 2022

Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Henk Schoon, en pastoor Ward Cortvriendt.

5. Hoe wij vieren in deze tijden

Na het ingaan van de jongste maatregelen in verband met de toename van het aantal covid-besmettingen heeft de Oud-Katholieke Kerk van Nederland haar regelgeving voor de kerkdiensten en het gebruik van de kerkruimte aangescherpt.

Voor onze kerkdiensten zijn daarvan de volgende punten relevant.

- De 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers – behalve als zij een “bubble” vormen - wordt in acht genomen.
- Bij het betreden van de kerk desinfecteren de kerkgangers hun handen en dragen een mondkapje op weg naar hun stoel.
- De kerkgangers verplaatsen zich verder zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. Bij verplaatsing wordt een mondkapje gedragen
- Alle basisregels, zoals handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in elleboog blijven onverminderd van kracht.
- Er zal worden toegezien op een goede ventilatie van de kerkruimte.
- Bij het zingen wordt u gevraagd zich wat in te houden, terwijl de rol van de cantor wordt versterkt ten opzichte van de gemeentezang.
- De collecte wordt bij de uitgang gehouden.
- De communie vindt (m.u.v. de pastoor) plaats onder één gedaante.

- Voor de communie komen de communicanten één voor één naar het altaar. De pastoor legt de hostie op de uitgestrekte hand.



- Ook als u de communie niet wilt ontvangen kunt u naar het altaar komen en een zegen waarbij er geen aanraking zal plaatsvinden - ontvangen.
- Bij de uitgang zal de pastoor geen handen schudden.
- Bij het koffiedrinken houden wij rekening met de 1,5 meter afstand. Om dat te vergemakkelijken zal er zowel in de gemeentenzaal als in de kerkzaal koffie/thee worden gedronken.

5. De 'thuiscollecte'

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen, de zgn. 'thuiscollecte': *"De collecte tijdens het offertorium is bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen"*... Onze vieringen zijn gelukkig hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere redenen verhinderd om de viering bij te wonen. En toch gaan de kosten gewoon door. Het Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de bekende bankrekening van de kerk.

Rekeningnummer van de parochie is:

NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen, onder vermelding van 'thuiscollecte'.

Dan weet Christa wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).

Contact

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen

deservitor (waarnemend *pastoor*):

can. drs. Wietse van der Velde,

Jan R. Stuitstraat F8,

9663 SE Nieuwe Pekela

tel. 0597 221080/06 481 99 493

secretaris a.i.: tot 1-1--2022

dhr. Ab Mollema, tel. 0512 341 116