

PAROCHIE VAN DE H. MARTINUS te Groningen

Parochiebrief 12-3-2022

No. 2022.5. (56)



Inhoud:

1. Van de pastoor
2. Brief van de Aartsbisschop van Utrecht aan de Patriarch van Moskou
3. 15 maart 20.00 uur: avond voor belangstellenden over de liturgie van de Goede Week en Pasen
4. Vastenactie 2022 – hulp vluchtelingenopvang in Mozambique door Anglicaanse zusterkerk
5. Diocesane livestreamvieringen
6. Hoe wij vieren
7. Thuiscollecte
8. Contact

1. Van de pastoor

blijven bidden voor en werken aan vrede

Terwijl ik dit schrijf gaat de oorlog in Oekraïne nog steeds door. Op de televisie zien wij de beelden van de slachtoffers en de verwoestingen die bombardementen aanrichten.

En er heerst angst en onzekerheid – ook onder ons - over wat de gevolgen van deze oorlog voor de vrede en het welzijn van mensen in de rest van de wereld betekenen.

Wereldleiders en geestelijke leiders doen oproepen om de strijd te staken en tot een rechtvaardige vrede te komen. Ook onze eigen bisschop, mgr. Bernd Wallet, heeft als president van de Bisschoppenconferentie van de Kerken van de Unie van Utrecht een brief gestuurd aan patriarch Kirill van Moskou, die zoals bekend een invloedrijk persoon in de Russische maatschappij is. De Engelse versie van deze brief treft u hieronder aan.

Helaas hebben deze en andere oproepen van kerkleiders aan de patriarch niet geholpen om hem te bewegen zijn invloed aan te wenden om de Russische president tot vrede op te roepen. De patriarch heeft integendeel in een preek de Russische inval gerechtvaardigd. Op zijn motieven zal ik hier omwille van de naastenliefde maar niet ingaan, maar het is een heilloos verbond tussen kerk en staat. Dat betekent niet dat wij als christenen het er nu maar bij moeten laten zitten, wij moeten blijven bidden voor vrede en gerechtigheid.

In onze parochies is er – voor zover ik het kan overzien – ruimhartig gegeven voor hulp aan onze Poolse zusterkerk, die in haar parochies aan de Oekraïense grens vluchtelingen opvangt. Ook de morele en materiële steun van onze Nederlandse bevolking bleek tijdens de grote nationale hulpactie. Toen ik afgelopen zaterdag voorging in de eucharistieviering van de statie Friesland, zag ik hoe de bewoners van het kleine dorpje Lekkum onder de rook van Leeuwarden een indrukwekkende hoeveelheid hulpgoederen had verzameld, die achterin de kerk waren opgeslagen voor vervoer naar Oekraïne.

God, uit wie elk heilig verlangen,
elke goede raad
en ieder werk van gerechtigheid voortkomt,
stort in de harten van alle mensen
een oprecht verlangen naar vrede.
Geef wijsheid en geduld aan hen
die over het lot van volken beslissen
en maak ons bereid te werken
aan gerechtigheid in deze wereld.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

(Gebed van de dag uit de Mis voor de vrede in ons kerkboek)

Vastenactie

De vorige parochiebrief was door opname van o.a. de Vastenbrief van onze bisschoppen nogal lang uitgevallen. Daarom had ik toen de aankondiging van en de achtergronden bij de **Vastenactie 2022** niet opgenomen, omdat ik bang was dat die dan onder al het andere zou ondersneeuwen.

Nu treft u onder de titel **“De nood is zeer hoog!”** hieronder een artikel met achtergrondinformatie over de vastenactie ten behoeve van onze Anglicaanse zusterkerk in Mozambique. Zij vangt mensen op die moeten vluchten voor het geweld van extremistenstrijders, die uit het Midden-Oosten verjaagd zijn en nu elders hun slachtoffers maken. In de vieringen tot en met Pasen zal de tweede collecte voor de vastenactie zijn, maar u kunt natuurlijk ook – en graag zelfs – uw vastenactie overmaken op de rekening van de parochie met vermelding: Vastenactie 2022.

Avond voor belangstellenden over de liturgie van de Goede Week en Pasen.

In de vorige parochiebrief schreef ik, dat ik, vlak voordat de corona-epidemie veel van onze parochie-activiteiten onmogelijk maakte, was gestart met een aantal avonden rondom thema's die gelieerd zijn aan geloof en kerk-zijn. En daar voegde ik aan toe dat ik die nu zulke avonden weer kunnen, ik die graag weer wil oppakken.

A.s. dinsdagavond **15 maart om 20.00 uur** is het zover in de parochiezaal van onze kerk. Hieronder kunt u meer over het thema “de liturgie van de Goede Week en Pasen” lezen.

Uit de parochie

Lange tijd hebben wij in onze vieringen gebeden voor *Co Lokman-Bosgraaf*, de moeder van onze secretaris Renée Lokman. Zij overleed op 27 februari, afgelopen zondag hebben wij haar naam voor Gods aangezicht genoemd en haar aan zijn eeuwige liefde opgedragen.

In het blad Petrus van de Protestantse Kerk vond ik een gedeelte uit een gebed dat ik graag met u in deze veertig dagen op weg naar Pasen wil delen.

Schenk mij het vertrouwen
dat er een moment zal zijn
zoals die ochtend: Pasen.
Nieuw begin van leven
aan dood en verdriet voorbij.

U alle goeds en goede moed toegewenst,
Wietse van der Velde, pastoor

2. Brief van de Aartsbisschop van Utrecht aan de Patriarch van Moskou

To His Holiness Kirill
Patriarch of Moscow and of All Russia

Utrecht, Wednesday, 2 March 2022

We greet Your Holiness at the beginning of the Great Fast in our Western Church. It is in the spirit of these Great Forty Days, in which we focus on what our Christian life should be, that I write to you at this difficult time in Europe. As many of our faithful have joined the global day of fasting and prayer for the restoration of peace this Ash Wednesday, we urge you to do everything you can to stop the present-day violence against the innocent people of Ukraine. Women and children have fled their homes. People live in fear. War threatens the security and well-being of many in our common home Europe, including in your own country. I am well aware of the deep historical and spiritual ties between your countries, but how can this violence ever be fruit of a Christian life? Your Holiness, you are in a unique position to make a difference. Please make it clear to President Putin how the Kingdom of God is justice and peace. We pray the Holy Wisdom of God may guide you to find a solution.

We remain with the greatest esteem and love in our Saviour Jesus Christ

✠ Barend Theodoor Archbishop of Utrecht
Primate of the Union of Utrecht of Old Catholic Churches

3. Avond voor belangstellenden – dinsdag 15 maart de liturgie van de Goede Week en Pasen Lijden, sterven en verrijzen

Als kerk zijn wij op Aswoensdag begonnen aan de *Veertigdagentijd*, een periode die uitloopt op de Goede Week en Pasen.

Het hart van het kerkelijk jaar vormt het Paasfeest, het feest van de doortocht van de dood naar het leven, die Jezus heeft volbracht en waarin wij mogen delen. Onze zondagse vieringen zijn daarvan afgeleid, iedere zondag – immers de dag van Christus' verrijzenis - vieren wij Pasen, zij het dan in het klein. In de vieringen van de Goede Week en Pasen leggen we als het ware dat Paasgebeuren van Jezus in stukjes uit elkaar.



“Waarom is deze nacht zo anders als alle andere nachten?”

Vanaf *Palmzondag* wordt het lijden en sterven en verrijzen als het ware van moment tot moment gevolgd. Palmzondag valt in twee delen uiteen: de feestelijke viering van de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij de gelovigen palmtakken in de handen houden; gevolgd door de sobere, maar indrukwekkende lezing van het lijdensverhaal.



Palmprocessie in Hilversum een aantal jaren geleden. In Groningen zullen wij die processie samen met onze Anglicaanse zusters en broeders houden.

Op woensdag vindt in de kathedraal tijdens de zogenaamde *chrismamis* de zegening van de oliën plaats, die onder anderen nodig zijn voor de doopviering in de Paasnacht (het doopmoment bij uitstek, waarbij vertegenwoordigers van de parochie aanwezig zijn). Op *Witte Donderdag* vieren wij de instelling van de eucharistie tijdens het laatste avondmaal. Op *Goede Vrijdag* staan het lijden en sterven Jezus centraal, maar wordt ook het kruis, teken van lijden en overwinning op de dood, vereerd. En in een lange reeks van gebeden wordt de nood van heel de wereld, van al het geschapen aan God opgedragen.

Stille Zaterdag, de dag van de grafrust, wordt in onze parochie niet gekenmerkt door een gebedsdienst.



Paaswake in Hilversum. Zegening van het nieuwe vuur en ontsteken van de Paaskaars.

Maar als de avond is gevallen vieren we die dag de *Paaswake*, de meest symbolrijke viering van de katholieke kerk. In het donker wordt het nieuwe vuur ontstoken en de Paaskaars, het symbool van de verrezen Christus, ontstoken en het licht uitgedeeld. In een reeks lezingen volgen we de heilsgeschiedenis van de schepping van wereld en mens tot aan de verrijzenis van Christus, de nieuwe schepping. Het doopwater wordt gezegend. De Paaswake is vanouds het doopmoment bij uitstek, omdat de dopeling in het water symbolisch ten onder gaat en met Christus verrijst tot nieuw leven. Het hoogtepunt is de viering van de eucharistie, waarin wij in de tekenen van brood en wijn de verrezen Heer mogen ontmoeten. Deze wake vormt de overgang naar de blijde viering van de vijftigdaagse Paastijd, die zal uitmonden in Pinksteren.

De liturgie van deze dagen kenmerkt zich door *vele symbolen en gebruiken*, die alleen hier voorkomen. In onze Groningse parochie hebben wij gelukkig de mogelijkheid om alle vieringen van de Goede Week te vieren. De laatste twee jaren hebben we dat moeten missen door de maatregelen om de coronapandemie in te binden. Nu mogen wij weer voluit vieren. Om ons te helpen de rijkdom van de bijzondere liturgie van deze grote en heilige week beter te begrijpen, wil ik graag met u langs de onderdelen van deze liturgie lopen en uitleggen, vragen beantwoorden en sommige voorwerpen die we in de liturgie gebruiken eens van wat dichterbij te bekijken.

Ik zou het fijn vinden als u mij van tevoren laat weten of u aanwezig zult zijn. Dit zowel in verband met hulpmateriaal, dat ik wil uitdelen, als met de catering (i.c. koffie en thee).

Wietse van der Velde, pastoor

4. VASTENACTIE 2022 - DE NOOD IS ZEER HOOG!

Steun aan onze Anglicaanse zusterkerk in Mozambique bij de opvang van vluchtelingen.

Dit jaar is de opbrengst van de Vastenactie bestemd voor de Anglicaanse Bisschop Manuel die samen met enthousiaste parochianen in zijn bisdom in Mozambique vluchtelingen helpt een nieuw bestaan op te bouwen. Helpt u hen vanuit Nederland mee?

Uw bijdrage wordt graag ontvangen op het rekeningnummer van uw parochie.

Misschien kent u Bisschop Manuel van de Anglicaanse Kerk in Mozambique nog. Hij heeft zich de afgelopen jaren volop en met succes ingezet voor de opvang van Congolese en Boeroendese vluchtelingen in het vluchtelingenkamp Marratane. De Vastenactie in 2016 was hiervoor bestemd waardoor men in Marratane weer hoop kreeg. Via de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus wordt het missionaire bisdom Nampula, waar Bisschop Manuel bevlogen leiding geeft, al vele jaren gesteund.



Bisschop Manuel Ernesto plant samen met Albertina, één van de geestelijken van zijn bisdom, een boom nadat zijn bisdom getroffen was door de orkaan Kenneth.

Bisschop Manuel staat nu opnieuw voor een grote uitdaging. In de loop van 2021 is er door invallen van extremistenstrijders, die uit het Midden Oosten verjaagd werden, een nieuwe vluchtelingenstroom op gang gekomen: dit keer vanuit onveilig geworden noordelijke landsgedeelten. Een deel van deze vluchtelingen is opgevangen in VN kampen. Anderen vluchtten naar familie in veilige regio's. Deze families kunnen zelf maar nauwelijks het hoofd

boven water houden en kunnen hun gevluchte familie eigenlijk na een eerste noodopvang niet langer onderhouden. De laatste (grote) groep vluchtelingen die niemand opvangt, heeft rond de steden Nampula en Pemba hutjes gebouwd en probeert daar te overleven.

Bisschop Manuel doet meer dan 200% zijn best voor een totaal-aanpak van deze problemen. Hij is volop betrokken bij de vredesonderhandelingen in het noorden van zijn bisdom. Daarnaast heeft hij ook een actieplan opgesteld om de vluchtelingen die niet in kampen worden opgevangen praktisch te ondersteunen. In 30 parochies verblijven rond 1500 gevluchte gezinnen. Stelt u zich eens voor: 50 gezinnen per kleine arme parochie verzorgen, te eten geven en opvangen. U begrijpt het gelijk: de nood is zeer hoog!



Uitdelen van hulp aan vluchtelingenkinderen

Dit actieplan kost veel geld naast alle energie en inzet van de parochianen. Gelukkig hebben trouwe partners aan Bisschop Manuel steun toegezegd om dit project te kunnen financieren, maar er is niet genoeg geld. Er is nu enige tijdelijke en minimale noodhulp, maar er is meer en structurelere hulp nodig. Helpt u mee om de vluchtelingen perspectief te bieden? Bisschop Manuel wil zelfvoorzienende gemeenschappen vormen, een duurzame oplossing voor deze mensen die voorlopig niet terug kunnen keren naar huis. Dit is wat het project voor ogen heeft:

- De 1500 families krijgen de eerste drie maanden voedselpakketten en schoon water. Dat kost € 30 per gezin voor drie maanden.

- Er zijn ongeveer 250 ondervoede kinderen onder de 6 jaar; zij krijgen een half jaar lang verrijkte pap om aan te sterken. Een kooktoestel voor de verrijkte pap kost per gemeenschap € 63.
- In alle 30 gemeenschappen wordt aan mannen en vrouwen les gegeven in het verbouwen van eigen voedsel, zodat zij duurzaam zelfvoorzienend kunnen worden. De kerk heeft al een stuk grond beschikbaar gesteld, maar er is nog veel meer nodig. Zoals gereedschap en zaden voor gewassen. Gereedschap voor het verbouwen van voedsel kost per gemeenschap € 49. Aanschaf zaden voor een gezin : € 8
- In het bisdom staan veel mangobomen die juist in deze tijd volop mango's dragen. Zoveel zelfs dat een groot deel nooit op tijd opgegeten kan worden. Het is de bedoeling het overschot te drogen in de zon met behulp van droogbakken, die men zelf kan maken. Constructiehout, zaag, gaas erover tegen insecten en snijden maar die mango's. Zo kun je al die mango's toch nog goed bewaren en leveren die later in het jaar een gezonde aanvulling op de maaltijd. Hout, schroeven en gaas kosten per droogbak rond de € 24.
- Ook is er katoenen stof nodig voor het maken van herbruikbare katoenen maandverbanden en zal er naailes gegeven worden hoe deze maandverbanden te maken. Een fikse rol katoen kost € 35 en een naaimachine kost per groep eenmalig € 200.
- Er komen groepen vrijwilligers trainingen geven om besmetting met allerlei ziektes w.o. Corona te voorkomen en ook om zelfhulpgroepen op te richten en te begeleiden, o.a. vanwege opgelopen trauma's. En er gebeurt nog veel meer.

Het goede nieuws is dat er in het bisdom Nampula genoeg mensen staan te popelen om hun kwaliteiten in te zetten om voedselpakketten en schoon water rond te brengen, de verrijkte pap te bereiden en uit te delen, les te geven in het verbouwen en verwerken van voedsel of om vrouwen en meisjes te leren om herbruikbaar maandverband te naaien. Er worden nu al overal mensen opgeleid om trainingen te geven en om zelfhulpgroepen te begeleiden.

Doet u mee vanaf Nederland om de vluchtelingen een nieuw bestaan te helpen opbouwen en de parochianen te ondersteunen in hun diaconale enthousiasme? Uw bijdrage wordt graag ontvangen op het rekeningnummer van uw parochie.

5. Diocesane livestreamvieringen

Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht een *livestreamuitzending* vanuit de *kathedrale kerk te Utrecht* verzorgd.

Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.

Zondag 13 maart 2022 – Veertigdagentijd 2

Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Louis Runhaar.

Zondag 20 maart 2022 – Veertigdagentijd 3

Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Louis Runhaar, en pastoor Henk Schoon.

Zondag 27 maart 2022 – Veertigdagentijd 4 (halfvasten)

Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Louis Runhaar.

6. Hoe wij vieren

Per 25 februari verdwenen bijna alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten. Dit betekent voor onze manier van vieren het volgende.

1. De 1,5 meter afstand komt te vervallen.



2. Een vaste zitplaats is niet meer nodig.

N.B. Door het flexibele karakter van de zitplaatsen in de kerk, is het voor iedereen die dat wenst mogelijk om de anderhalve meter afstand te bewaren.

3. Een mondkapje hoeft niet meer gedragen te worden.

4. Omdat het aantal coronabesmettingen nog altijd zeer hoog is, zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor elkaar en met name voor de kwetsbaren onder ons. Daarom blijven wij de vredegroet voorlopig uitwisselen op de manier waarop deze sinds maart 2020 gegeven wordt, dus met een hoofdknik of een lichte buiging, waarbij we elkaar "vrede" wensen.

5. De heilige communie wordt weer onder twee gedaanten uitgereikt.

Hygiëne blijft ook hier een rol van betekenis spelen. De kelk wordt door een assistent vastgehouden. U kunt de hostie in de wijn dopen, maar niet uit de kelk drinken.

Het is de persoonlijke keuze van iedere communicant om de heilige communie onder één of twee gedaanten te ontvangen.

6. De wijwaterbakjes blijven in ieder geval tot Pasen.

Wietse van der Velde, pastoor

7. De 'thuiscollecte'

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen, de zgn. 'thuiscollecte': *"De collecte tijdens het offertorium is bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen"*... Onze vieringen zijn gelukkig hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere redenen verhinderd om de viering bij te wonen. En toch gaan de kosten gewoon door. Het Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de bekende bankrekening van de kerk.

Rekeningnummer van de parochie is:

NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen, onder vermelding van **'thuiscollecte'**.

Dan weet Christa wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).

Contact

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen

deservitor (waarnemend *pastoor*):

can. drs. Wietse van der Velde,

Jan R. Stuustraat F8,

9663 SE Nieuwe Pekela

tel. 0597 221080/06 481 99 493

secretaris

Renée Lokman

mail: secretaris@groningen.okkn.nl

