

PAROCHIE VAN DE H. MARTINUS te Groningen

Parochiebrief 5-8-2022

No. 2022.12. (63)



Inhoud:

1. Van de pastoor
2. **De gedaanteverandering van de Heer.** Een feest met speciale betekenis voor oud-katholieke theologie en spiritualiteit.
3. **Waarde van de aarde.** Boeren en landbouw in de Bijbel.
4. **“Oorlog en vrede”.** Oecumenisch zomerprogramma 2022.
5. **Diocesane livestreamvieringen**
6. **Hoe wij vieren**
7. **Thuiscollecte**
8. **Veilige kerk**
9. **Agenda**
10. **Contact**

1. Van de pastoor

Komende viering

A.s. zondag 7 augustus is de eerstkomende eucharistieviering. Wij vieren dan de negende zondag na Pinksteren, de zondag van het geloof.

Op 6 augustus viert de kerk het hoogfeest van de *Gedaanteverandering van de Heer* ook wel bekend als Transfiguratie. Ook al wordt dit feest dit jaar niet in onze parochie gevierd (de zondag heeft in dit geval voorrang), wil ik er in dit nummer van onze parochiebrief toch aandacht aangeven.

Deze gedaanteverandering van de Heer heeft namelijk belangrijke plaats ingenomen in de theologie en spiritualiteit van onze oud-katholieke (geestelijke) voorouders rond 1700. In de

parochies Rotterdam en Den Haag die ik als pastoor mocht dienen vormt deze gebeurtenis het onderwerp van het altaarschilderij in de parochiekerken (evenals trouwens tot de brand in 1956 van mijn andere oude parochie Hilversum). Over de reden van deze voorkeur heb ik in het verleden al eens in De Oud-Katholiek gepubliceerd. In het in oktober verschijnende jubileumboek bij de viering van het driehonderdjarig bestaan van de Haagse parochiekerk, dat ik heb mogen schrijven, doe ik dat ook. Hieronder al vast voor u een voorpublicatie over dit onderdeel.

Kerngroep Friesland onderdeel van parochie Groningen

Op 1 juli veranderde de organisatiestructuur van de Oud-Katholieke *statie* van de H. Theresia van Avila in Friesland in de Oud-Katholieke *kerngroep* van de H. Theresia van Avila in Friesland binnen het grotere geheel van de parochie Groningen. Onze parochie omvat hiermee dus de drie noordelijke provincies van ons land plus de Noordoostpolder. Mijn functie als rector van de statie is hiermee komen te vervallen en is nu opgegaan in mijn pastoor/deservitor van Groningen zijn.

Het proces dat hiertoe heeft geleid was al een paar jaar aan de gang. Tijdens een aantal gemeentevergaderingen in Friesland en ook tijdens gemeentevergaderingen in Groningen hebben we de redenen die hiertoe aanleiding geven en de voors en tegens besproken. In dit proces heeft de wil voorop gestaan om de liturgische en pastorale presentie van onze kerk in Friesland voor nu en voor de toekomst te garanderen. De gekozen vorm biedt daartoe de beste mogelijkheden.

De aartsbisschop van Utrecht, *mgr. Bernd Wallet*, kwam op 2 juli naar Friesland om dit moment te markeren en als bisschop met de Friese kerngroep de "eerste" stappen te zetten naar een nieuwe toekomst. En dat gebeurde niet in een vergadering maar in een viering van de eucharistie, waarin Jezus Christus, de Heer van de Kerk, zelf in Woord en Sacrament aanwezig is; tegelijkertijd belofte dat Hij met ons meetrekt.

De parochie Groningen was in deze viering o.a. vertegenwoordigd door (oud-)leden van het kerkbestuur van Groningen. Ook aanwezig was het lid van het Collegiaal Bestuur pastoor Rudolf Scheltinga, die in het verleden vaak is voorgegaan in vieringen van de statie Friesland. Het was die zaterdag prachtig weer, zodat we buiten konden koffiedrinken. Van de viering en van het koffiedrinken (een belangrijk onderdeel van onze manier van kerkzijn!) heeft pastoor Rudolf een aantal foto's gemaakt, waarvan ik er drie hieronder publiceer.

Een praktische kant van de structuurverandering is o.a. dat de *financiële administratie* van Friesland gedaan zal worden door de penningmeester en de financieel administrateur van de parochie Groningen.

Een praktische kant van het feit dat de kerngroep Friesland nu onderdeel is van de parochie Groningen is dat de kerngroep, evenals andere kerngroepen, niet meer bereikbaar is via een eigen website op de landelijke oud-katholieke website. Met het Bisschoppelijk Bureau heb ik kunnen regelen dat er wel een eigen "ikoon" van de kerngroep Friesland op de *website* blijft staan. Bij het aanklikken daarvan, wordt de bezoeker doorverwezen naar de website van Groningen. Op de website van Groningen komt een aparte knop Friesland.



Interieur van de protestantse dorpskerk van Lekkum, de Ceciliakerk, waarin de vieringen van de kerngroep Friesland worden gehouden.

M.b.t. de *Nieuwsbrief* heb ik ervoor gekozen om in ieder geval voorlopig een aparte uitgave voor Friesland te laten bestaan. Wel zal hierin ook de agenda met vieringen en activiteiten in Groningen worden opgenomen.

De opname van onze kerngroep van de H. Theresia van Avila in de parochie van de H. Martinus te Groningen heeft als gevolg dat de parochie nu *twee patroonheiligen* heeft: *Martinus en Theresia*. In de vieringen op de beide kerkplekken zullen bij het noemen van de patroonheilige in het eucharistisch gebed of bij de afsluiting van de voorbeden beide heiligen genoemd worden.



Aartsbischop Bernd Wallet tijdens de viering van de eucharistie geassisteerd door de pastoor.



Een deel van de koffiedrinkers na de dienst luisterend naar de pastoor, die zich tot de bisschop richt.

Extra collecte 7 augustus: honoraria geestelijkheid.

De tweede collecte a.s. zondag 7 augustus is voor de honoraria van de geestelijkheid.

Het *Collegiaal Bestuur* schrijft als *aanbeveling* voor de extra collecte:

Leven oud-katholieken op te ruime voet? Nog geen 6000 leden op zo'n dertig kerkplekken met in totaal 14½ pastoor! Wij kiezen voor deze kleinschaligheid, omdat we elkaar in onze parochie of statie werkelijk willen kennen en kunnen ontmoeten. Het prijskaartje dat daaraan hangt kunnen we betalen mede dankzij gulle bijdragen uit fondsen die vermogende oud-katholieken in het verleden hebben gesticht. Het Collegiaal Bestuur hoopt natuurlijk dat er ook in onze tijd weldoeners zullen zijn, die de kerk in hun testament bedenken. Maar in afwachting daarvan doet het Bestuur met de collecte van vandaag alvast een beroep op de levenden – en dat bent u, gemeente – om bij te dragen in het honorarium van uw pastoor

Bestaat er een rechtvaardige oorlog?

Net als in voorgaande jaren organiseren de Groninger binnenstadkerken een oecumenisch zomerprogramma. Hierbij worden rondom een bepaald thema belangstellenden van binnen en buiten de kerk uitgenodigd om afwisselend in een andere kerk en met een andere spreker zich met bepaalde aspecten van een jaarthema bezig te houden. Dit jaar is vanwege de actuele oorlogssituatie in Europa gekozen voor het thema: Oorlog en vrede. Op tot dusverre de warmste dag van het jaar, dinsdag 19 juli, waren er ik mag wel zeggen tot mijn verrassing, want ik had gedacht dat de hitte de mensen wel thuis zou houden, toch een tiental mensen naar onze parochiezaal gekomen. Na mijn inleiding over de vraag of er vanuit Bijbels/christelijk perspectief een rechtvaardige oorlog bestaat – waarbij bijzondere aandacht werd gegeven aan de in de oud-katholieke traditie belangrijke theoloog Augustinus – ontstond er een levendige, boeiende en soms zeer persoonlijke uitwisseling van gedachten.

Uit de parochie

Zondag 31 juli heb ik tijdens het koffiedrinken de heer *Tjalling Kindt* en mevrouw *Ima van den Hoek* officieel voorgesteld als belangstellenden van onze kerk en parochie, die het voornemen hebben om binnen afzienbare tijd ook officieel toe te treden. Ik hoop dat zij in onze parochie een goede gemeenschap mogen vinden waarin zij kunnen groeien in geloof, hoop en liefde. Op diezelfde zondag waren wij dankbaar en blij dat na lange afwezigheid *Marieke Voogt* weer in de gelegenheid was om de viering bij te wonen. Hopelijk zal dat nu ook vaker kunnen gebeuren.

Waarde van de aarde

Het stikstofbeleid van de overheid en de protesten daartegen zijn in de afgelopen weken dagelijks weerkerend nieuws. Van mij hoeft u in onze Nieuwsbrief geen weloverwogen visie op deze problematiek te verwachten; ik zie zowel de noodzaak van een verantwoord stikstofbeleid als de nood van de boeren die hun toekomst bedreigt zien. Maar het is wel een zaak die ons allen bezig houdt en voor ons allen van belang is. In de Nieuwsbrief van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap vond ik een artikel over boeren en landbouw in de Bijbel. Bij alle meningen die wij over de stikstofcrisis hebben, is het zeker niet verkeerd om als christenen ons eens naar de Bijbel te wenden en te lezen wat daarover over boeren en landbouw gezegd wordt. Misschien kan ons dat helpen bij onze verdere gedachtenvorming over deze belangrijke zaak. Vandaar dat ik dit artikel hieronder ook heb geplaatst.

U allen wens ik een goede zomerperiode toe en ik hoop dat u daarin op wat voor manier dan ook de nodige rust en ontspanning kunt vinden.

Hartelijke groet,

Wietse van der Velde, pastoor

2. Gedaanteverandering van de Heer:

een feest met speciale betekenis voor oud-katholieke theologie en spiritualiteit.

De bijbelse achtergrond

De Gedaanteverandering van de Heer, de Transfiguratie, wordt op twee verschillende dagen in het kerkelijk jaar herdacht: op de tweede zondag in de Veertigdagentijd en op 6 augustus. Op deze laatste dag wordt het zowel door de oosterse als de westerse kerken gevierd. Het heilsgeheim dat hierbij centraal staat is de gedaanteverandering van Christus op de berg (traditioneel wordt daarvoor de berg Thabor in Galilea aangewezen). Het evangelieverhaal is te vinden in Mattheüs 17, 1-9 en in de parallelle teksten Marcus 9, 1-8 en Lukas 9, 28-36. Christus – in gezelschap van Petrus, Jakobus en Johannes – gaat de berg op om te bidden. Daar “verandert de gedaante” van Christus; zijn mensheid wordt vergoddelijkt. En Hem verschijnen Mozes en Elia uit de hemel, waarna de stem van God Jezus als zijn geliefde Zoon openbaart. Zowel uit de Tweede Brief van Petrus (1,10-21) als uit de kerkvaders blijkt het belang dat de oude kerk hechtte aan de gebeurtenis van de gedaanteverandering. De gedaanteverandering betekent onder andere de bereidheid van Christus om lijden en kruis in Jeruzalem op zich te gaan nemen en om zo de beloften van de Wet (Mozes) en de Profeten (Elia) over de verlossing van de mensheid te vervullen. Maar ook wordt openbaar dat wij in de mens Jezus van Nazareth de eeuwige Zoon van God ontmoeten.

In de oosterse kerken wordt in dit feest op twee accenten de nadruk gelegd. Er is het feit dat wij hier op aarde – net zoals de drie leerlingen – Jezus Christus al in zijn hemelse heerlijkheid kunnen ontmoeten. Hierbij wordt dan vooral verwezen naar de viering van de eucharistie; daarin ontmoeten wij in de aardse “vormen” van brood en wijn de verheerlijkte Heer Jezus Christus. Daarnaast is de gedaanteverandering van Christus een aankondiging van de gedaanteverandering van de gelovigen, de “vergoddelijking” van de gehele menselijke natuur in de verheerlijkte Christus. Wij kunnen hierbij denken aan de woorden van Paulus, die in de oud-katholieke liturgie bij de laatste aanbeveling ten afscheid in de uitvaartmis worden gebruikt: “Gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zo zullen ook wij het beeld van de hemelse dragen, want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen” (1 Korintiërs 15, 49). In het feest van de Gedaanteverandering wordt zo als het ware door de gelovigen een voorschot genomen op de toekomstige heerlijkheid.

Dezelfde gedachten zijn ook te vinden in de liturgische teksten van de westerse kerk, speciaal in het brevier. Zo ook in de *Bemerkingen over het H. Evangelie op de Gedaentensverandering O H.* (=onzes Heren) in de sedert het midden van de achttiende eeuw binnen de Cleresie onder de gelovigen zeer ruim verspreide *Roomsch Misboek*, waarin uitgebreide uitleggingen stonden over de epistels en evangelies die in de mis werden voorgelezen. Over het aspect van de toekomstige heerlijkheid staat daar: “Zoo dan de hope der Kerke is van op den H. Berg gestigd geworden, naemelijk dat de Ledemaeten ook zullen krijgen de heerlijkheid, welke in het Hoofd voor eerst heeft uitgescheenen. Zelfs door de sneeuw witte kleederen van Jesus wierden de Heiligen, of volgens S. Augustyn, de Kerk verbeeld.” Ook wordt op de berg onze liefde ontstoken. Want verschijning van “de Wetgeever der Liefde” is anders dan de Godsverschijning op de Sinaï ten tijde van de Uittocht van het volk Israël uit Egypte, waar die verschijning door al het natuurgeweld vrees aanjoeg, worden hier “onze herten met liefde, aanbiddinge, lof en dankzegginge” vervult.¹

¹ Cf. *Het Roomsch Misboek. Met Bemerkingen over d'Epistelen en d'Evangelien. IV. Deel. Van den Eersten Zondag nae Pinkstere tot den VII. September, Amsterdam, 1747, pag. 575-577.*



Altaar en altaaropstand met ter weerszijden de beelden van Maria met Kind en Jozef tijdens de Museumnacht 5 oktober 2019 (foto Liesbeth Sikking).

Transfiguratie en eucharistie

Als wij het bovenstaande in gedachten hebben, valt het in te zien waarom de gedaanteverandering als thema voor een altaarschilderij kon worden gekozen. Letterlijk en figuurlijk staat Christus boven de altaartafel centraal.

Op de Thabor zagen de drie leerlingen, die daar gekomen waren om te bidden, hun Meester voor hun ogen veranderd, vergoddelijkt. In de kerk zijn de leerlingen, de gelovigen, eveneens verzameld om te bidden. De kerk, en in het bijzonder het altaar, zijn in zekere zin zelfs een symbolische berg. Aan het begin van bijna iedere misviering werd immers psalm 43 gebeden en daarin staan de woorden “Zend uw licht, uw waarheid, laat die voor mij uitgaan, mij geleiden naar uw heilige berg en naar uw weidse woning; daar mag ik opgaan tot Gods altaar, tot God, mijn hoogste vreugde”. Het gebeuren op de Thabor was in zekere zin al de hemel op aarde. Het gebeuren op het altaar in de eucharistie bewerkt hetzelfde: “Den Autaer is een afbeelsel van den Hemel, wy moeten tot desen gaen met een betrouwen, en met een heylig vermaek”, staat in de Catechismus van Montpellier, een in de kerk van de Cleresie tot ver in de negentiende eeuw zeer gewaardeerd en veel gebruikt boek.² In de kerk horen wij de wet en de profeten en Christus zelf tot ons spreken, zoals ook op de berg gebeurde. En vooral: op het altaar vindt er een soort van gedaanteverandering, liever nog wezensverandering plaats. In de gedaanten van brood en wijn komt de verheerlijkte Heer Christus tot zijn gelovigen.

Wietse van der Velde

(voorpublicatie uit: Een “petitte cathedrale” in het Haagse Hofkwartier. de oud-katholieke kerk aan de Juffrouw Idastraat 1722 – 2022.)

3. De waarde van de aarde.

Boeren en landbouw in de Bijbel

Toen ik vanmorgen op teletekst keek, zag ik dat er arrestaties verricht waren i.v.m. blokkades in de afgelopen tijd op de A7 ter hoogte van Frieschepalen, dat is de weg die mij normaal gesproken van Nieuwe Pekela naar Friesland voert. Door afval die daar door boeren, die tegen het stikstofbeleid van de overheid protesteren, op de weg was gegooid, was daar een ongeluk gebeurd, waarna de politie op zoek ging naar degene die dat afval daar gedeponeerd had.

Het stikstofbeleid en nog meer de protestacties daartegen, zijn in de laatste weken een dagelijks terugkerend fenomeen in de media. En voor wie krant en televisie geen blik waardig keurt, zijn er de op vele plaatsen aanwezige omgekeerde Nederlandse vlaggen en protestborden als signaal van onrust en onlust.

Van mij hoeft u hier geen weloverwogen visie op deze problematiek te verwachten; ik zie zowel de noodzaak van een verantwoord stikstofbeleid als de nood van de boeren die hun toekomst bedreigt zien. Maar het is wel een zaak die ons allen bezig houdt en voor ons allen van belang is.

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voorziet mij iedere week van een digitale nieuwsbrief, waarin allerlei zaken die in ons leven (kunnen) spelen door verschillende auteurs worden belicht door relevante Bijbelteksten. Begin juli was de waarde van de aarde het

² Cf. *Algemeyne Onderwysinge met Vragen en Antwoorden*, ... gedrukt by last van Syn Hoog-weerdigheyt Carel Joachim Colbert, Bisschop van Montpellier, Gent, 1714. Deze zeer uitgebreide en gedetailleerde catechismus in drie delen was “Ten dienste van de oude en nieuw-bekeerde Catholyke”. De “Jansenistische” opdrachtgever Colbert was één van de belangrijkste sympatisanten van de Cleresie in de Franse katholieke kerk.

thema. En daarbij stond o.a. een stukje over boeren en landbouw en wat de Bijbel daarover zegt. Bij alle meningen die wij over de stikstofcrisis hebben, is het zeker niet verkeerd om als christenen ons eens naar de Bijbel te wenden en te lezen wat daarover over boeren en landbouw gezegd wordt. Misschien kan ons dat helpen bij onze verdere gedachtenvorming over deze belangrijke zaak.

Hieronder het artikel uit de Nieuwsbrief.

Boeren en landbouw



Alles wat je ziet –het eten op je bord of de dingen die je ziet als je gewoon om je heen kijkt – bestaat uit grondstoffen: bijvoorbeeld groenten, melk, vlees, wol, hout en katoen. Wij maken hier allemaal gebruik van. Boeren zorgen voor een groot deel van die grondstoffen. Welk beeld hebben we eigenlijk van boeren, van landbouw en veeteelt? En wat heeft de Bijbel daarover te zeggen?

Boeren in de Bijbel

In de bijbelse tijd speelden boeren een belangrijke rol in de samenleving: mensen waren grotendeels afhankelijk van wat het boerenland opbracht. Als de oogst door te weinig regen tegenviel, leverde dat voor de hele samenleving grote problemen op (Jeremia 14:4). Dat landbouw zo belangrijk was voor de samenleving is ook te zien aan het feit dat de belangrijkste feesten in oorsprong oogstfeesten waren. Deze feesten waren bedoeld om God te danken voor een goede oogst (Leviticus 23:5-6, Leviticus 23:16-17).

Tot bloei laten komen

Maar hoe kunnen we nu op een goede manier aan landbouw doen? Hoe kunnen boeren goed omgaan met de aarde? En wat kunnen consumenten zelf doen?

Bij die vraag kan de gelijkenis over de drie dienaren die geld in beheer krijgen van hun landheer behulpzaam zijn (Matteüs 25:14-30). Wat je in beheer gekregen hebt, moet je niet alleen bewaren maar ook ontwikkelen, tot bloei laten komen. Dán werk je mee aan Gods toekomst. Dat geldt voor alles waarvoor wij verantwoordelijk zijn, dus ook voor het land dat we bewerken en het vee waarvoor we zorgen.

En dat geldt ook voor consumenten: gebruik je talenten, en zorg voor de aarde.

Niet uitbuiten

Maar er zitten wel grenzen aan de manier waarop je met je land en je vee mag omgaan om die tot bloei te laten komen. In Leviticus 25:3-5 wordt verteld over het sabbatsjaar. Elk zevende jaar moet de boer zijn land laten rusten. Dat betekent dus dat je het land niet mag uitputten. Het moet ook de kans krijgen om weer tot rust te komen, te herstellen. Ook dieren mogen niet uitgebuit worden door mensen:

*'Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee,
een goddeloze is alleen maar wreed.'* (Spreuken 12:10)

Ook in andere teksten zie je dat God dieren belangrijk vindt. Na de zondvloed sluit God bijvoorbeeld een verbond met mensen én met dieren (Genesis 9:8-10).

Voor wie?

Wie mogen er in de Bijbel eigenlijk delen in alles wat de landbouw opbrengt? In Leviticus 19:9-10 staat een regel die voorschrijft dat een boer die bij het oogsten iets van zijn oogst laat vallen, dit moet laten liggen voor arme mensen. Iedereen mag dus een graantje meepikken van wat de aarde opbrengt. Ook die regel heeft nog betekenis voor nu: heb oog voor mensen aan de rand van de samenleving.

God als voorbeeld

Een goede boer zorgt voor zijn land, zijn gewassen of zijn dieren. God zelf geeft vaak het goede voorbeeld.

In het boek Psalmen wordt God vergeleken met iemand die goed voor zijn wijnstok zorgt en hem alle ruimte geeft:

*'U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte,
en volken verdreven om hem te planten.
U gaf hem een ruime plek,
hij schoot wortel en vulde het land.'* (Psalm 80:9-10)

En Jezus vergelijkt zichzelf met een goede herder, net zoals God in het Oude Testament ook met een goede herder vergeleken wordt:

'Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.' (Johannes 10:11)

*'De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.'* (Psalm 23:1-3)

Bron: Nieuwsbrief Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 7 juli 2022

4. Oecumenisch zomerprogramma “Oorlog en vrede” Groninger binnenstadkerken

OOORLOG EN VREDE
Oecumenisch Zomerprogramma 2022



Zomerbijeenkomsten (10:00 uur):

19 juli - Bestaat er vanuit bijbels/christelijk perspectief een rechtvaardige oorlog?
*Oud-katholieke kerk (Witte de Withstraat 2),
pr. Wietse van der Velde*

26 juli - Kerk en vrede in Colombia
*Nieuwe Kerk (Nieuwe Kerkhof 1),
ds. Tirtsa Liefjing en Marten van den Toren*

9 augustus - De troost van de apocalyptische literatuur
*Doopsgezinde Kerk (Oude boteringestraat 33),
ds. Nick Everts*

23 augustus - De zondebok is springlevend
Martinikerk (Martinikerkhof 3), ds. Pieter Versloot

5. Diocesane livestreamvieringen

Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht een *livestreamuitzending* om 10.00 uur vanuit de *kathedrale kerk te Utrecht* verzorgd. Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.

6. Hoe wij vieren

Per 1 juni zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen. Dit betekent voor onze manier van vieren het volgende.

1. De 1,5 meter afstand komt te vervallen.



2. Een vaste zitplaats is niet meer nodig.

N.B. Door het flexibele karakter van de zitplaatsen in de kerk, is het voor iedereen die dat wenst mogelijk om de anderhalve meter afstand te bewaren.

3. Een mondkapje hoeft niet meer gedragen te worden.

4. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.

5. De heilige communie wordt onder twee gedaanten uitgereikt.

Hygiëne blijft ook hier een rol van betekenis spelen. Het drinken uit de kelk wordt echter in onze parochie nog niet gedaan. De kelk wordt door een assistent vastgehouden. U kunt dan de hostie in de wijn dopen.

Het blijft de persoonlijke keuze van iedere communicant om de heilige communie onder één of twee gedaanten te ontvangen.

Wietse van der Velde, pastoor

7. De ‘thuiscollecte’

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: *“De collecte tijdens het offertorium is bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”...* Onze vieringen zijn gelukkig hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de kosten gewoon door. Het Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de bekende bankrekening van de kerk.

Rekeningnummer van de parochie is:

NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen, onder vermelding van ‘thuiscollecte’.

Dan weet Christa wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).

8. Veilige kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website: <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

9. Agenda

Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:
vieringen iedere 1^e, 3^e en 5^e zondag van de maand om 11.00 uur.

Voor de vieringen met *Kerst, de Goede Week en Pasen* en eventuele andere bijzondere vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen.

Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):

iedere 2^e en 4^e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk.

Eucharistievieringen Friesland, Caeciliakerk, Tsjerkepaed 26, 9081 AT Lekkum.

Iedere eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur.

6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december, 24 december Kerstavond, tijd wordt nog bekendgemaakt .

11. Contact

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen

deservitor (waarnemend *pastoor*):

can. drs. Wietse van der Velde,

Jan R. Stuustraat F8,

9663 SE Nieuwe Pekela

tel. 0597 221080/06 481 99 493

secretaris

Renée Lokman

mail: secretaris@groningen.okkn.nl

contactpersoon Friesland:

Pieter van Hes

mail: ptvhes@xs4all.nl

