

PAROCHIE VAN DE H. MARTINUS te Groningen
(Oud-Katholieke parochie voor Groningen, Friesland, Drenthe en de
Noordoostpolder)

Parochiebrief 2-11-2022

No. 2022.17. (68)



Inhoud:

1. Van de pastoor
2. Visienota Collegiaal Bestuur
3. Willibrord: zijn wijnvat en spuitwater
4. St Maarten en zijn lampionoptocht
5. Agenda activiteiten parochie
6. **Onderzoek Actie Kerkbalans:**
Hoe zien kerkgangers de rol van de kerk in tijden van crisis?
7. Diocesane livestreamvieringen
8. Hoe wij vieren
9. Thuiscollecte
10. Veilige kerk
11. Agenda vieringen
12. Contact

1. Van de pastoor

Komende zondag 6 november viering H. Willibrord, apostel der Nederlanden.

De eerstkomende eucharistieviering in de Groningse parochiekerk is a.s. *zondag 6 november om 11.00 uur*. Voorganger in die dienst is Joke Kolkman, de pastoor van

Egmond. Gevierd wordt die dag het feest van de H. Willibrord, apostel der Nederlanden en eerste bisschop van Utrecht.

De eigenlijke feestdag van Willibrord is op 7 november, maar in onze kerk is besloten dat dit wordt gevierd op de dichtstbijzijnde zondag.

De heilige Willibrord is als hun apostel, eerste geloofsverkondiger, de *patroon van de christenen in Nederland*, katholieken (oud- en rooms) en protestanten. Daarom is dit feest niet een feestje van de Kerk van Utrecht, maar van de gehele oecumene.



Standbeeld van Willibrord, dat sinds 1939 in het centrum van Utrecht staat.

In zijn hand houdt de missiebisschop Willibrord een kerkje.

Dit kerkmodel staat symbool voor de kerk van Christus, die Willibrord hier heeft gesticht.

Oecumene is een opdracht van de kerken in de 21e eeuw. Sinds het midden van de 20e eeuw is in de verhoudingen tussen de grote en kleine christelijke kerken en stromingen veel ten goede veranderd. Dankzij de oecumenische beweging is op veel plaatsen vriendschap ontstaan waar eerder onverschilligheid of zelfs vijandschap tussen geloofsgemeenschappen heerste. Maar daarmee zijn we er nog niet. Oecumene is nog steeds een opdracht die zeer de moeite waard is en waarvoor onze Oud-Katholieke Kerk zich van harte wil inzetten, haar zelfs als één van haar bijzondere opdrachten ziet. Het geloof, de hoop en de liefde, die grote gaven van het christelijk geloof, zoals de apostel Paulus die in de eerste brief aan de Korintiërs opsomt, moeten in alle christenen worden vermeerderd, om in onze dagen op een geloofwaardige en aanstekelijke manier het evangelie dat Willibrord aan onze voorouders is komen verkondigen aan onze tijdgenoten door te geven.

Gemeentevergadering na de viering Allerheiligen

Op zondag 30 oktober vierden we het hoogfeest van *Allerheiligen*, waarin we ook gedachtenis hielden van onze overledenen. Het was een mooie viering en voor hen die de naam van hun eigen overledenen noemden ook ontroerend.

Na afloop van die viering hielden we onze *najaarsgemeentevergadering*. Daarin stond de agenda van de Synode van onze kerk, die op 19 november gehouden zal worden, centraal. Gabriëlle Hooimeijer, de synodeafgevaardigde van onze parochie, leidde ons door de agenda. Een belangrijk onderdeel van ons gesprek draaide om de Visienota waarin het Collegiaal Bestuur van onze kerk zijn visie geeft op de toekomst van onze kerk in de komende jaren en welke aanpak daar zijns inziens bij hoort. Doel is om een

lichtere kerk te worden, met minder “bestuur en organisatie”, zodat we meer met de kern van het kerkzijn bezig kunnen zijn.

Omdat bleek dat niet iedere aanwezige de aan ieder per mail toegezonden Visienota had ontdekt, voeg ik die hieronder nog maar eens apart bij, zodat ieder die dat wil de nota nog eens rustig kan nalezen. Jullie kunnen als je dat wilt jullie *opmerkingen en vragen* persoonlijk sturen aan Gabriëlle Hooimeijer (gmmc.hooimeijer@ziggo.nl).

Ontmoetingsmiddagen

Op de gemeentevergadering kwam ook ter sprake de wens om ontmoetingsbijeenkomsten *van parochianen bij parochianen*, waar goede herinneringen aan bestonden, opnieuw in het leven te roepen. Dit voorstel vond positieve bijval. Wel werd naar voren gebracht dat nogal wat parochianen avondbijeenkomsten om verschillende redenen minder wenselijk vinden en ontmoetingsmiddagen prefereren. Graag hoor ik van parochianen, die niet aanwezig waren op de gemeentevergadering, waar hun voorkeur ligt. Gesprekonderwerpen hoor ik ook graag van u. Binnenkort hoop ik dan n.a.v. *uw reacties* concrete voorstellen te doen.

Telefoonnummers voor wel en wee

In onze tijd wordt terecht veel aandacht gegeven aan de privacy van mensen. De moderne sociale media kunnen daar een behoorlijke en ongewenste inbreuk op maken. Voor onderling contact van parochianen wordt door een aantal van ons gebruik gemaakt van de parochie-app. Niet iedereen vindt dit echter het ideale middel om naar elkaars wel en wee te kunnen informeren. In ons gesprek op de gemeentevergadering werd de wens geuit om te kunnen beschikken over een lijst met telefoonnummers van de mede-parochianen. Afgesproken is dat op een dergelijke lijst alleen diegenen zullen worden opgenomen, die daarvoor uitdrukkelijk *toestemming* hebben gegeven. Ook hier dus de oproep om mij te laten weten als u op een *telefoonlijst* voor onderling contact van parochianen zou willen staan.

Sint Maarten

Dit jaar vieren we in onze parochie niet het hoogfeest van onze patroon St. Martinus. Op de zondag waarop dat anders gebeurt, is het een “kerkzondag” van onze Anglicaanse zusterparochie Grace Church. Wel worden op St Martinus, 11 november, in onze kerk kinderen met hun begeleiders uit de Zeeheldenbuurt waarin onze kerk staat om 17.00 uur ontvangen. Er is voor hen chocolademelk, het verhaal van St Maarten wordt door de pastoor verteld aan de hand van een film en samen zingen we een paar St Maartensliedjes. Nadat de kinderen bij het uitgaan van de kerk hun eerste “gave” van de pastoor hebben gekregen, trekken ze de wijk in. Verderop op in deze parochiebrief treft u een stukje over de achtergrond en betekenis van deze lampionoptocht.

45 jaar parochie van Sint Martinus

Op zondag 20 november – de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken we dat onze parochie precies 45 jaar geleden werd opgericht. Op die zondag zingen we dan

natuurlijk de Sint Martinusmis! In deze dienst zullen twee gastleden – Ima van der Hoek en Tjalling Kindt – officieel toetreden tot onze kerk. Na afloop van de viering heffen we met elkaar het glas op de toekomst van onze parochie!



Uit de parochie

Het herstel van *Ineke van Buuren* na haar operatie verloopt goed. Ze moet zich nog wel ontzien, wat zoals ik vorige keer als schreef voor haar een hele opgave is! Sterkte en goed verder herstel gewenst.

Ik wens u alle goeds en Gods aanwezigheid.

Hartelijke groet,
Wietse van der Velde, pastoor

2. Visienota Collegiaal Bestuur

Hieronder kunnen jullie deze *visienota* lezen.



OUD-KATHOLIEKE KERK

Visienota van het Collegiaal Bestuur

Tijdens het Internationale Oud-Katholieken Congres dat begin september 2022 in Bonn werd gehouden, hield professor Adreas Krebs een prachtige inleiding over de geest die God de mens bij de schepping inblaast waardoor de mens levend wordt. Andreas

vergeleek die geest met de lucht die wij met elkaar delen in elke in- en uitademing, de lucht die altijd als een windvlaag in beweging is, die zuivert en doet ópleven. Met deze vergelijking van de lucht-communie in het achterhoofd presenteert het CB zijn Visienota 2022, waarin begrippen als ‘opluchting’ en ‘ontluchting’ een belangrijke rol spelen. We zijn verheugd in Christus, we zijn gepast trots op onze kerk en willen die vreugde en trots graag delen met de mensen om ons heen en doorgeven aan de volgende generaties.

1. Proces

- a. Het CB presenteert op de Synode van 19 november 2022 dit korte visiedocument. Voorafgaand aan de Synode wordt dit document besproken in de gemeentevergaderingen van alle parochies en staties en in de vergaderingen van de geestelijkheid.
- b. Na bespreking ter Synode wordt de visienota met de gemaakte op- en aanmerkingen door het CB uitgewerkt tot een in 2023 te publiceren beleidsnota, waarin voornemens en acties voor verschillende deelterreinen van het kerkelijk leven worden beschreven. De voornemens en acties zijn concreet en meetbaar zowel wat betreft het landelijke beleid alsook voor het plaatselijke beleid van de parochies en staties.
- c. Een deel van het nieuwe beleid is al gegeven in gekozen prioriteiten naar aanleiding van de nota Duurzame Financiering; in aanpassingen in de structuur van de synode naar aanleiding van de synodale bespreking van de nota Bestuur & Organisatie; in de uitwerking van het publiciteitsbeleid; en in investeringen in duurzame inzet van pastores middels het Persoonlijk Ontwikkelplan en, voor beginnende beroepsbeoefenaars, in het Post–Ordinatie Traject.
- d. Als te bereiken doel houden we voor ogen: een vitale en aantrekkelijke Oud-Katholieke Kerk, waarin de katholieke geloofstraditie op relevante en ruimhartige wijze wordt voorgezet met een zorgvuldige en duurzame inzet van beschikbare mensen en middelen.

2. Ambitie

- a. We weten ons geroepen om met en voor mensen vandaag op oud-katholieke manier kerk te zijn in Nederland. Om dit adequaat voort te kunnen zetten in de sterk veranderende samenleving moeten we samen keuzes maken die toekomstbestendig zijn. We denken daarbij aan een horizon van tien jaar.
- b. Het hart van het kerkelijk leven versterken we. We beschrijven daartoe helder wat er tot dit hart behoort. Mensen worden gevoed door met vreugde actief deel te kunnen nemen aan de liturgie. Mensen hebben behoefte aan een gemeenschap waarin ze ervaren dat God naar hen omziet, een gemeenschap die

vanuit die ervaring ook naar elkaar omziet en elkaar opbouwt als leerlingen van de Heer. De wereld heeft behoefte aan open deuren van zo'n gemeenschap.

- c. Staande in de levende katholieke traditie en met open houding naar de hedendaagse cultuur hebben wij als oud-katholieken onze eigen gaven en accenten die relevant blijven. We brengen deze in de oecumene in en zetten in op toenadering tot andere kerken, net zolang totdat de kerken elkaar volledig als broeders en zusters in Christus erkennen en gescheiden kerkelijke organisaties overbodig blijken te zijn.
- d. We zijn ons ervan bewust dat vormen uit de afgelopen eeuwen hun relevantie kunnen verliezen. Terwijl zorgvuldig beleid en bestuur belangrijk blijven, is het tijd om afscheid te nemen van het verenigingsmodel dat een deel van ons kerkelijk leven nog stempelt. Ambitie van onze parochies, bisdommen en landelijke kerk kan niet zijn om het huidige kerkelijke leven 'in de lucht te houden' zolang het gaat. De ambitie is om vormen te vinden die de kernen van het kerk-zijn mogelijk en vruchtbaar maken.
- e. Op terreinen waarbij parochies of andere onderdelen van de kerk overvraagd worden, maar die geen kerntaken van de kerk zijn, optimaliseren we snel een aantal processen. Zo willen we parochianen lucht en lichtheid geven om in vrijheid en met vreugde hun geloof gestalte te geven.

3. Plaatsbepaling

- a. We ondernemen als Oud-Katholieke Kerk van Nederland onze zoektocht niet in een oecumenisch vacuüm. Alle zogenaamd traditionele kerken buigen zich over dezelfde vragen. Het Collegiaal Bestuur heeft daarom zijn licht opgestoken bij de Protestantse Kerk in Nederland. In haar visienota 'Van U is de toekomst' geeft zij een voor ons herkenbare analyse van de huidige samenleving en de plaats van de kerken daarin. In de begeleidende nota 'Lichter ingevuld' geeft zij waardevolle aanzetten voor een lichtere kerkstructuur voor kleine gemeenten.
- b. We herkennen vijf kernpunten van de hedendaagse cultuur:
 - er heerst grote welvaart en toch ervaren mensen onbehagen;
 - er heerst onzekerheid over de toekomst: grote vraagstukken (klimaat, vluchtelingen, druk op de zorg) geven mensen het gevoel de grip op de dingen kwijt te raken;

- veel mensen blijven op zoek naar zin en stellen vragen, ook terwijl kerkbetrokkenheid sterk afneemt;
 - veel mensen zijn overstressed: agenda's zijn altijd vol, mensen zijn bang iets te missen of te falen;
 - er heersen tegenstellingen: bestaande tegenstellingen verscherpen zich, polarisatie en agressie nemen toe.
- c. Daar leggen we als CB drie positieve kernpunten van deze tijd naast:
- er is in onze samenleving relatief grote openheid voor de diversiteit van mensen, ook in hun onderlinge relaties;
 - er zijn in ons land nog steeds ruime mogelijkheden tot inspraak en participatie;
 - de digitale revolutie biedt (naast gevaren) nieuwe mogelijkheden.
- In een land met deze uitdagingen en zegeningen zijn wij kerk. Van harte delen we het uitgangspunt in 'Van U is de toekomst' dat de kerk leeft uit de genade van God. We hoeven het niet allemaal zelf te doen. Dat geeft ontspanning en perspectief. Kerk is immers geen puur menselijke organisatie of een vereniging of onderneming die wij zouden moeten zien te redden. Kerk zijn is allereerst delen in het leven van/in Jezus Christus. Zijn leven en werken vierten we, zijn toekomst verwachten we. We leven als leerlingen onderweg van wat we ontvangen uit genade. In onze toewijding aan God en aan de ander, leven we door de kracht van de Geest toe naar Gods nieuwe wereld, Gods koninkrijk.

4. Vragen bij de start

In de context van de hierboven beschreven ambitie en plaatsbepaling zoekt het Collegiaal Bestuur de komende jaren antwoord op de volgende vragen:

1. We lopen aan tegen grenzen van het uniforme klassieke parochiemodel. In verschillende plaatsen raken vrijwilligers en pastoors overvraagd. Waar kunnen we tot verlichting komen? Hoe ziet een oud-katholiek alternatief voor het verenigingsmodel eruit? Zijn er voorbeelden in andere kerken waar wij van kunnen leren?
2. Er zijn veel mensen op zoek naar zingeving. We ontdekken drempels die zinzoekers en jongeren bij onze kerkelijke cultuur kunnen ervaren. Hoe geven we door wat we zelf als diepste waarde hebben leren kennen? Waar zijn ze, hoe laten we onszelf door hen bereiken, wat kunnen we leren van hun vragen en acties, van welke netwerken zijn we deel?
3. We zijn geroepen tot dienst aan de samenleving. Hoe functioneren we, en hoe zetten we ons als kleine gemeenschappen in voor onze steden, buurten, ons land, en wereldwijd? Waardoor laten we ons leiden bij de keuzes die we daarin maken?

4. Kern en keuzes

a. We kunnen niet alles tegelijk aanpakken. We willen werken vanuit de kern. Als hart van ons kerk-zijn zien we plaatselijke gemeenschappen van op elkaar en op hun omgeving betrokken gelovigen, die rondom het vieren van de liturgie willen groeien in geloof, hoop en liefde. Ze doen dit in trouw aan Christus die mensen roept als leerlingen op de weg van Gods koninkrijk. Ze doen dit in verbondenheid met hun bisschop en met oecumenische blik. Ze doen dit als inclusieve gemeenschappen waarin mensen kunnen zijn wie ze zijn. Ze doen dit vanuit een synodaal ethos: we zijn samen kerk.

b. Om het hart te bewaren:

- investeren we, in het spoor van de levende traditie waarin we staan, in voortgaande vernieuwing van de liturgie in taal, toon en teken;
- versterken we toerusting op persoonlijke inzet van pastores en andere gelovigen op het gebied van pastoraat, liturgie, geloofsleer en dienstbetoon;
- delen we inspirerende verhalen over een christelijke inzet voor mens en samenleving in onze steden, buurten, ons land en wereldwijd, en helpen we per plaats om heldere keuzes te maken.

c. Om ook in de toekomst een vitale gemeenschap te blijven:

- komen we met plannen voor een organisatorisch lichtere kerk, met een nieuwe doordenking van de modellen voor parochies, staties en kerngroepen en meer ruimte voor diversiteit aan kerkplekken;
- stellen we opnieuw vast wat we mogen verwachten van pastoors en van vrijwilligers, afgestemd op het functioneren van de kerk ter plaatse en haar concrete ambities;
- investeren we in eigentijdse online communicatie gericht op zowel onderlinge informatie als op zichtbare presentie naar buiten.

d. Om onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te versterken:

- bepalen we hoe we zinnig en aansprekend vorm kunnen geven aan het synodale uitgangspunt in deze tijd, in de synode en in de gemeente;
- zoeken we naar wegen om financiën en gebouwen in gezamenlijke verantwoordelijkheid te beheren, werken we in synodaal proces aan duurzame financiering en verlichten we de druk die parochies op deze gebieden kunnen ervaren;
- onderzoeken we daarbij op welke terreinen en in hoeverre er professionele steun nodig en mogelijk is vanaf landelijk niveau.

3. Willibrord: zijn wijvat en spuitwater

7 november H. Willibrordus, apostel der Nederlanden

Gebed van het feest

Gij hebt, Heer, in onze streken
door Willibrordus en de zijnen het geloof geplant
en daaraan zelf de wasdom gegeven.
Vervul ons met dankbaarheid om hen
en om allen die van de moed en het inzicht getuigen
om ook in onze dagen
het evangelie te verkondigen
van onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.



De wijnvermenigvuldiging en opspuitend water

Op bovenstaande 17^e eeuwse prent van de H. Willibrord zien we dat de heilige bisschop zijn kruisstaf – symbool van zijn ambt als evangelieverkondiger - in een vat stoot en dat links van hem water uit de grond spuit.

Het eerste verwijst naar een verhaal dat toen Willibrord op bezoek was in één van zijn kloosters, hij zijn ronde deed om te zien of alles in orde was. In de wijnkelder merkte hij op dat er nog maar in één vat een klein bodempje wijn zat: er dreigde gebrek aan het nodige! Hij stak zijn staf in het spongat, bad tot God en verliet daarna de wijnkelder.

Toen de volgende ochtend de keldermeester de ruimte in kwam ontdekte hij dat het vat zo vol was gelopen dat het zelfs over de rand heen kwam. Willibrord heeft God gedankt en de man verboden hierover te spreken tot na zijn dood.

De betekenis van deze legende is denk ik een dubbele:

- vertrouwen op God ook als dingen tegen zitten
- het geloof geeft een leven in geestelijke overvloed.

Het opspuitend water aan de linkervoet van Willibrord verwijst naar de verhalen over zijn missietochten door Holland. Eens zouden hij en zijn medewerkers in een streek gekomen zijn, waar geen drinkwater te vinden was. Zij dreigden van dorst om te komen. Ook hier ging Willibrord in gebed en water ontsproot aan de aarde. Zij waren gered!

De betekenis van deze legende is dat Willibrord door zijn geloofsverkondiging voor de mensen Jezus Christus, de bron van levend water, aanboort. Iedereen die uit Christus drinkt zal het eeuwig leven hebben (cf. Johannes 4). Tegelijkertijd verwijst dit water ook naar het doopwater, waardoor ieder die in dit bad der wedergeboorte gedoopt wordt nieuw en eeuwig leven ontvangt.

Wietse van der Velde

4. 11 november Sint Martinus

Sint Maarten onze patroon en zijn lampiontocht

De eerste vermelding van een aparte Sint Maartensdag is afkomstig van bisschop Perpetuus van Tours (461-490). Hij stelde voor om de vastenperiode voorafgaand aan Kerstmis te laten beginnen op de dag van Sint Maarten. Dat zou een Advent van zes weken betekenen. Dit gebruik werd overgenomen door de andere Frankische kerken. Paus Gregorius I heeft de Adventsperiode van zes weken teruggebracht naar vier weken, maar liet de viering van de Sint Maartensdag staan. Over de ontstaansgeschiedenis van de invulling van het feest wordt veel gespeculeerd. Vaak wordt verondersteld dat het feest teruggrijpt op een Germaans winterfeest, maar een zuiver kerkelijke oorsprong is waarschijnlijker. Wel is duidelijk dat de ontwikkeling tot een algemeen, door alle gezindten gevierd, volksfeest tamelijk recent is.



Weergave door Pieter Bruegels de Oudere van het Sint Maartensfeest (ca. 1566). Men dronk dan de nieuwe wijn. Tot in de 19e eeuw werd door kinderen gezongen: "Sint Martijn, Sint Martijn, t'avond most en morgen wijn!"



Ook in veel Duitse streken kent men de St. Maartensviering met een lampionoptocht. Hier in 1905 de viering van Sint-Maarten voor het stadhuis van Düsseldorf.

In het Evangelie van Lucas staat de tekst: *Niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat wie binnentreden het licht zien* (Lukas 11:33 e.v.). Dit evangeliegedeelte werd vaak op 11 november in de kerkdiensten voorgelezen en daarna werd er daarover gepreekt. Dit zou voor de gelovigen aanleiding zijn geweest voor een lichtjesfeest.

Sint Maarten is een bedelfeest, en bedelfeesten waren nodig in de moeilijke wintermaanden. Het voorbeeld van Sint Maarten die zijn mantel met de bedelaar

deelde, was een goede aanleiding om de beter bedeeden op hun christelijke roeping om te delen met hun medemensen te wijzen!



*Gewelfschildering met Sint Martinus en de bedelaar
in de oude parochiekerk van Groningen, de Martinikerk op de Grote Markt.*

Bedeloptochten zoals met Sint-Maarten werden en worden (in België en sommige delen van Nederland) ook gehouden met Driekoningen of met Nieuwjaar, en ook het Sinterklaasfeest heeft kenmerken van een bedelfeest. In Amsterdam waren er in de 19e eeuw groepjes jongens die zingend langs de huizen liepen. Eén liep voorop, hij droeg een kroontje met kaarsjes aan een lange stok. Degenen die hem volgden, hadden lichtjes van allerlei kleuren. Wanneer de jongens van de bewoners wat kregen, zongen ze een liedje vol goede wensen. Kregen ze niets, dan volgde een scheldpartij! (In mijn jeugd werd in zo'n geval gezongen: "Hier woont juffrouw Kikkerbil, die ons niets geven wil". U zult begrijpen dat uw pastoor een dergelijk lied nooit heeft aangeheven!)



Modern schilderij van Sint Martinus die zijn mantel met de bedelaar deelt in de Martinkerk te Groningen door Egbert Modderman.

Wietse van der Velde

5. Agenda activiteiten parochie

a. Sint Martinus; vrijdag 11 november 17.00 uur

Bijeenkomst in de kerk van kinderen uit de Zeeheldenbuurt voorafgaand aan de lampiontocht.

b. Wegwijs in het gezangboek; dinsdag 23 november 20.00 uur

Op dinsdag 22 november om 20.00 uur in de parochiezaal, staat – heel toepasselijk op de feestdag van de H. Cecilia, de patrones van de kerkmuziek - het *gezingboek* centraal.



De buitenkant van het gezangboek

360 Hymne *Aurora lucis rutilat*

toon 8

De dag rijst rood in het verschiet,
de hemel zingt het hoogste lied,
de aarde juicht uit alle macht,
de hel barst los in jammerklacht.

De binnenkant van het gezangboek: een niet vaak gezongen oud-kerkelijke hymne.

Ook zonder de eerste keer bij de avond over kerkboek aanwezig geweest te zijn, bent u van harte welkom.

c. Ikonen achter glas schilderen

Vier Adventsdonderdagmiddagen in de Groninger kerk
24 november; 1, 8 en 15 december van 14.00 tot 16.00 uur

Als voorbereiding op het Kerstfeest wil *Tjalling Kindt* met ieder die wil, op de wijze van Oost-Europese volkskunst, een *achterglas-ikoon* maken. Dit is een schildertechniek die voor mensen met geen enkele ervaring te doen is.

Niet alleen parochianen, maar ook buurtbewoners en mensen uit de oecumene van de binnenstadskerken zijn daarbij welkom.



Een "achterglasikoon" zoals die vooral in Roemenië populair zijn.

Deze cursus zal gedurende vier donderdagmiddagen worden gegeven:

Data: 24 november, 1, 8 en 15 december

Tijd: van 14.00 uur tot 16.00 uur

Plaats: in de gemeentesaal van de parochiekerk aan de Witte de Withstraat 2

te Groningen.

Kosten: materiaal (verf, lijst etc.) + koffie en thee € 10,--

Opgave: kan via de mail van de pastoor (wvdv@okkn.nl)

6 Onderzoek Actie Kerkbalans:

Hoe zien kerkgangers de rol van de kerk in tijden van crisis?



In een tijd waarin de ene crisis de andere opvolgt, onderzoekt Actie Kerkbalans wat kerkgangers vinden van de rol van de kerk in tijden van crisis. Plaatselijke kerken zetten zich op verschillende manieren in om crises aan te pakken en kwetsbare groepen binnen en buiten de kerk bij te staan. Wat merken en verwachten kerkgangers hiervan?

Ervaren zij zelf steun vanuit de kerk? En in hoeverre zijn zij bereid kerken (nog of juist) financieel te steunen in tijden van nood?

Namens Actie Kerkbalans start onderzoeksbureau Citisens op 31 oktober een grootschalig onderzoek onder kerkgangers van vier kerkgenootschappen in Nederland: de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Leden en bezoekers van ruim 2.000 kerken worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over wat zij vinden van de rol die de kerk oppakt in tijden van crisis.

Kerk in tijden van crisis

Kerken spelen sinds jaar en dag een belangrijke rol bij het aanpakken van crises. Ook in de huidige tijd, waarin verschillende crises zoals de opvang van vluchtelingen, de oplopende energieprijzen, de toenemende eenzaamheid, de nog altijd voortdurende coronacrisis en natuurlijk de oorlog in Oekraïne, zich opstapelen. Veel parochies, kloosters en gemeenten zien een helpende taak voor zichzelf weggelegd. Zo realiseren ze – vaak in samenwerking met de lokale overheid – opvangplekken voor vluchtelingen, is er diaconale hulp voor mensen die het financieel zwaar hebben en zetten veel kerken en kerkelijke vrijwilligers zich in voor bijvoorbeeld voedselbanken, schuldhulpverlening of projecten die eenzaamheid tegengaan.

Vragen aan kerkgangers

Hoe zien kerkgangers deze helpende rol van de kerk? Daar zoomt het onderzoek van Actie Kerkbalans op in. In de vragenlijst wordt kerkgangers gevraagd wat zij van de kerk verwachten in verschillende crises, maar ook hoe zij dit in hun lokale parochie of gemeente terugzien. Tegelijk worden ook kerken zelf getroffen door gevolgen van de crisis en is het de komende periode een extra uitdaging om de helpende rol juist nu op te pakken. De vragenlijst gaat daarom ook in op de vraag in hoeverre kerkgangers bereid zijn hun plaatselijke parochie of gemeente juist in tijden van crisis financieel te steunen.

Geven voor de kerk

Aansluitend hierop komt in het onderzoek ook de jaarlijkse Actie Kerkbalans zelf aan bod. Met de Actie Kerkbalans komen de genoemde vier kerkgenootschappen ieder jaar samen in actie om leden om een financiële bijdrage te vragen voor de eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt

geen subsidie en daarom zijn deze inkomsten nodig om het kerk-zijn invulling te geven. In het onderzoek wordt kerkgangers gevraagd wat zij van Actie Kerkbalans vinden en waarom ze hun plaatselijke kerk al dan niet financieel steunen. Dit geeft deelnemende parochies en gemeenten inzicht in hoe de Actie leeft onder hun leden.

Kerkleden kunnen meedoen aan het onderzoek via de link:
www.gevenaandekerk.nl

7. Diocesane livestreamvieringen

Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht een *livestreamuitzending* om 10.00 uur vanuit de *kathedrale kerk te Utrecht* verzorgd. Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.

8. Hoe wij vieren

In juni zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen. Dit betekent voor onze manier van vieren het volgende.

1. De 1,5 meter afstand komt te vervallen.



2. Een vaste zitplaats is niet meer nodig.

N.B. Door het flexibele karakter van de zitplaatsen in de kerk, is het voor iedereen die dat wenst mogelijk om de anderhalve meter afstand te bewaren.

3. Een mondkapje hoeft niet meer gedragen te worden.

4. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, een hoofdknik of een lichte buiging "vrede" wensen.

5. De heilige communie wordt onder twee gedaanten uitgereikt.

Hygiëne blijft ook hier een rol van betekenis spelen. Het drinken uit de kelk wordt echter in onze parochie nog niet gedaan. De kelk wordt door een assistent vastgehouden. U kunt dan de hostie in de wijn dopen.

Het blijft de persoonlijke keuze van iedere communicant om de heilige communie onder één of twee gedaanten te ontvangen.

Wietse van der Velde, pastoor

9. De 'thuiscollecte'

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: *"De collecte tijdens het offertorium is bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen"*... Onze vieringen zijn gelukkig hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de kosten gewoon door. Het Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de bekende bankrekening van de kerk.

Rekeningnummer van de parochie is:

NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen,
onder vermelding van 'thuiscollecte'.

Dan weet Christa wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).

10. Veilige kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website: <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

11. Agenda vieringen

Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:
vieringen iedere 1^e, 3^e en 5^e zondag van de maand om 11.00 uur.

Voor de vieringen met *Kerst, de Goede Week en Pasen* en eventuele andere bijzondere vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen.

Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):

iedere 2^e en 4^e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk.

Eucharistievieringen Friesland, Caeciliakerk, Tsjerkepaed 26, 9081 AT Lekkum.

Iedere eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur.

5 november, 3 december.

12. Contact

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen

deservitor (waarnemend *pastoor*):

can. drs. Wietse van der Velde,

Jan R. Stuitstraat F8,

9663 SE Nieuwe Pekela

tel. 0597 221080/06 481 99 493

secretaris

Renée Lokman

mail: secretaris@ groningen.okkn.nl

contactpersoon Friesland:

Pieter van Hes

mail: ptvhes@xs4all.nl

