

Oud-Katholieke Kerngroep van de
H. Theresia van Avila,
Friesland en de Noordoostpolder
Mededelingenbrief 24-12-2022

no 2022.14. (61)



Inhoud:

1. Van de pastoor
2. Gebed voor de Kerstmorgen
3. Diocesane livestreamvieringen
4. Hoe wij vieren
5. Thuiscollecte
6. Agenda vieringen
7. Contact



Zalig Kerstfeest en veel heil en zegen in Anno Domini 2023

Noflike Krystdagen en in protte Lok en Seine yn it Nije Jier 2023!

1. Van de pastoor

Na twee jaren geen Kerstviering in de kerk te hebben gehad, mogen wij op Kerstavond weer! Graag had ik dat ook in Friesland – in Lekkum of welke kerk in de buurt dan ook - gezien, maar zoals u weet bleek dat om allerlei redenen niet haalbaar. In onze parochie zal daarom alleen in Groningen een Kerstnachtviering zijn. Natuurlijk is iedereen daar van harte welkom, maar ik kan mij voorstellen dat u die avond een kerk bij u in de buurt uitzoekt of gaat kijken naar één van de twee Oud-Katholieke Kerstnachtvieringen via de live-stream.

De deur van de kerk - of dat nu in Groningen of bij u in stad of dorp is - staat wijd open voor iedereen, voor parochianen en voor mensen voor wie de weg deze avond langs een kerk voert. Een kerk, dat huis van de gemeente waar wij als gelovigen worden samengeropen, God en elkaar mogen ontmoeten, staat ook altijd open voor iedereen die op zoek is. Op zoek naar warmte, troost, geborgenheid, mensen, God.

Ik hoop dat wij lijfelijk of in de geest verbonden samen mogen vieren wat het betekent dat God als een kind midden onder ons mensen is komen wonen, zijn tent heeft opgeslagen. In het evangelie van de Kerstmorgen (Johannes 1) wordt dat plechtig uitgebazuind: het Woord/Christus is vlees, werkelijk mens geworden en heeft onder ons gewoond. Er staat letterlijk: heeft onder ons getabernakeld, zijn tent opgeslagen.

Ondanks de energiecrisis mogen wij in een warme kerk en een warm huis wonen, ook al zullen velen de verwarming wel een graadje lager zetten. Maar als wij naar de journaalbeelden zien, dan zien we dat dit voor veel mensen op onze wereld niet geldt. Daklozen dichtbij onder provisorische afdekkingen, vluchtelingen in tentenkampen.

In Kerstliedjes kunnen we soms heel sentimenteel doen. Eén vers van het prachtige lied “Komt, verwondert u hier, mensen” (gez. 585) laat ik nooit zingen. Dat is omdat ik bang ben dat de kerkgangers in de Nachtmis, het vers niet alleen rijmelarij vinden, maar ook nog eens dwaas. En toch is de inhoud, als je er onbevangen naar kijkt en in de 17 eeuwse Vlaamse variant van het Nederlands probeert door te dringen, helemaal niet zo gek en beschrijft het de situatie van een kind waarvan de ouders noodgedwongen in een stal onderdak zoeken. Er was immers voor hen – ook niet voor de hoogzwangere vrouw – geen plaats in de herberg.

Het vers gaat als volgt:

Christus, die de serafijnen – één van de engelensharen – tot zijn beschikking heeft,
“Heeft de beesten als de zijnen,
laat zich steken in dit kot,
in de doeken, in de hoeken,
van dit huisken zonder slot.”

Ook later was er voor Hem geen huis, zelf zal Hij zeggen: dat de vossen holen hebben en de vogels nesten, maar dat de Zoon des Mensen geen plaats had om zijn hoofd neer te leggen. In een wereld waarin Hij Gods mensenliefde in woord en daad liet horen en zien, door om te gaan met mensen voor wie geen plaats was - de uitgestotenen en zondaars, de armen en mensen in nood - was uiteindelijk voor Hem geen plaats. Die net genoemde categorieën van mensen met wie Jezus omging, worden in het eucharistisch

gebed 6 genoemd. Het eucharistisch gebed is het centrale gebed waarmee wij in de viering van de eucharistie God danken voor wat Hij ons in Jezus heeft gegeven en geeft. Uiteindelijk was er voor “deze mens om mee te leven een God die onze broeder is” (gez. 599, 2) geen plaats in onze wereld en werd Hij buiten de stad van mensen om het leven gebracht. Dat was - Goddank – niet het einde. God heeft door Jezus uit de dood op te wekken, laten zien dat Hij de mens naar Gods bedoeling is, dat Hij ons bij God thuis zal brengen. Ook nu is Christus ons nabij. Hij is ons op velerlei manieren nabij: overal kunnen wij Hem ontmoeten waar wij Hem toelaten, Hij komt tot ons door zijn Geest en soms door mensen. Maar in het bijzonder komt Christus tot ons in de woorden van het evangelie en in het sacrament van brood en wijn. Dat evangelie van zijn aanwezigheid en dat sacrament van zijn aanwezigheid vieren we in het bijzonder in de kerk. Het is waar: het kerkgebouw is “zomaar een dak boven wat hoofden”, maar het is tegelijkertijd “de plaats waar God ons wil ontmoeten”.

Ik hoop van harte dat wij – of wij nu kind aan huis of passanten zijn - dat in de Kerstnacht mogen ervaren, dat Christus tot ons wil komen en daar in Woord en Sacrament onder ons zijn tent wil opslaan, onder ons wil wonen, ons wil ontmoeten.

En ook als wij niet in die aan God toegewijde ruimte kunnen zijn, maar de Kerstnacht thuis vieren door bijvoorbeeld naar een televisiedienst te kijken, kan die ervaring gemaakt worden van een God die onder ons wil wonen.

En mensen die dat “Kerstwonder” ervaren, die zullen ook weten wat het betekent om net als Jezus Gods wil te volbrengen: in woord en daad vertellen van leven, licht van Hem, die ons leven heeft willen komen delen.

Een gezegend, werkelijk zalig Kerstfeest gewenst,

Wietse van der Velde, pastoor



2. Gebed voor de Kerstmorgen

Dat Gij ons hebt geschapen
is een wonder God,
groter nog is het wonder
dat gij ons wilt herscheppen;
geef dat wij,
opnieuw geboren door hem
wiens geboorte wij nu vieren,
Jezus uw eigen kind,
van dag tot dag mogen groeien
in de verbondenheid met U.
Amen.

tekst: Wim van der Zee, *Zondagswoorden*

3. Diocesane livestreamvieringen

Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht een *livestreamuitzending* om 10.00 uur vanuit de *kathedrale kerk te Utrecht* verzorgd.

Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken

Kerstmis – 22.00 uur eucharistieviering

Kerstmorgen – 10.00 uur pontificale eucharistieviering

Oudjaarsavond – 19.00 uur lof van het Oudejaar

Nieuwjaar – 10.30 uur eucharistieviering

4. Hoe wij vieren

Per 1 juni zijn de coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen.

Dit betekent voor onze manier van vieren het volgende.

1. De 1,5 meter afstand was al vervallen. Maar door het flexibele karakter van de zitplaatsen in de kerk, is het voor iedereen die dat wenst mogelijk om anderhalve meter afstand te bewaren.



2. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.

3. De heilige communie wordt onder twee gedaanten uitgereikt.

Het drinken uit de kelk wordt echter in onze parochie nog niet gedaan. De kelk wordt door een assistent vastgehouden. U kunt dan de hostie in de wijn dopen.

Het blijft de persoonlijke keuze van iedere communicant om de heilige communie onder één of twee gedaanten te ontvangen.

Wietse van der Velde, pastoor

5. De ‘thuiscollecte’

U kent allemaal wel het zinnetje uit de afkondigingen en het liturgiebriefje waarin de zgn. ‘thuiscollecte’ *“bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”* wordt aangekondigd. Ook als u (nog) niet in de gelegenheid bent om de viering mee te maken, gaan allerlei kosten – zoals de afdrachten aan de landelijke kerk voor o.a. de honoraria van de geestelijken, de huur van de kerk, aanschaffen van een Paaskaars, reiskosten – gewoon door. Om daarin toch bij te dragen kunt een bedrag overmaken op de bankrekening van de parochie.

bankrekening parochie:

NL12INGB0003941884

t.n.v. Oud-Katholieke parochie van de H. Martinus, Groningen.

onder vermelding van ‘thuiscollecte Friesland’.

Dan weet de penningmeester wat de bestemming is.

Bijkomend voordeel van overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).

WvdV

6. AGENDA vieringen

Eucharistievieringen Lekkum, Caeciliakerk, Tsjerkepaed 26, 9081 AT Lekkum
Zaterdag 7 januari, 19.00 uur - Epifanie, de openbaring van onze Heer Jezus Christus aan de volken

Zaterdag 4 februari, 19.00 uur – vijfde zondag na Epifanie
Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:
vieringen iedere 1^e, 3^e en 5^e zondag van de maand om 11.00 uur.

7. Contact

**Oud-Katholieke Kerngroep van de H. Theresia van Avila,
Friesland en de Noordoostpolder
binnen de Oud-Katholieke parochie van de H. Martinus**
pastoor/deservitor

can. drs. Wietse van der Velde,
Jan R. Stuitstraat F8,
9663 SE Nieuwe Pekela
tel. 0597 221080/06 481 99 493
mail: wvdv@okkn.nl

contactpersoon Friesland:

dhr. Pieter van Hes
tel. 06 53269188

financieel adminstrateur:

mevr. Christa Prinsen,
mail: penningmeester@groningen.okkn.nl

bankrekening parochie:

NL12INGB0003941884
t.n.v. Oud-Katholieke parochie van de H. Martinus, Groningen.



Icoon van Ste Caecilia in de Kerk van Lekkum waar onze kerngroep zijn vieringen houdt.