

PAROCHIE VAN DE H. MARTINUS te Groningen

(Oud-Katholieke parochie voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder)



Parochiebrief 5-8-2023 No. 2023.13

Inhoud:

1. Van de pastoor
2. Verstillings en stilte in de zomer - Bijbelteksten om te verstillen
3. Uitnodiging lezing Troon van God
4. Diocesane livestreamvieringen
5. Hoe wij vieren
6. Thuiscollecte
7. Agenda vieringen
8. Contact

Eerstkomende eucharistieviering

Zondag 6 augustus, 19.00 uur – hoogfeest van de Gedaanteverandering van de Heer

1. Van de pastoor

Schreef ik in de parochiebrief van begin vorige maand dat ons land zuchtte onder tropische temperaturen en de natuur smachtte naar water, een maand later is de temperatuur lager dan normaal en regent het zeer regelmatig. “Het lijkt wel herfst”, hoorde ik iemand zeggen. De extreme hittegolf in Zuid-Europa met de verwoestende bosbranden is gelukkig afgezwakt.

De vraag die veel mensen bezig houdt is of wij deze *extreme weerssituaties* aan ons zelf te danken of liever gezegd te wijten hebben door de door ons veroorzaakte opwarming van de aarde. Terecht maken veel mensen zich zorgen en klinkt de roep om als samenleving het roer om te gooien, zodat ook de generaties na ons op deze ons door God gegeven en toevertrouwde aarde kunnen leven.

En alsof dat alles niet genoeg is gaat de oorlog bij onze “achterdeur” in Oekraïne nog steeds door en las ik vanmorgen in mijn ochtendblad dat de burgeroorlog in Sudan een

genocide op de zwarte bevolking in Zuid-Sudan ten gevolge heeft. Om moedeloos van te worden. En toch...

Het evangelie van Jezus Christus roept ons op de moed niet te verliezen. Er is hoop voor ieder van ons en hoop voor de aarde. We kunnen ervoor *kiezen om anders te leven*. Op een manier die leidt tot bloei van de natuur en onze medemens. Een leven vanuit genoeg, tevreden zijn. Een leven waarin we niet onze identiteit zoeken in alsmaar meer, maar in Christus. Er is hoop! Het evangelie geeft de drive om vol te houden. Al lijkt het een druppel op de gloeiende plaat, het heeft zin wat we doen. Hoop is een gerichtheid van de geest, van het hart. Hoop is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, of omdat het succes heeft. Hoop is ergens voor werken omdat het goed is. Na de schepping zag God dat het goed was. God laat niet los wat Hij begonnen is.



Alleen dat al maakt iedere daad voor het milieu zinvol, ieder stuk zwerfvuil dat we oprapen, iedere keer als we de trein in plaats van het vliegtuig nemen, elk zonnepaneel dat we op het dak leggen. Het zijn hoopvolle tekenen van Gods Koninkrijk. Het evangelie geeft hoop voor vandaag en voor de toekomst, voor de hele schepping. Aan ons om dit handen en voeten te geven.

Transfiguratie

Zaterdag is het de vooravond van het hoogfeest van de Transfiguratie, de Gedaanteverandering van de Heer. De vooravond is in de kerkelijke traditie het begin van de (feest)dag. Vandaar dan ook dat wij in Friesland dit feest vieren. In de Orthodoxe kerken is dit één van de grootste feesten van het kerkelijk jaar. In onze eigen Nederlandse Oud-Katholieke Kerk (zoals in de kerk in Den Haag) werd in het verleden een afbeelding van de Transfiguratie gekozen als thema voor het altaarschilderij. Onze voorouders in het geloof sprak de thematiek blijkbaar zeer aan. Dat geldt ook voor mijzelf. In mijn slaapkamer hangt dan ook een Grieks ikoon van de Transfiguratie, die ik mee zal nemen naar de kerk om die voor het altaar te plaatsen.



Let u in het bijzonder op het feit dat op deze ikoon niet alleen de gedaanteverandering van Jezus wordt afgebeeld, maar ook de weg van Jezus en zijn leerlingen naar de top van de berg en weer terug naar het dal, waar hen het alledaagse leven weer wacht.

Er valt veel over dit feest te zeggen, maar hier wil ik volstaan met het citeren van de inleiding op deze dag in het rooms-katholieke getijdenboek

“Veertig dagen vóór het feest van *Kruisverheffing* (14 september) herinnert de feestelijke viering van de *Gedaanteverandering van de Heer* eraan hoe Christus zijn leerlingen wilde voorbereiden op zijn dood aan het kruis. Zijn verheerlijking op de berg is niet alleen een voorspel van zijn verrijzenis, maar ook een aankondiging van onze aanneming tot kinderen van God en van de heerlijkheid die eens het gehele lichaam van Christus ten deel zal vallen.”

Verstilling/stilte

In de vakantieperiode willen veel mensen de drukte van alle dag en het constante lawaai om hen heen ontvluchten. Of hen dat op hun vakantieadres echt lukt? Verstilling, stilte is echter ook thuis te vinden. Het Bijbelgenootschap gaf deze maand een aantal Bijbelteksten over stilte en verstilling, manieren om God, de bron en het doel van ons leven, in de stilte vinden. Ik geef u dat hieronder graag door.

Zomerprogramma binnenstadskerken

Op dinsdag 18 juli ontving ik een negental leden van andere Groninger binnenstadskerken voor het Oud-Katholieke aandeel aan het zomerprogramma van de binnenstadskerken. Ik hield een inleiding over de H. Theresia van Avila, een sterke vrouw, mystica en kerkhervormster uit de 16^e eeuw, samen lazen we een aantal van

haar teksten en spraken over wat zij ons vandaag de dag nog te zeggen heeft. Een mooie en zinvolle morgen.

Bezoek parochie Wilhelmshaven

Zondag 30 juli was een grote groep parochianen van de Oud-Katholieke parochie in Wilhelmshaven met hun pastoor Meik Barwisch onze gast. Na een feestelijke viering was er een geanimeerde ontmoeting van de twee parochies in de gemeentezaal. Onze Duitse gasten hadden voor ons niet alleen “Kuchen”, maar ook diverse salades meegenomen, waaraan wij ons alle tegoed konden doen. ‘s Middags bezocht een groep het Groninger museum en een andere groep in het gezelschap van enkele “Groningers” het forum achter de Grote Markt. Volgend jaar bestaat de parochie Wilhelmshaven tien jaar, wij zijn van harte uitgenodigd omdat met hen te vieren.

Parochiedag 17 september

Tijdens onze gemeentevergadering kwam ter sprake dat wij aan het begin van het komende “kerkseizoen” weer een parochiedag willen houden. De organisatie daarvan is nog niet helemaal rond, maar staat al wel in de steigers. Het ligt in de bedoeling om die op *zondag 17 september* in Nieuwe Pekela te houden. Het programma bestaat nu grofweg uit een eucharistieviering in de rooms-katholieke Bonifatiuskerk naast mijn huis, ontmoeting en lunch in pastorie en pastorietaan en een middagprogramma met een bezoek aan het nabijgelegen Kapiteinshuis, dat iets vertelt over de tijd dat Nieuwe Pekela een belangrijke zeehaven was (dat had u vast niet gedacht).



Toen Nieuwe Pekela nog zeeschepen had.

Nadere berichtgeving over de parochiedag volgt, maar reserveer alvast de datum.

Volgende viering

Graag attendeer ik u op de volgende viering in augustus. Op 20 augustus vieren we het *Ontslapen van de H. Maagd Maria*. Tijdens deze viering zal Talitha van Essen tot de Oud-Katholieke Kerk toetreden.

Ik wens u allen een goede vakantieperiode en in het bijzonder hen die tobben met hun gezondheid sterkte en Gods nabijheid.

Een hartelijke groet voor u allen,

Wietse van der Velde, pastoor

2. Verstilling en stilte in de zomer Bijbelteksten om te verstillen

Soms is het fijn om stil te zijn. Om even geen lawaai om je heen te horen. Om even geen onrust meer in je leven te hebben. Om niet alleen rust te hebben, maar iets dat nog krachtiger is: echte stilte. Dat alles om je heen even stil is, en ook jijzelf. In de Bijbel kun je lezen dat je in die stilte God kunt vinden. God laat niet alleen van zich horen in harde donder of in bazuingeschal, maar ook in pure stilte.



Stilte om met God te praten

In de Bijbel lees je vaak dat mensen de stilte opzoeken om met God te praten. In die stilte komen ze heel dicht bij Hem. Hanna bidt in stilte, diep bedroefd en in tranen legt ze een gelofte af aan God (1 Samuel 1:13). We lezen ook over mensen die in stilte bij elkaar komen, om zo het lijden van de ander te erkennen (Job 2:11-13). Sommige

psalmen zijn stille gebeden, waarbij de schrijver in nood en angst God om hulp vraagt (Psalm 16; Psalm 56-60). Ook Jezus zoekt de stilte op om met God te praten:

Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had weggestuurd. Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen.

Matteüs 14:22-23

Stilte om iets van God te horen

In de Bijbel kunnen we lezen dat je in de stilte niet alleen je eigen zorgen aan God kunt voorleggen, maar dat je daar ook iets van God kunt horen. Als je alles stil maakt, ook jezelf, kun je echt eerbiedig zijn voor God. Stil zijn is dan een houding om te luisteren. Dat zegt Mozes ook tegen het volk Israël:

Omringd door de Levitische priesters zei Mozes tegen heel Israël: 'Wees stil en luister, Israël. Vandaag bent u het volk van de HEER, uw God, geworden. Wees Hem daarom gehoorzaam en leef zijn geboden en wetten na, zoals ik ze u nu heb voorgehouden.'

Deuteronomium 27:9-10

David laat ook zien dat stil zijn een teken van eerbied is. Het is het omgekeerde van trots en arrogant zijn. De ideale manier om open te staan voor Gods wil:

Een pelgrimslied van David

*HEER, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.*

*Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind, de borst ontwend,
stil op de arm van zijn moeder,
zo is mijn ziel in mij.*

Psalm 131:1-2

Stilte om bij God te zijn

De stilte is de beste plek om dicht bij God te zijn. In 1 Koningen 19:11-13 staat heel mooi beschreven hoe God dicht bij Elia komt. Niet in groot lawaai, maar in 'het zachte suizen van de stilte' (BGT) hoort Elia God. In de Bijbel ontmoeten God en mensen

elkaar vaak in de stilte. Als het om God gaat, zou de hele aarde eigenlijk stil moeten zijn:

*De HEER troont in zijn heilig paleis.
Aarde, wees stil voor Hem!*

Habakuk 2:20

En als God in vrede bij de mensen komt wonen, zal dat volgens de Bijbel ook echt gebeuren. Die ontmoeting tussen God en mensen zal gebeuren in stilte:

Wees stil voor de HEER, al wat leeft, want Hij komt uit zijn heilige woning naar buiten.

Zacharia 2:17

3. Uitnodiging lezing Troon van God – 19 augustus

Lieve mensen,

Zoals jullie weten vertel ik wel eens wat over mijn boek. De titel is Troon Van God en het onderwerp: hoe het bestaan in elkaar zit. In het afgelopen jaar heb ik daarover al eens een lezing in de parochiezaal gehouden. Een avond bleek hiervoor toch niet zo geschikt te zijn. Het bleek dat er in de kerngroep Friesland een paar mensen waren die het heel leuk lijkt dat ik er iets meer over vertel. En dat ga ik nu organiseren. Mochten er in de "Groningse" groep ook geïnteresseerden zijn dan zijn die daar bij van harte welkom.

Als reminder waarover het gaat het volgende.

Hoe het bestaan in elkaar zit heb ik 'ontdekt'. Dit is nergens eerder zo gebeurd, hoewel er verbindingen te maken zijn met astrologie en kabbala bijvoorbeeld.

Het kerndeel is een driedimensionaal spiritueel-ontologisch model. Ontologie = zijnskunde, maar een mooi woord doet ook wat, toch? De vorm daarvan is die van een merkaba, een achtpuntige ster. Eentje van bergkristal draag ik altijd om mijn nek. Aan de punten en hoeken ervan en ook eromheen en erin zijn in het model meerdere oergrondbeginselen gekoppeld.



Verandering, verhouding, eenheid, tijd, stilte, probleem, functioneren enzovoorts, enzovoorts. Dan heb je natuurlijk ook betekenis dragende combinaties van. Daarbij komen in mijn boek inleidingen bij over religie, filosofie enzovoort maar ook uitwerkingen. Ik ga in op getallen, kleuren, kwantumfysica, maar ook seksualiteit,

maatschappij en zo meer, in de informatieve bijlagen. Het is heel omvangrijk geworden. De titel: Troon van God, dat is een antwoord op de vraag waar God op zit. God zit op hoe Hij de wereld gemaakt heeft / maakt. In plaats van God gebruiken sommigen 'lets' (brr) en dat kan met dit model ook. Het werk heeft veel te maken met fragmenten in de Bijbel. Aanleiding voor de term 'troon' is dat ik niet kon bevatten wat tronen voor soort engelen zouden zijn. Ik was bezig met te kijken wat de klassieke engelenkoren zijn (Serafs, cherubs, tronen, heerschappijen, machten, krachten, overheden of vorstendommen, aartsengelen, engelen). Er is ook een hoofdstuk over angelologie, overigens. Ik heb een engelenverzameling, vandaar. Het werk is deels seculier en deels religieus en deels filosofisch, mystiek. Ik denk dat, ondanks de sterke Bijbelse inslag van het werk, de inhoud (van het model) door andere religies gebruikt zou kunnen worden. Dat dus. Er is ook een glossarium want het is belangrijk dat je weet waarover ik het heb. Zoiets is vrijer dan een woordenboek. Het geheel is dus niet in een paar woorden beschreven... .

Het is de bedoeling dat ik er bij ons thuis (Jan R. Stuustraat F 8, 9663 SE Nieuwe Pekela - 0597-221080) op zaterdag 19 augustus meer over vertel. Het is de bedoeling om half drie aan te komen, wat te drinken en dan mijn verhaal aan te horen dat ruim een uur duurt. We kunnen na afloop napraten; ook over andere dingen, want het is anders misschien wat al te veel en vervolgens een hapje en een drankje. In verband met de voorbereidingen s.v.p. aanmelden tot en met 18 augustus.

Goede groet,
Maarten van Stokkum
mjvanstokkum@gmail.com

4. Diocesane livestreamvieringen

Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd. Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.

5. Hoe wij vieren

In juni 2022 zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen. In de gemeentevergadering op 18 juni hebben we over manier van vieren in onze parochie het volgende afgesproken:



1. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.
2. De heilige communie wordt in een kring onder twee gedaanten uitgereikt. De hostie wordt door de priester uitgereikt. De kelk wordt door een assistent vastgehouden; men kan uit de kelk drinken of de hostie in de wijn dopen.

Wietse van der Velde, pastoor

6. De ‘thuiscollecte’

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: *“De collecte tijdens het offertorium is bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”*... Onze vieringen zijn gelukkig hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de kosten gewoon door. Het Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de bekende bankrekening van de kerk.

Rekeningnummer van de parochie is:

NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen,
onder vermelding van ‘thuiscollecte’.

Dan weet Christa wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).

7. Veilige kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website: <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

9. Agenda vieringen en overige activiteiten

Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:
vieringen iedere 1^e, 3^e en 5^e zondag van de maand om 11.00 uur.

Voor de vieringen met *Kerst, de Goede Week en Pasen* en eventuele andere bijzondere vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen.

zondag 6 augustus, 11.00 uur – hoogfeest van de Gedaanteverandering van de Heer

zondag 20 augustus, 11.00 uur – hoogfeest van het Ontslapen van de H. Maagd Maria

zondag 3 september, 11.00 uur – veertiende zondag na Pinksteren

zondag van het klein geloof

zondag 17 september – parochiedag in Nieuwe Pekela

Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):

iedere 2^e en 4^e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk.

Eucharistievieringen Friesland, Caeciliakerk, Tsjerkepaed 26, 9081 AT Lekkum.

Iedere eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur

9. Contact

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen

deservitor (waarnemend *pastoor*):

can. drs. Wietse van der Velde,

Jan R. Stuuatstraat F8,

9663 SE Nieuwe Pekela

tel. 0597 221080/06 481 99 493

secretaris

mevr. Renée Lokman

mail: secretaris@groningen.okkn.nl

contactpersoon Friesland:

dhr. Pieter van Hes

mail: ptvhes@xs4all.nl

