

PAROCHIE VAN DE H. MARTINUS te Groningen (Oud-Katholieke parochie voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder)



Parochiebrief 2-9-2023 No. 2023.15

Inhoud:

1. Van de pastoor
2. Geloven wat is dat?
God heeft uw geloof gebouwd.
3. Diocesane livestreamvieringen
4. Hoe wij vieren
5. Thuiscollecte
6. Veilige kerk
7. Agenda vieringen
8. Contact

Eerstkomende eucharistieviering

Zondag 3 september, 11.00 uur – veertiende zondag na Pinksteren, zondag van het klein geloof

1. Van de pastoor

Toetreden

Op 20 augustus vierden we in onze parochie het hoogfeest van het Ontslapen van de H. Maagd Maria. Het was een feestelijke viering waarin Talitha van Essen tot onze kerk toetrad. In verband met haar studie in Amsterdam was Talitha al in de week daarvoor naar Haarlem - de kamernood in Amsterdam was te hoog - verhuisd. Maar toch wilde zij juist nog in onze parochie – waarin zij de Oud-Katholieke Kerk heeft leren kennen – toetreden. Het was goed om te zien dat haar vriendin, ouders en verdere familie deze belangrijke stap van haar wilden meemaken. In de afgelopen maanden heeft Talitha een aantal keren samen met Eddy als cantor gefunctioneerd. Dat zullen we nu weer moeten missen, maar ze zal proberen familiebezoek in Groningen met de Groningse kerkzondag te combineren. Talitha het ga je goed en tot zi

Twee nieuwe diakens

Afgelopen zondag 27 augustus werd *Thelma Schoon* in de kathedraal te Utrecht door de aartsbisschop tot diaken gewijd. Thelma is velen van de Groninger kerkgangers niet onbekend uit de periode dat zij in Groningen aan de theologische faculteit studeerde. Op dit moment heeft zij een aanstelling als jongerenpastor in onze kerk.



Diaken Thelma Schoon die gereed staat om het evangelie in de wijdingsmis te gaan voorlezen.

Op zondag 3 september zal de bisschop van Haarlem in de parochiekerk van Alkmaar *Sandra van der Helm* tot diaken wijding. Op deze manier heeft onze kerk in korte tijd twee jonge mensen die zich aan de dienst van de Heer en van zijn kerk wijden. Ik wens hen Gods zegen en alle goeds voor hun dienst in de kerk.

A.s. zondag

Zondag 3 september heeft als bijnaam in ons kerkboek "Zondag van het klein geloof". Natuurlijk zal ik daarover preken, maar over de vraag "Geloven wat is dat?" treft u hieronder een overweging, die ik schreef n.a.v. gezang 809 in ons gezangboek, het lied "Laat ons de Heer lofzingen" van Ad den Besten.

Parochiedag 17 september

In het vorige parochieblad beloofde ik u uitgebreidere informatie over de parochiedag op 17 september in Nieuwe Pekela.

Het programma begint met een eucharistieviering in de Rooms-Katholieke Bonifatiuskerk, Jan R. Stuustraat F9, naast mijn huis. U kunt op het kerkplein of achter

de kerk parkeren. Na de viering is er als gebruikelijk ontmoeting met koffiedrinken. We doen dit als het weer het toelaat in de tuin van de pastorie of anders in de kerk en de pastorie. Na een kort programma (verrassing) vervolgen we met een lunch met soep, salades en ijs toe. Daarna verplaatsen we ons nog geen 2 kilometer naar het Kapiteinshuis, dat iets vertelt over de tijd dat Nieuwe Pekela een belangrijke zeehaven was. We krijgen daar een rondleiding door dit zeer interessante museumhuis. Omdat Nieuwe Pekela niet voorzien is van een geschikte gelegenheid om thee/koffie te drinken keren wie dat willen terug naar de pastorie om alvorens weer naar huis te gaan daar thee en koffie te drinken en na wat na te praten. Ter dekking van de kosten van deze dag wordt een bijdrage van € 10,- p.p. gevraagd. U kunt zich tot 15 september bij mij opgeven (wvdv@okkn.nl).



De pastorie is nog herkenbaar, de kerk is geheel anders en de kroeg links bestaat niet meer.



Het Kapiteinshuis

Zoals velen van u wel zullen weten ben ik een bewonderaar van de grote kerkvader de heilige bisschop Augustinus. Zijn feestdag viert de kerk op 28 augustus. Hij heeft veel diepzinnige en diepgravende dingen over God en mensen geschreven. Onderstaand gebed is ook van Augustinus. Maar dit zijn geen diepzinnige gedachten maar heel gewone gebeden die zo door iedere voorbidder gemaakt hadden kunnen zijn. Juist daarom wil ik ze graag aan doorgeven.

*Wilt u voor de zieken zorgen, Heer Jezus,
wilt u mensen die moe zijn rust geven,
wilt u mensen die sterven zegenen,
wilt u mensen die lijden troosten,
wilt u mensen die alleen zijn helpen,
wilt u mensen die roekloos zijn beschermen;
en dat allemaal door uw liefde.*

Een hartelijke groet voor u allen,

Wietse van der Velde, pastoor

2.

**Geloven wat is dat?
God heeft uw geloof gebouwd.**

In de afgelopen zomer werden in een eucharistieviering waarin ik mocht voorgaan als slotlied twee verzen van gezang 809 van de dichter Ad den Besten zingen.

*Laat ons de Heer lofzingen,
juicht al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet gij hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.*

*God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met hem leven
de zege schenken zal.*

Bij het zingen viel mij op dat er gezegd wordt dat het God is die ons geloof heeft gebouwd. Geloven niet als een prestatie van onszelf, maar geloven als een werk van God, een cadeautje. Nu is dat in de theologie van de Oud-Katholieke Kerk als een erfenis van het 17^e eeuwse Jansenisme één van de specifieke accenten, die onze kijk op God en op de mens en op hun onderlinge verbondenheid weergeven. Maar wat zegt zo iets een mens van 2023, een mens die wel wil geloven, maar die dat vaak in een wereld met zoveel tegenstemmen niet altijd gemakkelijk vindt.

Geloven is voor velen ook binnen de (Oud-Katholieke) Kerk geen vanzelfsprekendheid. Voor sommige mensen echter lijkt het geloof wel vanzelfsprekend, om jaloers op te worden. Bij die mensen – vaak ouderen, maar dat hoeft ook bij hen niet altijd aanwezig te zijn en is ook niet aan die levensfase voorbehouden - lijkt het geloof diep en ingeworteld. Het geloof hoort net als eten en drinken en slapen bij het vaste levenspatroon en valt niet weg te denken uit hun bestaan. Dat geloof sterkt hen in duisternis en dood.

Bij andere mensen is het geloof eerder een wat je zou kunnen noemen slecht soort van vanzelfsprekendheid. Je hoort mensen nog wel eens zeggen: “Natuurlijk geloof ik in God. Ik geloof heus wel dat er is iets. Als je toch naar de natuur kijkt, dan voel je toch dat dat niet allemaal vanzelf is gekomen. Er moet wel iets zijn, een hogere macht of zo.” Maar voor deze “gelovigen” hoeven Jezus en de kerk, de preek en de sacramenten en al die “zware” theologische woorden niet zo. Het leven is al moeilijk genoeg en als er een God is, dan zal die het met hen wel goed menen en goed maken.

Er zijn ook mensen voor wie geloven allemaal bepaald minder duidelijk ligt. Geloven in God is iets waar ze mee zitten. Ze zouden wel willen geloven, maar ze weten niet zo

goed raad met die God en met het geloof in Hem. Hoe zit dat met al die duistere kanten in de schepping, tussen de mensen onderling en in jouw eigen leven? Heeft God dat zo gewild? Waarom laat God dat allemaal toe? Ze zitten met het geloof in hun maag.

Geloven, rotsvaste zekerheid?

Geloven, een algemene waarheid?

Geloven, een vaag vermoeden, waar je niet mee uit de voeten kunt?

Gezang 809 zegt geen “Ja” op één van deze vragen. Dit lied vertolkt de overtuiging dat geloven niet berust op stevige of wankelende zekerheden of vermoedens van onze menselijke kant. Het lied zingt dat ons geloof door God is gebouwd.

Geloven is dat de waarheid van God zich onweerstaanbaar aan jou opdringt. Geloven, dat is afgaan op Gods stem, die via de woorden van de Bijbel en het getuigenis van de Kerk op jouw afkomt. Iemand die afgaat op die stem van God stelt zijn eigen zekerheden en onzekerheden over geloven op de achtergrond. Die mens vertrouwt zich aan God toe, die durft met God op weg te gaan. Wie op die stem, op Gods woord steunt, zal God met trouw omringen, dichtte Ad den Besten.

Dan blijft de vraag wat dan ongeloof is. Ik denk dat dat in de lijn van het bovenstaande is, dat mensen blijven zitten in de beslotenheid van hun eigen (on)zekere bestaan en gedachten. In z'n bestaan is bij voorbaat geen plaats voor een God die roept.

Het feest van het Ontslapen van de H. Maagd Maria (“Maria Hemelvaart”) – dat we op 20 augustus in Groningen vierden -geeft ons in het (geloofs)leven van de Maria, de Moeder van de Heer, een voorbeeld hoe een mens zich kan openstellen voor de stem van God. Op de boodschap van de engel dat zij moeder van de Zoon van God zou worden, reageerde Maria eerst met te zeggen: “Hoe zal dat gebeuren?”, zij had zo direct haar vragen. Maar ze stelde zich uiteindelijk toch open voor het woord van God: “Mij geschiede naar uw woord.”, zij stelde haar geloof in God. Dat wil niet zeggen, dat Maria later niet zo haar twijfels zal hebben gehad. Aan de voet van het kruis, moet er als een zwaard door haar ziel zijn gegaan, toen zij haar Zoon een gruwelijke dood zag sterven. Zij moest toen “ook dragen veel duisternis en dood”. Maar wij zien haar “niet versagen”, op Pinksteren zien we haar met de andere leerlingen in de bovenzaal, daar wordt door de Geest van God hun geloof gebouwd. Het is diezelfde Geest die ook ons geloof wil bouwen, als wij ons aan hem willen toevertrouwen.

Wietse van der Velde, pastoor

Gebed om (de Geest van) het geloof

Niemand weet beter dan Gij, God,
dat wij zwakker zijn dan wij ons voordoen
en banger dan wij willen weten,
uw bezieling hebben wij nodig
in deze stormachtige wereld;
schenk ons de tegenwoordigheid van uw Geest

en wek door uw woord in ons op
de moed om staande te blijven,
de wil om uw weg te gaan,
de kracht om tegenwind te verdragen,
geloof in U en geloof in onszelf.

Wim van der Zee, "Zondagswoorden"

3. Diocesane livestreamvieringen

Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd. Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.

4. Hoe wij vieren

In juni 2022 zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen. In de gemeentevergadering op 18 juni hebben we over manier van vieren in onze parochie het volgende afgesproken:



1. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, een hoofdknik of een lichte buiging "vrede" wensen.
2. De heilige communie wordt in een kring onder twee gedaanten uitgereikt. De hostie wordt door de priester uitgereikt. De kelk wordt door een assistent vastgehouden; men kan uit de kelk drinken of de hostie in de wijn dopen.

Wietse van der Velde, pastoor

5. De 'thuiscollecte'

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: *“De collecte tijdens het offertorium is bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”*... Onze vieringen zijn gelukkig hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de kosten gewoon door. Het Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de bekende bankrekening van de kerk.

Rekeningnummer van de parochie is:

NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen,
onder vermelding van ‘**thuiscollecte**’.

Dan weet Christa wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).

6. Veilige kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website: <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

9. Agenda vieringen en overige activiteiten

Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:

vieringen iedere 1^e, 3^e en 5^e zondag van de maand om 11.00 uur.

Voor de vieringen met *Kerst, de Goede Week en Pasen* en eventuele andere bijzondere vieringen: zie de agenda in de parochiebriefen voorafgaande aan die dagen.

zondag 3 september, 11.00 uur – veertiende zondag na Pinksteren

zondag van het klein geloof

zondag 17 september, 11.00 uur – parochiedag in Nieuwe Pekela

Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):

iedere 2^e en 4^e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk.

Eucharistievieringen Friesland, Caeciliakerk, Tsjerkepaed 26, 9081 AT Lekkum.

Iedere eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur

8. Contact

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen

deservitor (waarnemend *pastoor*):

can. drs. Wietse van der Velde,

Jan R. Stuuatstraat F8,
9663 SE Nieuwe Pekela
tel. 0597 221080/06 481 99 493

secretaris

mevr. Renée Lokman

mail: secretaris@ groningen.okkn.nl

contactpersoon Friesland:

dhr. Pieter van Hes

mail: ptvhes@xs4all.nl

