

PAROCHIE VAN DE H. MARTINUS te Groningen

(Oud-Katholieke parochie voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder)



Parochiebrief 27-10-2023 No. 2023.19

Inhoud:

1. Van de pastoor
2. Gebeden voor Allerheiligen, Allerzielen en Willibrordus
3. "Fashion for God"
4. Diocesane livestreamvieringen
5. Hoe wij vieren
6. Thuiscollecte
7. Veilige kerk
8. Agenda vieringen
9. Contact

Eerstkomende vieringen

Zondag 29 oktober, 11.00 uur – eucharistieviering; hoogfeest van Allerheiligen met gedachtenis van de overledenen

Zondag 5 november, 11.00 uur – eucharistieviering; hoogfeest van de H. Willibrordus, apostel der Nederlanden

1. Van de pastoor

Geef vrede, Heer

Sinds de vorige parochiebrief is er nog geen einde gekomen aan het geweld tussen Israël en Hamas en is er de dreiging van escalatie van het geweld in de regio. Iedere dag worden we in het jaarnal geconfronteerd met verschrikkelijke beelden van doden en gewonden en verwoestingen, het lot van de door Hamas gegijzelde mensen is onzeker en angstig en de situatie voor de burgerbewoners van de Gazastrook is al even onzeker en angstig. Buiten het leed dat in het Heilige Land ervaren wordt, heeft dit conflict ook zijn weerslag in onze Nederlandse samenleving: demonstraties voor de ene of de andere

partij, discussies die opblazen in de politiek en op sociale media, waarbij mensen zich – laat ik het voorzichtig zeggen - niet altijd even genuanceerd uitlaten over de complexe situatie.

En ondertussen worden ook elders oorlogen door. Een gevoel van machteloosheid kan een mens – ook een christenmens – in deze situatie overvallen en bij de pakken doen neerzitten. Maar dat mag niet gebeuren. Daarom is het goed dat in navolging van de oproep van paus Franciscus aan alle christenen om op vrijdag 27 oktober te bidden en te vasten voor vrede in Israël en de Palestijnse gebieden, de Raad van Kerken een online ochtendgebed organiseerde. Dit oecumenische gebed werd geleid door bisschop Dirk-Jan Schoon van Haarlem en ds. Rachelle van Andel, predikant in Amsterdam Vrijburg, een gemeenschap waarin Remonstranten en vrijzinnige protestanten samenwerken.

In ons Kerkboek staat een formulier voor een mis voor de vrede. Het openingsgebed daarvan neem ik hieronder over en kunt u misschien wel gebruiken bij uw eigen dagelijkse gebeden.

God, uit wie elk heilig verlangen,
elke goede raad
en ieder werk van gerechtigheid voortkomt,
stort in de harten van alle mensen
een oprecht verlangen naar vrede.
Geef wijsheid en geduld aan hen
die over het lot van de volken beslissen
en maak ons bereid te werken
aan gerechtigheid in deze wereld.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Extra collectes:

Oktober: vrede en verzoeningsproject Mozambique

In de maand oktober wordt uw steun gevraagd voor een project van de Missie Sint Paulus ten behoeve van het werk dat de Anglicaanse bisschop Manuel Ernesto van Nampula verzet ten behoeve van vrede en verzoening in Mozambique. In de vorige parochiebrief kunt u daar meer over lezen.

November: Unie van Utrecht

In 2016 werd in het Zweedse Uppsala de overeenkomst getekend waarmee de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht hun kerkelijke gemeenschap met de Kerk van Zweden vaststelden en bevestigden. In 2018 gebeurde datzelfde in Utrecht. Deze overeenkomst mag een mijlpaal worden genoemd in de geschiedenis van onze kerken. Niet alleen omdat de vorige overeenkomst al weer uit 1965 dateerde, maar vooral ook omdat hiermee een opening wordt gemaakt naar oecumenische relaties met protestantse kerken.



Viering kerkelijke gemeenschap van de Oud-Katholieke Kerken met de Kerk van Zweden op 20 januari 2018 in de Ste Gertrudiskathedraal in Utrecht. Links Antje Jackelén, aartsbisschop van Uppsala, midden Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht, rechts uw pastoor.

Dit jaar werd de kerkelijke gemeenschap vastgesteld met de Mar Thoma Kerk in India. In februari 2024 zal deze overeenkomst in India in een feestelijke viering worden getekend en in de herfst zal dit in Europa nog eens dunnetjes worden overgedaan. Ook dit is een belangrijke oecumenische stap omdat hiermee de band is aangegaan met een kerk die haar geschiedenis terugvoert tot apostolische tijden en die geworteld is in de samenleving van het immense Indiase subcontinent. Zo dient de inzet van de Unie van Utrecht de zichtbare eenheid van de christelijke kerken. Voor dit belangrijke werk vraagt het Collegiaal Bestuur uw bijdrage in de extra collectes van de maand november.



Scan de code of klik erop om direct naar Tikkie te gaan

Kerk van Zweden en Anglicaanse kerken

De band met de *Kerk van Zweden* zal op zondag 29 oktober in onze parochie zicht- en hoorbaar worden. *Elsa Westberg*, priester van de Kerk van Zweden, woont met haar man en in kinderen in Zuidhorn. Voor velen van u is zij geen onbekende omdat zij regelmatig onze vieringen bezoekt. Zondag zal zij in de viering assisteren en de preek verzorgen.



priester Elsa Westberg

Een week later op 5 november viert onze parochie 's morgens het feest van de H. Willibrord. Ik ben dat weekend in London voor de jaarvergadering van de Britse tak van de *Sint Willibrord Vereniging* (The Society of Saint Willibrord), de organisatie die al meer dan een eeuw probeert de banden tussen de *Anglicaanse en Oud-Katholieke kerken* te verstevigen, een doel waaraan ik in de afgelopen decennia van harte heb meegewerkt. Omdat ik lid ben van de Executive – zeg maar het bestuur – van deze Britse Society ben ik bij de jaarvergadering en kan daardoor op zaterdag en zondag niet in Lekkum en Groningen voorgaan. Het is fijn dat pastoor Joke Kolkman uit Egmond aan Zee in die beide vieringen kan voorgaan.

Viert 's morgens de Oud-Katholieke parochie viert, 's middags is er dan in onze kerk in een eucharistieviering die wordt georganiseerd door de Kerk van Zweden waarin "präst"

Elsa Westberg voorgaat. Gehoopt wordt dat dit het begin van regelmatige Zweedse vieringen zal zijn. De voertaal zal natuurlijk Zweeds zijn, alhoewel ik heb begrepen dat onze eigen Alberta het orgel zal bespelen en Eddy in het Zweeds zal zingen!

Najaarsgemeentevergadering: 29 oktober

Zoals al gemeld zal de najaarsgemeentevergadering van de parochie Groningen worden gehouden op zondag 29 oktober na de eucharistieviering. In deze vergadering is het belangrijkste aandachtspunt de agenda van de Synode van onze kerk die op 18 november in Amersfoort zal worden gehouden. De agenda en de notulen van de vorige gemeentevergaderingen zijn u toegezonden. Op de vergadering zal één en ander worden toegelicht over de visie- en beleidsnota 2023-2033 en het plan van aanpak van de duurzame financiering van onze kerk in de komende jaren.

Uit de parochie

In de vorige parochiebrief schreef ik dat het *Victor Schmidt* uit Haren zwaar valt aan huis gebonden te zijn en in zijn mogelijkheden beperkt te zijn. Hij is dankbaar voor de aandacht die hij vanuit de parochie krijgt en dat hij in de vieringen in de gebeden van de geloofsgemeenschap waarmee hij zich zo verbonden voelt is opgenomen.

Jan de Vries uit Assen verblijft momenteel nog in het ziekenhuis. Op de dag dat ik dit schrijf start bij hem een chemotherapie. Wij hopen dat deze therapie goed bij Jan zal aanslaan en wensen hem en zijn vrouw Berte sterkte en alle goeds.

Hans Vermeulen uit Haulerwijk onderging deze week een operatie en is bij hem ook een pacemaker geplaatst. Hij hoopt dit weekend weer thuis te zijn!

Wij bidden voor hen om Gods kracht en helende aanwezigheid.

Verderop in dit mededelingenblad nog een keer de uitnodiging om gratis de tentoonstelling "*Fashion for God*" in het Catharijneconvent in Utrecht te bezoeken.

Een hartelijke groet voor u allen,

Wietse van der Velde, pastoor

2. Gebeden voor Allerheiligen, Allerzielen en Willibrordus

Hierboven gaf ik u de tekst van het openingsgebed (gebed van de dag) van de mis voor de vrede. Omdat in de komende twee weken zowel Allerheiligen, Allerzielen als Willibrord vallen wil ik u ook graag de gebeden van deze dagen doorgeven.

Allerheiligen (1 november)

Heilige God,
velen zijn ons voorgegaan,
onbekenden en bekenden,
maar allen voor u onvergetelijk,
mensen met een naam;

laat de verbondenheid met hen
ons hier en nu bewegen te zijn
waartoe Gij ons roept:
een lid van het lichaam,
een stem in het koor,
een steen in uw bouwwerk.
Amen.

Uit: W.R. van der Zee, *Zondagswoorden*.



Deze afbeelding uit een missaal uit 1653 ligt in de eerste week van november altijd op mijn studeerkamer opengeslagen. Deze gravure van Theodoor Galle gaat terug op een schilderij van Peter Paul Rubens. Wie is wie op de plaat is een leuke puzzel, waarbij internet misschien kan helpen (bijv. heiligen en hun attributen).

Allerzielen (2 november)

God, Schepper en Verlosser van allen die geloven,
toon uw barmhartigheid aan allen die gestorven zijn:
laat hen delen in de verrijzenis van uw Zoon
en geef dat zij voor eeuwig uw licht aanschouwen
en in uw vrede leven.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Uit: Oud-Katholiek Kerkboek

H. Willibrordus (7 november)

Gij hebt, Heer, in onze streken
door Willibrordus en de zijnen het geloof geplant
en daaraan zelf de wasdom gegeven.
Vervul ons met dankbaarheid om hen
en om allen die van de moed en het inzicht getuigen
om ook in onze dagen

het evangelie te verkondigen
van onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Uit: Oud-Katholiek Kerkboek



Moderne ikoon van de H. Willibrord.

3. Bezoek de tentoonstelling 'Fashion for God'!

U bent van harte uitgenodigd om dit najaar de expositie 'Fashion for God' in Museum Catharijneconvent te bezoeken.

De tentoonstelling is gedurende de hele looptijd – van 14 oktober 2023 tot 21 januari 2024 – voor oud-katholieken gratis toegankelijk.



Over de tentoonstelling

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom wij oud-katholieken roze koorkappen gebruiken of wat de oorsprong is van onze felkleurige kerkgewaden? 'Fashion for God' geeft er antwoord op.

Aan de basis van de tentoonstelling staat het promotieonderzoek van onze conservator oud-katholiek erfgoed Richard de Beer. Hij verdiepte zich in de fascinerende geschiedenis van de Nederlandse schuilkerken begin zeventiende eeuw en ontdekte hoe dure baljurken in kerkelijke gewaden veranderden en hoe liefde voor God en mode bij elkaar kwamen.



Aanmelden

Wilt u de tentoonstelling gratis bezoeken dan dient u zich via onderstaande link aan te melden.

[Klik hier om u aan te melden!](#)

We hopen op een prachtige expositie en danken Museum Catharijneconvent voor de gastvrijheid!

4. Diocesane livestreamvieringen

Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd. Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.

5. Hoe wij vieren

In juni 2022 zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen. In de gemeentevergadering op 18 juni hebben we over manier van vieren in onze parochie het volgende afgesproken:



1. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.
2. De heilige communie wordt in een kring onder twee gedaanten uitgereikt. De hostie wordt door de priester uitgereikt. De kelk wordt door een assistent vastgehouden; men kan uit de kelk drinken of de hostie in de wijn dopen.

Wietse van der Velde, pastoor

6. De ‘thuiscollecte’

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: *“De collecte tijdens het offertorium is bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”*... Onze vieringen zijn gelukkig hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de kosten gewoon door. Het Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk.

Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de bekende bankrekening van de kerk.

Rekeningnummer van de parochie is:

NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen,
onder vermelding van 'thuiscollecte'.

Dan weet Christa wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).

7. Veilige kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website: <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

8. Agenda vieringen en overige activiteiten

Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:
vieringen iedere 1^e, 3^e en 5^e zondag van de maand om 11.00 uur.

Voor de vieringen met *Kerst, de Goede Week en Pasen* en eventuele andere bijzondere vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen.

zondag 29 oktober – eucharistieviering (Allerheiligen met gedachtenis van alle overledenen)

Zondag 5 november, 11.00 uur – eucharistieviering; hoogfeest van de H. Willibrordus, apostel der Nederlanden

Zondag 19 november, 11.00 uur – eucharistieviering

Zaterdag 11 november, 17.00 uur – Sint Maarten in de buurt, start St Maartensviering van de kinderen uit de buurt (lampionoptocht) in de kerk

Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):

iedere 2^e en 4^e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk.

Eucharistievieringen Friesland, Caeciliakerk, Tsjerkepaed 26, 9081 AT Lekkum.

Iedere eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur

9. Contact

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen

deservitor (waarnemend *pastoor*):

can. drs. Wietse van der Velde,

Jan R. Stuuutstraat F8,

9663 SE Nieuwe Pekela

tel. 0597 221080/06 481 99 493

secretaris

mevr. Renée Lokman

mail: secretaris@ groningen.okkn.nl

contactpersoon Friesland:

dhr. Pieter van Hes

mail: ptvhes@xs4all.nl

