

PAROCHIE VAN DE H. MARTINUS te Groningen

(Oud-Katholieke parochie voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder)



Parochiebrief 15-12-2023 No. 2023.2

Inhoud:

1. Van de pastoor
2. Een ontregelende groet
3. Diocesane livestreamvieringen
4. Hoe wij vieren
5. Thuiscollecte
6. Veilige kerk
7. Agenda vieringen
8. Contact

Eerstkomende vieringen

Zondag 17 december, 11.00 uur – eucharistieviering; derde zondag van de Advent

Zondag Gaudete – verblijdt u in de Heer te allen tijde.

Zondag 24 december, 21.00 uur – Kerstnachtmis

1. Van de pastoor

Deze week een niet al te uitgebreide parochiebrief. Kerstmis staat bijna voor de deur en dan krijgt u een uitgebreidere parochiebrief en zal er ook nog eens een parochieblad – waar Adrie Paasen druk mee bezig is – verschijnen.

Komende zondag 17 december, de derde zondag van de Advent, mogen we als oud-katholieke parochie Groningen samenkomen en in de eucharistieviering samen uitzien naar de komst van Christus.

Deze zondag wordt zondag *Gaudete* genoemd, naar het woord uit de brief van Paulus aan de christenen van Filippi, waarmee de traditionele Gregoriaanse introïtus, de inleidingszang op deze zondag begint. “Verblijdt u in de Heer te allen tijde.” (Brief aan

de Filippienzen 4:4). De nadruk ligt op de zekerheid en het vertrouwen dat God nabij is.

De derde kaars van de Adventskrans wordt aangestoken. In onze parochie is de kleur van deze kaars paars, de kleur van inkeer, die past bij de voorbereiding op het komende Kerstfeest. Maar het zou ook *roze* kunnen zijn, een combinatie van *paars en wit*. Op deze zondag halverwege de Advent straalt al iets van het komende Kerstfeest; het is al een beetje feest. Vandaar dat op deze zondag traditioneel de liturgische kleur paars door roze kan worden vervangen. Het kazuifel van de pastoor zal daarom deze zondag dan ook roze zijn.

Dat uitzien naar het Kerstfeest, de komst van de “Koning van de vrede” gebeurt in een wereld waarin de vrede ver weg lijkt. Ik hoef daar verder niet over uit te weiden, wij weten dat allemaal maar al te goed.

Onze vragen, ons bidden en onze hoop vond ik in onderstaand gedicht/gebed van Sytze de Vries verwoord en wil ik u graag doorgeven.



Licht in onze ogen

*Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?*

*Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!*

*Herder, wil behoeden,
wie in 't duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!*

*Bloesem in de winter,
roze dageraad,
wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!*

*Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!*

*Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!*

*Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!*

*Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!*

Hieronder wil ik u ook graag een meditatie doorgeven die ik in de nieuwsbrief van het Nederlands/Vlaams Bijbelgenootschap vond. Het is van de hand van ds. *Jean-Jacques Suurmond*, een PKN-predikant die onze kerk goed kent. Onder de titel *Een Ontregelende groet* schrijft hij over de het leven van Maria ontregelende groet van de engel Gabriël. Suurmond eindigt met de vraag: Wat is de kerk? Zijn antwoord is dat "het een verzameling lotgenoten in de genade is. We zijn elkaar gegeven om de hemel dichterbij te brengen; om een engel, een Maria, een Elizabet te zijn. Niet om de schaduwen weg te nemen, maar om die te helpen dragen en elkaar te wijzen op het nieuwe leven dat in ons geboren wil worden: een leven dat onvergankelijk is."

Tweede collecte december: voedselbank Groningen

De tweede collecte in december is – zoals ook in de voorgaande jaren - voor de voedselbank in Groningen. Dit sluit mooi aan bij de aanbeveling van het Collegiaal Bestuur voor de extra collecte in de maand december.

Het Collegiaal Bestuur schrijft over deze collecte:

“December is de maand van feest en gezelligheid, van licht in donkere dagen, van cadeautjes geven en ontvangen. St Nicolaas past daar goed bij en zelfs zijn vercommercialiseerde kerstvariant. Maar het grootste cadeau krijgen we van God zelf: zijn Zoon, geboren in de stal van Bethlehem. Hij verkondigt in woord en daad Gods liefde en sticht daarmee een mensengemeenschap die niemand uitsluit. Het Collegiaal Bestuur vraagt u evenals vorig jaar in deze decembermaand om bij te dragen aan een diakonaal project in uw naaste omgeving, bijvoorbeeld de voedselbank. U laat daarmee zien dat u als volgeling van Jezus in zijn voetspoor treedt en daadwerkelijk liefde verkondigt over de eigen grenzen heen.”

Net als in de vorige parochiebrief herinner ik u er graag aan dat wij in onze parochie *iedere dienst* de gelegenheid hebben om *gaven in natura* voor de voedselbank te geven. Alle levensmiddelen zijn daarvoor bruikbaar, mits de producten goed zijn en niet over de houdbaarheidsdatum zijn. Te denken valt aan onder meer langer houdbare levensmiddelen bijv. rijst, pasta, groente in blik of pot e.d..

Uit de parochie

In de afgelopen week zijn de aan de straatkant *deuren* van de *kerk* en van de *pastorie* grondig onderhanden genomen: tot op het houtwerk afgeschuurd en in de grondverf gezet. En vandaag kreeg ik foto's van het eindresultaat: de buitenkant ziet er weer *picobello* uit!

Nu de binnenkant nog! Dat zal 2024 worden. Ongelofelijk hoe traag de ambtelijke, ook de rechterlijke molens draaien. Maar hopelijk (!!!!!) zal er snel duidelijkheid komen in onze eisen tegen de eigenaren van het buurpand waar de bron van al onze waterschade ligt!

Hans Vermeulen uit Haulerwijk is, nadat hij na zijn operatie met complicaties weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen, nu toch al weer zo'n anderhalve week thuis, waar hij verder mag herstellen.

Wij wensen *Hans* en ook *Jan de Vries* in Asen en hun echtgenotes en kinderen en allen die in liefde en zorg rondom hen staan kracht en alle goeds.

Een hartelijke groet voor u allen,
Wietse van der Velde, pastoor

2. Een ontregelende groet



In het Lucasevangelie (1:26-38) krijgt Maria bezoek van de engel Gabriël. ‘Gegroet Maria,’ zegt hij, ‘Ave Maria’ in het Latijn. Deze annunciatie of Maria-Boodschap is veelbezongen en wordt vaak op schilderijen afgebeeld. Het woord engel duidt op een boodschapper, in de Bijbel vaak een hemelse gezant. Met andere woorden: engelen brengen de hemel dichterbij. Gabriël is een van de weinige engelen die in de Bijbel een naam krijgen. Maria ‘schrok hevig.’

Kwam dat door Gabriëls indrukwekkende verschijning – zijn naam betekent niet voor niets ‘held van God’? Waarschijnlijk. Maar misschien ook nog door iets anders. De engel vertelt dat ze begenadigd is; ze krijgt genade. Maria was bekend genoeg met de verhalen over de God van Israël om te weten dat ze zich nu schrap moest zetten. Genade betekent dat je iets krijgt wat je niet hebt verdiend of zelfs verwacht. Genade is iets wat zich aan je voltrekt. We hebben er geen controle over. Er zit maar een ding op: overgave. Vandaar dat Maria schrok: we houden liever de teugels in handen.

Gabriël zegt: ‘Wees niet bang.’ En hij vertelt dat ze zwanger zal worden en een zoon zal baren die ze Jezus moet noemen. Nu wordt Maria pas echt bezorgd. Wat zullen de mensen wel niet zeggen? Want Nazaret was een gehucht van hooguit een paar honderd inwoners. Iedereen kende elkaar. Ongehuwd zwanger worden zou haar ‘onrein’ maken en haar sociale en misschien zelfs fysieke dood tot gevolg hebben.

Dit kan gebeuren wanneer de hemel ons aardse leven binnenkomt: soms ga je dingen doen die je omgeving niet kan volgen. En zelf kun je het niet echt uitleggen. Maar ten

diepste weet je dat er iets goeds gebeurt. Je bent vol verwachting van de Komende, van de geest van Christus (Galaten 5:24-25).

Gods schaduw

Na de eerste schrik raapt Maria zichzelf bij elkaar en vraagt aan Gabriël, die goddelijke held waar ze tegelijk wel en niet op zat te wachten: 'Maar hoe zal dat dan gebeuren? Ik ben nog nooit met een man naar bed geweest!' De engel antwoordt: 'De kracht van de Allerhoogste zal als een schaduw over je komen en wat in jou verwekt wordt, zal heilig zijn.'

Gabriël noemt de dingen bij hun naam. Het zijn precies de schaduwen in ons leven, de nachten waarin we onrustig liggen te woelen, de donkere dagen waarin we ons eenzaam en onbegrepen voelen, die een voorbode kunnen zijn van het nieuwe dat in ons leven wordt verwekt. Want de duisternis betekent niet dat God ver weg zou zijn, integendeel. Hij is zelfs zo nabij dat zijn schaduw over ons valt – opdat nieuw leven, nieuw licht in ons geboren wordt.

Een engel op je pad

Die schaduw uithouden valt ons soms zwaar, maar God stuurt altijd een Gabriël die helpt. Een vriend of vriendin die je groet en je bij je naam noemt, die je helpt om het heilige in je leven op te laten bloeien. De engel zegt tegen Maria dat ze niet alleen is: ook Elisabet, haar tante, heeft zo'n hemelse boodschap gekregen. Ook haar leven is ingrijpend veranderd. En Maria pakt haar koffer om Elisabeth op te zoeken. Op de bekende icoon die hun ontmoeting afbeeldt, zien we hoe ze elkaar omhelzen.

Wat is de kerk? Een verzameling lotgenoten in de genade. We zijn aan elkaar gegeven om de hemel dichterbij te brengen: om een engel, een Maria, een Elisabet te zijn. Niet om de schaduwen weg te nemen, maar om die te helpen dragen en elkaar te wijzen op het nieuwe leven dat in ons geboren wil worden: een leven dat onvergankelijk is.

Jean-Jacques Suurmond

3. Diocesane livestreamvieringen

Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd. Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.

4. Hoe wij vieren

In juni 2022 zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen. In de gemeentevergadering op 18 juni hebben we over manier van vieren in onze parochie het volgende afgesproken:



1. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, een hoofdknik of een lichte buiging "vrede" wensen.
2. De heilige communie wordt in een kring onder twee gedaanten uitgereikt. De hostie wordt door de priester uitgereikt. De kelk wordt door een assistent vastgehouden; men kan uit de kelk drinken of de hostie in de wijn dopen.

Wietse van der Velde, pastoor

5. De 'thuiscollecte'

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: *"De collecte tijdens het offertorium is bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen"*... Onze vieringen zijn gelukkig hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de kosten gewoon door. Het Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de bekende bankrekening van de kerk.

Rekeningnummer van de parochie is:

NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen,
onder vermelding van 'thuiscollecte'.

Dan weet Christa wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).

6. Veilige kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website: <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

7. Agenda vieringen en overige activiteiten

Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:

vieringen iedere 1^e, 3^e en 5^e zondag van de maand om 11.00 uur.

Voor de vieringen met *Kerst, de Goede Week en Pasen* en eventuele andere bijzondere vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen.

Zondag 17 december, 11.00 uur – eucharistieviering, derde zondag van de Advent

Zondag 24 december, 21.00 uur – Kerstnacht mis

Zondag 31 december, 11.00 uur – zondag na Kerstmis

Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):

iedere 2^e en 4^e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk.

Eucharistievieringen Friesland, Caeciliakerk, Tsjerkepaed 26, 9081 AT Lekkum.

Iedere eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur

8. Contact

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen

deservitor (waarnemend *pastoor*):

can. drs. Wietse van der Velde,

Jan R. Stuustraat F8,

9663 SE Nieuwe Pekela

tel. 0597 221080/06 481 99 493

secretaris

mevr. Renée Lokman

mail: secretaris@groningen.okkn.nl

contactpersoon Friesland:

dhr. Pieter van Hes

mail: ptvhes@xs4all.nl

