

# PAROCHIE VAN DE H. MARTINUS te Groningen

(Oud-Katholieke parochie voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder)



Parochiebrief 26-3-2024 No. 109

## Inhoud:

1. Van de pastoor
2. Zegt aan zijn discipelen en aan Petrus – overweging bij het Paasevangelie
3. “Wordt het ooit nog wat” – tekst performance van Joanna en Maarten op 3 maart
4. Diocesane livestreamvieringen
5. Hoe wij vieren
6. Thuiscollecte
7. Veilige kerk
8. Agenda vieringen
9. Contact

## Eerstkomende viering

- *Woensdag 27 maart, 19.30 uur – Chrismamis in de kathedrale kerk in Utrecht*
- *Donderdag 28 maart, 19.30 uur – Witte Donderdag, Avondmaalsmis (herdenking instelling van de H. Eucharistie)*
- *Vrijdag 29 maart, 19.30 uur – Goede Vrijdag*
- *Zaterdag 30 maart, 21.00 uur – Paaswake*

### 1. Van de pastoor

U ontvangt deze parochiebrief voor het begin van de heilige drie dagen. Deze drie dagen beginnen met de avondmaalsmis op de avond van Witte Donderdag. Via de passiedienst op Goede Vrijdag bereiken zij hun hoogtepunt in de Paaswake en sluiten met de vespers van Paaszondag. Dit is de eerste parochiebrief die vanaf nu ook aan de Oud-Katholieken in Friesland en de Noordoostpolder zal worden gestuurd.

## Diensten in de Goede Week en op Pasen



- Op Palmzondag was er geen Oud-Katholieke, maar een Anglicaanse viering in onze Groningse parochiekerk. Omdat onze Anglicaanse broeders en zusters bij de processie geen buxustakjes, maar kruisjes vervaardigd uit palmland (?) gebruiken, heb ik de pastores van de kathedraal in Utrecht gevraagd om ook voor onze parochie takken te wijden. Die neem ik mee vanuit de Chrismamis, zodat diegenen die dat willen in de dagen daarna een gewijde tak vanuit onze vieringen mee naar huis kunnen nemen.
- De viering van de *chrismamis* (oliewijding) in de kathedrale kerk in Utrecht – waarin het chrisma (dat o.a. bij doop en vormsel wordt gebruikt) en de oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken worden gewijd - kunt u *woensdag 27 maart* om 19.30 uur zelf meevieren of volgen via de livestream uit Utrecht.
- Op *Witte Donderdag*, 28 maart, komen we 's avonds om 19.30 uur bijeen voor de "*avondmaalsmis*", waarin wij in het bijzonder de instelling van de eucharistie door Jezus op de avond voor zijn vrijwillig lijden en sterven gedenken.
- De heilige dienst op *Goede Vrijdag*, 29 maart, begint eveneens om 19.30 uur. Hierin lezen wij het lijdensverhaal volgens Johannes, dat wordt gevolgd door het grote, plechtige en indringende gebed van de gelovigen voor kerk en wereld. De viering besluit met de verering van het kruis, het teken van onze verlossing door Christus van de machten van zonde en dood.
- In onze parochie is er met Pasen maar één viering: de *Paaswake*. Deze viering begint *Paaszaterdagavond*, 30 maart, om 21.00 uur met de zegening van het vuur en de Paaskaars. De vier lezingen die daarop volgen vertellen ons over de scheppende en reddende hand van God. De zegening van het doopwater en de hernieuwing van onze doopbeloften herinneren ons er aan dat wij in onze doop met Christus zijn begraven om met Hem ten leven te worden opgewekt. De feestelijke viering van de eucharistie eindigt met het zingen van de Laudens van Pasen. Dit is het (verkorte) morgengebed van de kerk: de nieuwe dag, het Pasen van de Heer, is aangebroken!  
Na afloop van de Paaswake is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de parochiezaal.

- Op *Paaszondag*, 31 maart, vieren onze Anglicaanse zusters en broeders de eucharistie om 10.30 uur in onze parochiekerk.  
De Paasviering in de kathedrale kerk van Utrecht met aartsbisschop Bernd kunt u om 10.00 uur via de livestream meemaken.  
Mocht u op Paaszondag een dienst geleid door uw eigen pastoor willen bijwonen, dan kunt u daarvoor om 10.00 uur naar de Evangelisch Lutherse kerk aan de Vissersdijk in Winschoten. De Lutherse streekgemeente Oost-Groningen (waaronder ook de Lutherse gemeente in mijn woonplaats Nieuwe Pekela valt) had voor de Paasviering geen voorganger kunnen vinden en vroeg mij in hun viering voor te gaan. Omdat onze parochie op deze ochtend geen eigen viering heeft, is dit voor mij als een mooi teken van oecumenische verbondenheid mogelijk.

### *Vastenactie*

Graag richt ik juist in deze Passietijd nog eens uw aandacht op de vastenactie voor een project van onze zusterkerk op de Filippijnen, een mobiele school om *kinderen in de sloppenwijken van Manilla*, die onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven en vaak van onderwijs zijn verstoken, in de gelegenheid te stellen onderwijs te volgen en hen zo te helpen te bouwen aan een menswaardige toekomst. In de parochiebrief van een maand geleden hebt u uitgebreid over deze actie kunnen lezen.

**U kunt uw bijdragen storten op de rekening van de parochie onder vermelding: Vastenoffer 2024 en natuurlijk ook bij de tweede collecte bij het uitgaan van de kerk.**

### *40-jarig priesterjubileum: 6 april*

A.s. zondag 17 maart 1984 was het veertig jaar geleden dat ik in de Amersfoortse parochiekerk door aartsbisschop Antonius Jan Glazemaker tot priester werd gewijd. De viering van dit jubileum zal plaatsvinden op 6 april, de zaterdag na Pasen, in de parochiekerk van Amersfoort.

Op *zaterdag 6 april* is er om *14.00 uur* een *eucharistieviering* in de kerk van de H. Georgius, 't Zand 13, Amersfoort. Vanaf *16.00 uur* is er op korte loopafstand een *ontvangst* in Zorgresidence Het Seminarie, Muurhuizen 102, dit was tot 1957 het Oud-Katholieke seminarie, dat voor deze ontvangst vriendelijk ter beschikking is gesteld. U bent hier allen van harte welkom.

N.B. Op zondag *7 april* zal in verband met viering de dag ervoor in Groningen *geen eucharistieviering* zijn.



*De opstanding van Christus, schilderij uit 1649 in de Oud-Katholieke kerk van Amersfoort (Hendrick Bloemaert, 1601-1672).*

#### *Uit de parochie*

Net als in de vorige parochiebrief kan ik u op dit moment helaas nog niets concreets meedelen over de *planning* van de *herstelwerkzaamheden* aan kerk en pastorie om de schade, veroorzaakt door wateroverlast door nalatig onderhoud aan het buurpand, te herstellen. Alle waarschijnlijkst zullen in de Paasweek de offertes binnenkomen.

Vanuit de *Ceciliakerk* van Lekkum zijn de meeste liturgische benodigdheden van de kerngroep Friesland vorige week naar Groningen overgebracht. Een aantal voorwerpen – waaronder een bijzonder fraaie paaskandelaar en een Maria-ikoon zullen in de kerk

van Groningen een plaats krijgen. Andere zaken – waaronder liturgische kleding en een Mariabeeld – zullen worden overgedragen aan Oud-Katholieke parochies die daaraan behoefte hebben.

Al onze zieken en allen die in liefde en zorg rondom hen staan wens ik kracht en alle goeds.

Een hartelijke groet en een gezegend Pasen,  
*Wietse van der Velde*, pastoor

## 2. Zegt aan zijn discipelen en aan Petrus

Het evangelie van de opstanding volgens Marcus (16, 1-8) zoals die dit jaar in de Paaswake wordt gelezen, kent twee opvallende zaken. Het meest opvallende is het slot. De vrouwen die door een boodschapper van Godswege met de blijde boodschap van de opstanding van Jezus uit de dood naar zijn leerlingen worden gestuurd, doen er het zwijgen toe. Ze zijn bevangen door schrik en ontzetting (door de engelverschijning of door de boodschap?).



Het andere wat opvalt is dat in dit Paasevangelie Petrus apart wordt genoemd. De jonge man in een wit gewaad – de engel – zegt tot Maria Magdalena en haar twee metgezellinnen bij het graf van de verrezen Heer: “zegt aan zijn discipelen en aan Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea”. Er zullen twee redenen zijn waarom Petrus apart wordt genoemd.

Sommige bijbelverklaarders menen dat Petrus apart wordt genoemd, omdat hij door zijn verloochening van Jezus en door zijn berouw daarover bijzonder de troost van de verkondiging van de opstanding nodig heeft.

Dat zal zo zijn. Want dat is de nieuweid van Pasen! Petrus verloochende zijn Heer op een ontstellende manier. Vloekend en zwerend had Petrus terwijl Jezus voor de Hoge Raad terecht stond, zijn eigen hachje willen redden: "Ik ken die mens niet, over wie jullie spreken."



*De verloochening door Petrus, Gerard Honthorst (1592-1656)*

Maar de opgestane Heer verloochent Petrus niet. Jezus antwoordt op de bittere tranen van berouw door juist aan Petrus het bericht van de opstanding te laten brengen: "Ik ken die mens wel!" Dat mag ook ons een troostend Paasbericht zijn. Er kunnen zich in ons leven situaties voordoen, waarin wij met woord en/of daad ontkennen Jezus te kennen. Maar als wij daarover berouw hebben, worden ons berouw en onze tranen door Jezus opgemerkt. Dan wil Hij zich net als tot Petrus ook persoonlijk tot ons richten met een boodschap van nieuw en vernieuwd leven. Het gaat in het Paasgebeuren om ons persónlijk in onze levenssituatie.

Een tweede reden waarom Petrus apart genoemd wordt ligt zijn apostelschap. Tussen de apostelen neemt Petrus vanaf het begin een speciale plaats in. Hij de verloochenaar in de nacht van het verraad en de overlevering, was dezelfde die met Jezus op weg naar Jeruzalem zijn geloof in Hem als de Zoon van God, de beloofde Messias, uitsprak: "Gij zijt de Christus! U bent de Messias!" Juist door de ervaringen van belijdenis en verloochening heen, is het Petrus die samen met de anderen mag getuigen

van de opstanding, met alles wat dat betekent: de vernietiging van de macht van zonde en dood, een nieuwe, een herstelde band met God.

In de nacht van de dood is een wending gekomen. Dat moet bekend worden gemaakt aan de enkele mens, aan u en mij. Het moet ook worden doorgegeven aan de wereld. De wereld lijkt soms te vergaan. Als je naar de televisie kijkt, de krant openslaat of in je eigen omgeving rondkijkt kun je wel eens moedeloos worden, door schrik en ontzetting worden bevangen. Wat gebeurt er niet allemaal aan geweld en haat in de Gazastrook, in Rusland en op zoveel andere plekken in de wereld. En in eigen land voelen veel mensen zich in de knel zitten door wat ze ervaren als falend overheidsbeleid. Er lijkt geen enkele reden voor de herhaalde "alleluja's" van de Paasliturgie. Maar het is nu juist de boodschap van de engel aan de vrouwen, van God aan ons: "Wees niet ontsteld, wees niet bang." Er is sinds Pasen geen reden meer tot schrik, ontzetting en zwijgen, sinds Pasen is het ondenkbaar dat de "alleluja's" zwijgen. Maar het moet de wereld wél worden verteld.

Daarom is het aan Petrus verteld. Daarom is het aan ons verteld. Het leven mag weer geleefd worden. En wij mogen onze stem lenen om dat aan ieder die het horen wil te vertellen.

Alleluja!

*Wietse van der Velde, pastoor*

### 3. „WORDT HET OOIT NOG WAT...”

Op zondag 3 maart werd er tijdens het koffiedrinken na de viering door Joanna Paskiewicz en Maarten van Stokkum – die samen al enkele malen eerder tijdens de koffie een performance hebben gegeven - aandacht gevraagd voor de situatie in Rusland en Oekraïne. Zij deden dat door reacties van mensen uit de Groninger stadswijk waar Joanna woont voor te lezen. Ontleend aan één van de reacties gaf Joanna hieraan de titel: "Wordt het ooit nog wat met deze wereld".

De tekst hiervan kunt u hieronder nog eens nalezen.

Twintig februari 2024 was een dag "tussen": vier dagen na het overlijden van Aleksej Navalny in de strafkolonie, dat plaatsvond op 16 februari - en vier dagen vóór de herdenking van twee jaar oorlog in Oekraïne, die is op 24 februari 2022 begonnen. Op deze dag "tussen" heb ik sommige (bekende en onbekende) personen gevraagd om een schriftelijke commentaar te geven.

*Joanna Paszkiewicz*

DICK MEDEMA

Ik snap niet dat een land /een man zo vreemd kan zijn om een oorlog te beginnen. Het kost ontzettend veel mensen levens en je schiet er helemaal niets mee op. Je verwoest allerlei gebouwen en maakt daarenboven het hele leven van mensen kapot. Totaal waanzin. Ophouden nou en direct!

Een tactisch spelletje van een dictator. Schakel je tegenstanders uit. Walgelijk.

SASKIA

Wat vreselijk dat er in deze wereld mensen zijn die geweld gebruiken en willen winnen ten koste van veel kostbare levens.

JAKOB VAN DER WOUDE

Alweer twee jaar oorlog, het blijft maar doorgaan. Houd, zolang het van u afhangt, zo mogelijk vrede met alle mensen, lees ik. Zou Putin deze tekst ook kennen en zou hij er naar handelen?

Denk het niet.

Laten we hopen dat er straks vrede komt. Er is een wereld vol oorlog. We moeten met elkaar in vrede gaan leven.

Het overlijden van Navalny heeft me geschokt. Iemand die de waarheid durfde te zeggen. Maar in Rusland: de krant "Pravda" ("de Waarheid") verschijnt daar nog steeds, dacht ik.

Ik wens de familie sterkte en hopelijk komen er betere tijden voor mensen die de waarheid zeggen.

STUDENTEN WIJS GRONINGEN

Ondanks dat het heel treurig is dat de oorlog inmiddels twee jaar bezig is, is het heel bewonderenswaardig hoe de Oekraïense bevolking hier mee omgaat, hoeveel veerkracht ze tonen. Daar kun je alleen maar respect voor hebben.

De hele situatie rondom de dood van Aleksej Navalny is ronduit bizar. Het zwijgen, liegen en de gruwelijke details die langzamerhand aan het licht komen zijn echt niet te bevatten. Ergens hoop je wel dat zijn dood wel wat in beweging brengt omtrent het land, Rusland.

Heel veel sterkte en kracht aan zijn nabestaanden.

AUKE HARTEVELD

Oorlog is minzaam (waar zin). Er is geen menselijk "verstand" voor nodig. Oorlog roept vaak menselijke gruwelen op. Het doet aan de Romeinse tijd denken: brood en spelen.

De mens is de ondergang van deze wereld.

JESSY SCHOPPERS

Vreselijk wat een man allemaal kan aanrichten. Zoveel levens al verloren die helemaal nog niet mochten gaan. Navalny heeft met zijn moed de hoogste prijs betaald; hopelijk is het niet voor niets geweest.

HERMAN CREMER

Elke dictatuur is gedoemd te sterven, maar hoe lang nog worden tegenstanders vergiftig, uit het raam gegooid of neergehaald...

Alleen een revolutie vanuit Rusland zelf is de weg naar vrijheid.



HANS

Wordt het ooit wat met deze wereld!!??

1) Ondanks dat het heel teuwig is dat de oorlog middels el 2 jaar bezig is, is het heel bewonderingswaardig hoe de Oekraïense - bevolking hier mee omgaat, hoe veel veerkracht ze tonen. Deze ken je alleen maar respect voor hebben. ♡

2) De hele situatie om de dood van Navalny is ronduit bizar. Het zwijgen, liegen en gewelddadige details die langzaamhand aan het licht komen zijn echt niet te bevatten. Iedereen hoop je wel dat zijn dood wel aset in beweging brengt omkeert het land, Rusland. Heel veel steun en kracht aan zijn nabestaanden. ♡

### Studenten Wijs Gevingen

Ik sluit me bij de 2e boven genoemde mening aan.

P. Dijkstra

Vrede en alle Goeds

Oorlog is winzaam (waarsijn). Er is geen menselijk verstand voor nodig.

Oorlog roept vaak menselijke gruwelen op. Het doet aan de Romeinse tijd denken. Brood en spelen

De mens is de ondergang van deze wereld. A. D. Hartveld. (Antik)



#### 4. Diocesane livestreamvieringen

Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd. Op de landelijke website van de OKKN [www.OKKN.nl](http://www.OKKN.nl) kunt u de link aanklikken.

#### 5. Hoe wij vieren

In juni 2022 zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen. In onze parochie hebben we over manier van vieren in onze parochie het volgende afgesproken:



1. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.
2. De heilige communie wordt in een kring onder twee gedaanten uitgereikt. De hostie wordt door de priester uitgereikt. De kelk wordt door een assistent vastgehouden; men kan uit de kelk drinken of de hostie in de wijn dopen.

*Wietse van der Velde, pastoor*

## 6. De ‘thuiscollecte’

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: *“De collecte tijdens het offertorium is bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”*... Onze vieringen zijn gelukkig hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de kosten gewoon door. Het Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de bekende bankrekening van de kerk.

Rekeningnummer van de parochie is:

**NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen,**  
onder vermelding van ‘thuiscollecte’.

Dan weet de administrateur wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).

## 7. Veilige kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website: <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

## 8. Agenda vieringen en overige activiteiten

**Vieringen in Groningen**, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2: vieringen iedere 1<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> en 5<sup>e</sup> zondag van de maand om 11.00 uur.

Voor de vieringen met *Kerst, de Goede Week en Pasen* en eventuele andere bijzondere vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen.

- *Woensdag 27 maart, 19.30 uur – Chrismamis in de kathedrale kerk in Utrecht waarbij iedereen welkom is*
- *Donderdag 28 maart, 19.30 uur – Witte Donderdag, Avondmaalsmis (herdenking instelling van de H. Eucharistie)*
- *Vrijdag 29 maart, 19.30 uur – Goede Vrijdag*
- *Zaterdag 3 maart, 21.00 uur – Paaswake*

**Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):**

iedere 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk.

## 9. Contact

**Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen**

deservitor (waarnemend *pastoor*):

can. drs. Wietse van der Velde,

Jan R. Stuuatstraat F8,

9663 SE Nieuwe Pekela

tel. 0597 221080/06 481 99 493

secretaris

*mevr. Renée Lokman*

mail: [secretaris@groningen.okkn.nl](mailto:secretaris@groningen.okkn.nl)

