

PAROCHIE VAN DE H. MARTINUS te Groningen
(Oud-Katholieke parochie voor
Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder)



Parochiebrief 1-5-2026 No. 154

Inhoud:

1. Van de pastoor
2. Gebeden bij roepingenzondag
3. Diocesane livestreamvieringen
4. Hoe wij vieren
5. Thuiscollecte
6. Veilige kerk
7. Agenda
8. Contact

Eerstkomende viering

zondag 3 mei, 10.30 uur - eucharistieviering

1. Van de pastoor

Cantate- Zingt!

Zondag is al weer de vijfde zondag van Pasen en die draagt de naam "Cantate". Deze naam is ontleend aan de antifoon van de inleidingszang, de introïtus, van deze zondag. In het Latijn "Cantate Domino canticum novum, Halleluja!" en in de vertaling van ons gezangboek "Bezingt de Heer met een nieuw gezang: halleluja!" Deze woorden zijn ontleend aan psalm 98, 1. Het Latijnse woord cantate betekend zingen en het lied dat in ons gezangboek met deze zondag verbonden is, is gezang 661 "Zing voor de Heer een nieuw gezang", dat wij zondag zullen zingen tijdens de opdracht van de gaven.

De dichter Willem Barnard (1920-2010) heeft, net als bij de gezangen 659, 660 en 662 voor deze liederen in de Paastijd de antifoon van inleidingspsalmen als leidraad gebruikt.

Barnard noemde deze gezangen zondagsliederen en hij bedoelt daarmee dat ze “in één adem over alle aspecten van de zondagsliturgie handelen.” Hij deed dat door diverse verwijzingen naar het lezingenrooster uit het Romeinse missaal van 1570 dat in grote lijnen ook in onze kerk tot circa 1990 in gebruik was. De verwijzingen daarnaar zal ik u maar besparen. Maar ik wil wel het volgende met u delen

Intr. 6. 

Antáte Dómi- no * cánti-cum nó- vum, alle-
 lú- ia : quí- a mi-ra-bí- lí- a fé-cit Dómi- nus, alle-
 lú-ia : ante conspéctum gén-ti- um reve-la-
 vit justí- ti- am sú- am, alle-lú- ia, alle- lú- ia. *Ps.* Sal-
 vá-vit sí-bi déxte-ra é-jus : * et bráchi- um sánctum é-jus.
 Gló-ri- a Pátri. E u o u a e.

de Gregoriaanse introitus Cantate Domino

De eerste regel van vers 1 “Zingt voor de Heer een nieuw gezang” is ontleend aan psalm 98, 1; de eerste regels van vers 4 “de hand van God doet in de tijd tekenen van gerechtigheid” is ook ontleend aan de inleidingspsalm 98, 2 “Hij, de Heer, heeft onthuld zijn gerechtigheid voor de ogen der volken.”

Een belangrijk motief door dit loflied voor de Paastijd heen is het Paasthema dat Barnard ontleende aan het Bijbelboek Exodus, het verhaal van uittocht, doortocht en intocht. In vers 1 is dat het “laven met water uit de harde steen”, in vers 2 “Hij gaat u voor in wolk en vuur” en in vers 5 “Wij zullen zijn naar zijn land geleid”. Maar dit lied gaat niet alleen over de grote tocht van het volk Israël zoals beschreven staat in Exodus. Vers 5 pakt het nieuwtestamentische Pasen op. Het gaat over het Pasen van Jezus Christus, waarin ook wij mogen delen, dat wij zullen doorleven tot in eeuwigheid. Het eindigt met een uitzicht op het eeuwige Pasen: “en zingen bij zijn wederkeer een nieuw gezang voor God de Heer.” Het “nieuw gezang” is niet alleen het begin, maar klinkt aan het eind ook nog steeds. De tekst van dit lied is zo breed dat dit lied veel vaker gezongen kan worden dan alleen in de Paastijd. Vers 3 is uitermate geschikt als dooplied en dat komt dan deze zondag goed van pas, omdat er een doopkandidaat gepresenteerd wordt.

Bij beschouwingen in een parochiebrief over gezangen zal ik mij niet gauw wagen aan de beschrijvingen van de melodieën van de betreffende gezangen, dat is voor op dit terrein meer gekwalificeerde mensen. Maar deze keer maak ik daar een uitzondering op, want heel toevallig las ik hierover iets dat mij trof. De melodie van dit lied van de hand Frits Mehrrens (1922-1975) heeft namelijk een bijzonder muzikaal grapje of liever gezegd muzikale onderstreping van de tekst. De hoogste noot van de melodie wordt al bijna direct in de eerste regel gezongen bij het woord “nieuw” (een d’). We zingen in de kerk letterlijk niet alleen uit volle borst, maar ook op hoge toon onze oude en nieuwe liederen voor God de Heer.



de hoge d’

Met het zingen van liederen in de kerk zingen we niet alleen voor God de Heer, maar zingen we onszelf ook moed en geloof en hoop in. Het zingen over de tekenen van gerechtigheid die God doet (661, 4), bepaalt ons erbij dat de ongerechtigheid niet het laatste woord heeft. En als wij zingen

“Hij ... gunt uw leven rust en duur en geeft het zin en samenhang” (661, 2)

dan bemoedigt ons dat in een wereld waarin rust en duur ver weg lijken te zijn en waarin je je soms afvraagt waar zin en samenhang toch in vredesnaam te zoeken zijn.

Over de zin van zingen in de kerk is er in de loop van de eeuwen heel wat afgeschreven. Er waren er zelfs – zoals de Zwitserse reformator Zwingli (+1531) - die zingen en muziek in de kerkdienst helemaal afwezen. Maar dat was een minderheid (Zwingli’s volgelingen zijn er trouwens ook van teruggekomen).

De overgrote meerderheid van de christenen van alle tijden en plaatsen zong uit volle borst en uit een vol gemoed. “Zingen is dubbel bidden” is een uitspraak die dikwijls wordt toegeschreven aan de heilige Augustinus. Hij benadrukte hoe zingen ons geloof verdiept, omdat niet alleen je hoofd en je woorden meedoen, maar ook je hart en je emoties. Zingen versterkt je gebed. Het tilt je woorden omhoog, het raakt je ziel, en het opent je hart voor God. Nou daar wil het maar graag bij laten.

Bidden – Geef vrede, Heer, geef vrede

Bidden hoef je trouwens niet alleen te doen door woorden te spreken. Je kunt je gebed ook opschrijven, je kunt het ook symbolisch doen door een lichtje te ontsteken. En dan hebben we het nog niet eens over de misschien onhoorbare zucht, die ook een gebed kan zijn.

Twee weken geleden was ik in Keulen op doorreis naar een bijeenkomst van oud-katholieke theologen te Bonn. Als ik in Keulen ben bezoek ik altijd een paar

middeleeuwse Romaanse kerken. De Romaanse vorm van kerkarchitectuur spreekt mij bijzonder aan en Keulen is daarmee rijk gezegend. Bijna al die kerken zijn na de zware schade die ze in de Tweede Wereldoorlog hebben opgelopen, weer herbouwd.



Sankt Apostln, Keulen, 1946



Sankt Aposteln, nu

Ze zijn in al hun herrezen pracht, een herinnering aan wat nationalisme en rassenwaan teweeg hebben gebracht, aan oorlogsgeweld, aan ontmenselijking en vernietiging en tegelijk verwijzen ze al de eeuwen van hun bestaan al door naar het hemelse Jeruzalem, de Stad van de vrede. De hymne van het feest van kerkwijding bezingt het kerkgebouw als beeld van het nieuwe Jeruzalem

*“Stad Jeruzalem verheven,
uit de hemel daalt gij neer.
Welk een naam is u gegeven:
“Zicht op vrede!”*

Eén van mijn “favorieten” is Sankt Aposteln, de kerk van de heilige Apostelen. De kerk met haar torens die naar boven, die naar God wijzen, heeft binnen een indrukwekkende ruimtewerking en telt kunstschaten uit alle eeuwen, ook uit de 21^e, die iets van het geheim van God met de mensen proberen te verbeelden.

In die kerk trof ik onderstaand gebedskruis: in vele talen was daar het woord “Vrede” op bevestigd. Je kon daarbij een kaarsje aansteken, jouw gebed om vrede. Terwijl ik verder ging, ging mijn gebed om vrede – een vlakkerend lichtje in die kerk - in dat huis van gebed door.

Komende week is het weer 4 en 5 mei, dagen van gedenken en vieren. Dagen waarop - juist in onze wereld met oorlog en oorlogsdreiging en waar op zoveel plaatsen de rechten van de naar Gods beeld geschapen mens met de voeten worden getreden - het bidden om vrede niet mag verstommen en wij worden opgeroepen om zelf daden van vrede te stellen.



Doop

Sinds vorig jaar komt Volker Bauland zeer trouw in onze vieringen. Hij is zich in onze liturgie en in onze kerkgemeenschap zeer thuis gaan voelen. Bij hem is het verlangen gegroeid om door de doop in de kerk van Christus te worden opgenomen en met ons te delen in de heilige communie. Als datum voor zijn doop is zondag 21 juni uitgekozen. Op weg daarna toe zal Volker a.s. *zondag 3 mei* als *doopkandidaat* worden aangenomen en zal hij op zijn voorhoofd worden getekend met het kruis: het teken van onze Heer Jezus Christus, door wiens kruis de vreugde in de wereld is gekomen.

Wij zullen voor Volker bidden: dat hij in Christus' voetspoor zal treden, uit de reddende kracht van Christus' kruis leven en daarvan door zijn daden getuigen. Om op deze weg verder te gaan heeft Volker de steun van het geloof, het gebed en de liefde van de geloofsgemeenschap nodig. De gemeente zal dan ook worden uitgenodigd Volker te helpen Christus na te volgen.

Twee weken later op *zondag 17 mei* vinden er dan opnieuw twee voorbereidende ritens plaats: de *handoplegging* om hem kracht op zijn geloofsweg te geven en het symbolisch *open van zijn oren en zijn mond* om Gods woord met blijdschap te horen en zijn lof te verkondigen.

Tweede collecte in mei

Deze maand wordt uw bijdrage gevraagd voor de opleidingen in onze kerk. Het Synodaal Bestuur van de kerk schrijft ter aanbeveling. Willen we als kerk niet in de middelmaat ten onder gaan, dan moeten we de kwaliteit van onze geestelijken bewaken. We verwachten namelijk veel van hen: ze moeten preken en voorgaan, goed kunnen luisteren en op het juiste moment ook het juiste woord spreken; ze moeten tochtgenoot van ons zijn en soms ook tegenover. U begrijpt dat de opleiding van geestelijken en lectoren aandacht en dus ook geld vergt.

Een hartelijke groet voor u allen,

Wietse van der Velde, pastoor

2. Gebeden bij Roepingenzondag

Afgelopen zondag 26 april was de zondag van de Goede Herder. De naam is ontleend aan de evangeliëlezingen uit Johannes in alle drie jaren van het leesrooster. In dit evangelie noemt Jezus zichzelf de goede herder. Dit heeft aan diverse kerken in ons land (o.a. de RK en de PKN) aanleiding gegeven om op deze zondag speciaal ook aandacht te geven aan de roeping tot het herdersambt in de kerk.



één van de oudste afbeeldingen van Jezus als de goede herder,

(2^e helft 3^e eeuw) catacomben van Priscilla, Rome

In de komende maand is de tweede collecte zoals u boven hebt kunnen lezen bedoeld voor het seminarie, de ambtsopleiding van onze kerk. Een ambtsopleiding vraagt om een regelmatige toestroom van nieuwe ambtskandidaten die zich beschikbaar willen stellen voor wat wij gewoon zijn te noemen herderlijke functies in de kerk. Het is goed om niet alleen het seminarie financieel te steunen, maar ook om te bidden voor roepingen voor het ambt.

Op de zondag van de Goede Herder ging ik voor in de viering van de – herderloze - protestantse gemeente van Wagenborgen. In de voorbeden heb ik de volgende gebeden om roepingen voor de bijzondere ambten en bedieningen in de kerk, maar ook voor de roeping van alle gedoopten om voor elkaar herder te zijn uitgesproken.

God, op de zondag van de Goede Herder
worden wij gevraagd
om te bidden voor roepingen tot dienst in de kerk,
dat mensen in navolging van Christus, de goede herder,
door hun dienst als voorganger en voorzanger,
omziener en bemoediger,
de kerk willen opbouwen
en voor de wereld van uw liefde willen getuigen.
Laat ons bidden.

God van Mozes,
U trok met het volk Israël naar het beloofde land,
God van Jezus, de nieuwe Mozes,
U wilt met uw volk van alle tijden en plaatsen
meetrekken naar het beloofde land van uw Vrederijk;
wij bidden U voor onszelf en voor alle gelovige mensen,
die in hun doop met Christus zijn bekleed
en geroepen om zijn licht voor alle mensen te laten schijnen,
trek met ons mee op al onze wegen.
Geef dat wij steeds de weg naar elkaar vinden
en maak ons in de geest van Jezus tot herders en hoeders,
tot broeders en zusters.
Laat ons zo samen uw Kerk zijn,
voor vandaag en morgen.
Laat ons bidden.

Wietse van der Velde

3. Diocesane livestreamvieringen

Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd. Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.

4. Hoe wij vieren

In juni 2022 zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen. In onze parochie hebben we over manier van vieren in onze parochie het volgende afgesproken:



1. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.
2. De heilige communie wordt in een kring onder twee gedaanten uitgereikt. De hostie wordt door de priester uitgereikt. De kelk wordt door een assistent vastgehouden; men kan uit de kelk drinken of de hostie in de wijn dopen.

5. De ‘thuiscollecte’

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: *“De collecte tijdens het offertorium is bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”*... Onze vieringen zijn gelukkig hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de kosten gewoon door. Het Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de bekende bankrekening van de kerk.

Rekeningnummer van de parochie is:

NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen,
onder vermelding van ‘thuiscollecte’.

Dan weet de penningmeester wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).

6. Veilige kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website: <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

7. Agenda vieringen en overige activiteiten

Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:
vieringen iedere 1^e, 3^e en 5^e zondag van de maand om 10.30 uur.

Voor de vieringen met *Kerst, de Goede Week en Pasen* en eventuele andere bijzondere vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen.

Eerstkomende vieringen:

3 mei, Vijfde zondag van Pasen, eucharistieviering, 10.30 uur

17 mei, Zevende zondag van Pasen, eucharistieviering, 10.30 uur

31 mei, Drievuldigheidszondag, eucharistieviering, 10.30 uur

Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):

iedere 2^e en 4^e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk.

Activiteiten

7 juni – *Voorjaarsgemeentevergadering*, na de eucharistieviering

4 juli (zaterdag) - *Bezoek aan de Altkatholieke Gemeinde Wilhelmshaven*

6 september - *(Tiende) verjaardag van Kerkwijding*

4 oktober – *Oogstdienst*

8. Contact

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen

deservitor (waarnemend *pastoor*):

can. em. drs. Wietse van der Velde,

Jan R. Stuustraat F8,

9663 SE Nieuwe Pekela

tel. 0597 221080/06 481 99 493

mail: pastoor@groningen.okkn.nl

secretaris: vacant

mail: secretaris@groningen.okkn.nl

penningmeester: *vacant*

mail: penningmeester@groningen.okkn.nl

adviseur: dhr. Joop de Wit

